



Γράφουν: **Όλγα Κοσμοπούλου - Δέσποινα Τσοσνίδου**

Την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023, μια 19χρονη έγκυος και το έμβρυο πέθαναν στη Ν. Μάκρη, λόγω έλλειψης ασθενοφόρου.

Την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023, η **Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική** έθεσε ως θέμα προ ημερησίας διάταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο την ίδρυση νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική. Πρόκειται για τη δέσμευση διαδοχικών κυβερνήσεων και Περιφερειακών αρχών, που εννοείται ότι δεν έχει γίνει πράξη.

Επί 1,5 ώρα ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης προσπάθησε να κωλυσιεργήσει ώστε να μην ψηφιστεί μια σαφής πρόταση: η δέσμευση της Περιφέρειας Αττικής ότι θα δώσει 20 εκ. ευρώ από τα χρήματά της για ανέγερση νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική!

Κι όμως: η Περιφέρεια Αττικής έδωσε 20 εκ. ευρώ στο γήπεδο της ΑΕΚ, 4.340.000 ευρώ για “επικοινωνιακή προβολή του έργου της Περιφέρειας Αττικής” το 2023, ακόμη και 425.000 ευρώ για να επενδυθούν οι είσοδοι (!!!) του ναού του Αγίου Δημητρίου.

Για την απερχόμενη διοίκηση Πατούλη περισσεύουν μισό εκατομμύριο ευρώ για λίθινη επένδυση σε πόρτες, αλλά ΔΕΝ περισσεύουν για μελέτη νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική.

Καμία αυταπάτη για τον νέο εκλεκτό της ΝΔ, Ν. Χαρδαλιά: Θα βαδίζει ακριβώς στον ίδιο δρόμο. Πέρα από την ασφυκτική εξάρτησή του από τον ίδιον τον κ. Μητσοτάκη (ή μάλλον καλύτερα, ακριβώς λόγω αυτής της εξάρτησης) ο κ. Χαρδαλιάς έχει ήδη δώσει δείγματα γραφής ως υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας τα δύο πρώτα χρόνια της πανδημίας. Προσπάθησε να κουκουλώσει το σκάνδαλο με υπουργούς, γραμματείς και φαρισαίους - παρατρεχάμενους που εμβολιάστηκαν πρώτοι, εκτός σειράς, «τρώγοντας» την προτεραιότητα ηλικιωμένων και υγειονομικών. Πρωτοστάτησε στη συγκάλυψη πολύ σοβαρότερων εγκληματικών κυβερνητικών ευθυνών για την υπερβάλλουσα θνησιμότητα: έκρυψε την

άνοδο των κρουσμάτων στους τουριστικούς προορισμούς τα καλοκαίρια 2020, 2021. Ο νέος εκλεκτός του κ. Μητσοτάκη για την Περιφέρεια Αττικής πρωτοστάτησε, ως υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας, στην εγκληματική κυβερνητική πολιτική της «επιδημιολογικής περιφρούρησης των μεγάλων συμφερόντων» υπονομεύοντας έτσι την προστασία της υγείας του πληθυσμού.

Την ίδια ώρα, όλος ο πληθυσμός της Ανατολικής Αττικής δεν έχει άμεση πρόσβαση σε δωρεάν δημόσια νοσοκομειακή περίθαλψη, εκτός από το Γ. Ν. Ασκληπιείο Βούλας, που όμως, παρότι «γενικό», δε διαθέτει μία σειρά από κλινικές πρώτης γραμμής (γαστρεντερολογική, πνευμονολογική, νευρολογική, αιματολογική κ.ά.). Οι κάτοικοι δηλαδή της Ραφήνας και των Καλυβίων, του Κορωπίου και του Λαυρίου, ή θα αρρωστήσουν όταν εφημερεύει το Ασκληπιείο, ή θα πρέπει να ταξιδέψουν σε ακόμη μεγαλύτερη απόσταση για να βρουν εφημερεύον νοσοκομείο, συνήθως στο κέντρο της Αθήνας.

Την ίδια ώρα, το Παιδών Πεντέλης έχει συρρικνωθεί, χειρουργικές κλίνες έχουν κλείσει με απόφαση της κυβέρνησης. Το μοναδικό Παιδιατρικό νοσοκομείο στη Βόρεια Αττική έχει ξεκινήσει να παραδίδεται στην ιδιωτική κερδοφορία. Αν δεν ολοκληρώθηκε η προηγούμενη προσπάθεια της κυβέρνησης της ΝΔ να μπει λουκέτο στο Παιδών Πεντέλης αυτό οφείλεται στον ξεσηκωμό των εργαζόμενων και των κατοίκων της περιοχής, που αντέδρασαν άμεσα και συλλογικά.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής, της Δυτικής Αθήνας και του Πειραιά επίσης έχουν δυσκολία πρόσβασης σε εφημερεύον νοσοκομείο τις μισές μέρες του χρόνου.

Την ίδια ώρα, η δημόσια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι πλήρως αποσαθρωμένη λόγω τραγικών ελλείψεων σε προσωπικό και υποδομές ενώ η αρμόδια αναπληρώτρια υπουργός υγείας κ. Αγαπηδάκη, σε συνεννόηση με το Μαξίμου και με τις ευλογίες του κ. Χαρδαλιά, εξαγγέλλει το «τελικό κτύπημα»: υπαγωγή των ΚΥ της Αττικής στους ... δήμους (!) δηλαδή λουκέτο κανονικά με τη βούλα.

Παράλληλα με τη συστηματική υποβάθμιση του ΕΣΥ σε όλη την Αττική, εξελίσσεται η πολιτική της φτωχοποίησης από τη μια, της έκρηξης όλων των νοσογόνων παραγόντων από την άλλη. Η φτώχεια, η ακρίβεια, η αυξανόμενη αστεγία, η προ των πυλών επισιτιστική κρίση, η απώλεια του 1/3 των δασών από τις πυρκαγιές, η σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση των ελάχιστων ελεύθερων χώρων, η απειλή πλημμυρικών φαινομένων στην ίδια την Αττική λόγω της ανύπαρκτης αντιπλημμυρικής προστασίας, η άθλια διαχείριση των απορριμμάτων που έχει μετατρέψει την Φυλή σε υγειονομική βόμβα εκπομπής διοξειδίων και άλλων τοξικών παραγόντων και που τώρα ετοιμάζεται η «ολοκλήρωση του εγκλήματος» με «καύση» στυλ Βόλου, σε συνδυασμό με τη διάλυση της ΠΦΥ (τα ΚΥ της Αττικής λειτουργούν υποχρηματοδοτούμενα και σε βαριά υποστελέχωση), όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα, όπου τεράστιες ομάδες του πληθυσμού της Αττικής κινδυνεύουν με αύξηση της νοσηρότητας. Χωρίς επαρκές δίκτυο πρωτοβάθμιας και νοσοκομειακής περίθαλψης, κινδυνεύουμε με αντίστοιχη αύξηση της θνησιμότητας.

Χιλιάδες συμπολίτες μας δεν έχουν να πληρώσουν τα φάρμακά τους, δεν μπορούν να φάνε σωστά και υγιεινά, δεν έχουν θέρμανση, δεν έχουν νοσοκομείο για να πάνε, γιατρό να τους εξετάσει. Εάν αυτή η συζήτηση επεκταθεί στα άθλια καμπ όπου οι μετανάστες και οι πρόσφυγες στοιβάζονται, τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα.

Οι υγειονομικοί της **Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αττική** παλεύουμε για το δικαίωμα καθενός και καθεμίας στην πρόληψη, στην υγεία, στη ζωή. Γνωρίζουμε καλά ότι η διασφάλιση της υγείας απαιτεί, πρώτα και κύρια, αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας. Απαιτεί επίσης πάρκα για να περπατήσουμε, δάση για να αναπνεύσουμε.

Η διασφάλιση της υγείας και της ζωής απαιτεί, κυρίως και πάντα, την εφαρμογή μίας άλλης πολιτικής που θα έχει ως κέντρο της τις ανθρώπινες ανάγκες και όχι τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, όχι τις επιταγές της **ΕΕ, όχι τον σαρκοβόρο ανταγωνισμό της αγοράς.**

Η διασφάλιση της υγείας και της ζωής στην Αττική απαιτεί, όμως, και κάτι άλλο: την άμεση ενεργοποίηση των εργαζόμενων, των ηλικιωμένων, των νέων ανθρώπων. **Να βρούμε τους τρόπους και τους δρόμους να συναντηθούμε για να διεκδικήσουμε τη ριζική ανατροπή της καθημερινής βαρβαρότητας.**

Γιατί δεν αρκούν οι γενικόλογoi αφορισμοί. Γιατί απαιτείται **ανένδοτη και αποφασιστική αγωνιστική δράση**. Γιατί το θανατηφόρο σύμπλεγμα κυβέρνησης – μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων – αστικού πολιτικού προσωπικού δεν παίρνει χαμπάρι από «αστικές ευγένειες» ούτε από συναινετικά παρακάλια ούτε από μεγάλα λόγια στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο μόνος τρόπος να υποχωρήσουν, έστω και στο παραμικρό, είναι να τρομοκρατηθούν πως μπορεί να χάσουν τα πάντα.

Να συναντηθούμε στην κάλπη, να συναντηθούμε στους δρόμους του αγώνα.

Γιατί στην Αττική θέλουμε ΖΩΗ!

ΟΛΓΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ, Διευθύντρια ΕΣΥ, Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Πειραιά με την Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΣΟΝΙΔΟΥ, Διευθύντρια ΕΣΥ, Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Νοτίου τομέα με την Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική