



Η πολιτική και κυρίως οικονομική δικτατορία η οποία μας έχει επιβληθεί τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο δεν έχει τέλος μέσω κάποιας «οικονομικής ανάκαμψης», αλλά αντιθέτως γίνεται όλο και πιο άγρια. Η κυβέρνηση δεν αρκείται πλέον στην εξόντωση της ενχώριας εργατικής τάξης, με την κατάργηση κάθε εργασιακού και κοινωνικού κεκτημένου, με τη βίαιη φτωχοποίηση του πληθυσμού και την απότομη προλεταριοποίηση κοινωνικών στρωμάτων που μέχρι πρότινος αυτοπαρουσιάζονταν ως μεσαία στρώματα της κοινωνίας

απολαμβάνοντας μια πρόσκαιρη και ψευδή ευμάρεια, αλλά πλέον περνάει και στο ξεπούλημα της γης και της δημόσιας περιουσίας.

Η «οικονομική ανάκαμψη» και η «ανάπτυξη» που υπόσχονται οι πολιτικοί υπηρέτες του κεφαλαίου δεν αφορά στις εργαζόμενες και άνεργες μάζες. Αφορά στις ορέξεις του κεφαλαίου και στην προσπάθεια της καπιταλιστικής μηχανής να κατασπαράξει ό,τι έχει απομείνει όρθιο. Έτσι εκτός από τις νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων συνδυασμένες με τη συνεχώς αυξανόμενη και εξαντλητική φορολογία των χαμηλών στρωμάτων, εκτός απ' τη διάλυση της δημόσιας υγείας και της εκπαίδευσης και την ουσιαστική ποινικοποίηση του συνδικαλισμού και των επαναστατικών ιδεών, φροντίζει παράλληλα, μέσω οργανισμών όπως το ΤΑΙΠΕΔ να ξεπουλά σε εξευτελιστικές τιμές τη δημόσια περιουσία και μέσα σε αυτή ολόκληρα κομμάτια γης τα οποία περιλαμβάνουν υδροβιότοπους, πνεύμονες πρασίνου, ποτάμια, λίμνες κι Εθνικούς Δρυμούς για την πλήρη εκμετάλλευσή τους από το εθνικό και διεθνές κεφάλαιο.

Η απάντηση σε όλη αυτή την επίθεση δεν μπορεί να έρθει ούτε από κάποια δήθεν «αριστερή κυβέρνηση», ούτε από κακέκτυπα της - έτσι κι αλλιώς επικίνδυνης - σοσιαλδημοκρατίας, ούτε από εθνικιστικά και φονταμενταλιστικά παραληρήματα. Η λύση μπορεί και πρέπει να δοθεί μόνο από τις μάζες των εργαζομένων και μόνο για λογαριασμό των ίδιων. Όπως έλεγε και ο Μιχαήλ Μπακούνιν «η χειραφέτηση της εργατικής τάξης πρέπει να είναι έργο των ίδιων των εργαζομένων».

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι τίποτε άλλο από μια προκλητική φιέστα των πολιτικών και οικονομικών μας δυναστών. Η πρόκληση των εκμεταλλευτών εναντίον των εκμεταλλεομένων. Τα ΜΜΕ εδώ και αρκετές μέρες μας βομβαρδίζουν με πληροφορίες σχετικά με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, στις οποίες θα προβεί ο πρωθυπουργός στα εγκαίνια της ΔΕΘ. Η αισχρή προπαγάνδα τους μιλά για «φοροελαφρύνσεις», «ανάπτυξη» και έξοδο απ' την κρίση και το ΔΝΤ. Την ίδια στιγμή που όλοι γνωρίζουμε ότι η τρόικα πρόκειται να επανέλθει στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα, την ώρα που η πλειοψηφία του λαού νιώθει τη φτώχεια που προκλήθηκε από τις βαριές φορολογίες των τελευταίων ετών, τις άγριες περικοπές μισθών, τον ξέφρενο χορό των απολύσεων και της αυξανόμενης ανεργίας. Την ίδια στιγμή που ακόμη και τα παιδιά του νηπιαγωγείου γνωρίζουν ότι οι διαβόητες φοροελαφρύνσεις αφορούν μόνο στο μεγάλο κεφάλαιο και σε κανέναν άλλο. Η Κυβέρνηση που όλα αυτά τα χρόνια πρόσθετε - ως σύγχρονος κοτζαμπάσης - επιπλέον φόρους και μέτρα λιτότητας σε αυτά που επέβαλε η τρόικα, μας μιλά σήμερα για τη σωτηρία της πατρίδας και του λαού. Πρέπει να θυμηθούμε όμως ότι οι εργαζόμενοι όπως και η εκμετάλλευσή τους δεν έχουν πατρίδα.

Σε αυτόν τον πόλεμο που μαίνεται, δεν διακυβεύεται η «σωτηρία της πατρίδος» ή η εθνική ανεξαρτησία, όπως χτυπιούνται να μας επαναλαμβάνουν προσπαθώντας να μας πείσουν οι πάντες, από την ακροδεξιά κυβέρνηση και τους ναζί μέχρι την καθεστωτική αριστερά του Τσίπρα. Ο πόλεμος που μας έχουν κηρύξει είναι ταξικός κι έτσι το μόνο που διακυβεύεται είναι η επιβίωση των πολλών απέναντι στις γενοκτονικές ορέξεις των ολίγων. Είναι με άλλα λόγια η επιβίωση των εργαζομένων ενάντια στους καπιταλιστές.

Καλούμε όλα τα σωματεία, τις εργατικές συλλογικότητες και τις ταξικές δυνάμεις του τόπου να δώσουν δυναμικό παρόν στη φετινή ΔΕΘ, γυρίζοντας την πλάτη τόσο στους περιπάτους της καθεστωτικής

αριστεράς όσο και στις δήθεν πορείες αντίστασης των προδοτικών ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ. Να ενώσουμε τις φωνές μας και τις δυνάμεις μας ενάντια σε κράτος και αφεντικά, ενάντια σε γραφειοκρατικό, κρατικό και κομματικό συνδικαλισμό, ενάντια στις ενδοταξικές συγκρούσεις και τη φασιστικοποίηση της κοινωνίας μας. Να οργανώσουμε τις δυνάμεις μας από τα κάτω στοχεύοντας στον επαναστατικό συνδικαλισμό και την επαναστατική οργάνωση της εργατικής τάξης. Να χτίσουμε τα δικά μας συνδικάτα που μακριά απ' τις λογικές της διαμεσολάβησης και της ανάθεσης και με όπλο την Αντικαπιταλιστική Γενική Απεργία Διάρκειας θα οδηγήσουν τον κόσμο της εργασίας στην οριστική σύγκρουση με τον καπιταλισμό.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να διαδηλώσουν στα εγκαίνια της ΔΕΘ στηρίζοντας την Ανεξάρτητη Ταξική Συγκέντρωση και Πορεία της Καμάρας το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.

ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΑΣ - ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΜΑΣ

ΑΠΟΚΡΟΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΤΣΑΚΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΑΞΙΚΗ ΜΑΣ ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΠΛΑΣΤΟΥΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥΣ

ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΑΞΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗ ΔΕΘ ΚΑΜΑΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 6/9, 17:30



Πηγή: rocinante.gr