

ΠΕΝΕΝ



Όπως είναι γνωστό σε όλο τον Ναυτεργατικό κόσμο η Εστία Ναυτικών και το ξενοδοχείο που έχει υπό την ιδιοκτησία της είναι δημιούργημα των Ελλήνων Ναυτεργατών οι οποίοι από την ίδρυσή της καταβάλουν μέσω του μισθού τους ένα καθορισμένο ποσό για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της και να παρέχει κάποιες στοιχειώδεις υπηρεσίες στους Ναυτεργάτες που στήριξαν και στηρίζουν με τον μόχθο τους την ύπαρξή της.

Επίσης είναι γνωστό ότι στην Διοίκηση της Ε.Ν καθοριστικό ρόλο έχουν οι εκπρόσωποι της ΠΝΟ και ο Πρόεδρος της είναι εξ οφίτσιο ο εκάστοτε Γ.Γ της ΠΝΟ....

Σημειώνουμε επίσης ότι από το 1983 ουδέποτε έχει διοριστεί σε αυτήν εκπρόσωπος από την ΠΕΝΕΝ που είναι ένα από τα μεγαλύτερα Ναυτεργατικά Σωματεία στον χώρο μας.... Άβατο λοιπόν η Εστία Ναυτικών για την ΠΕΝΕΝ!!!

Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι εκάστοτε κυβερνήσεις έως και σήμερα διόριζαν στο Δ.Σ της Εστίας Ναυτικών εκπροσώπους από την ΠΝΟ οι οποίοι ήταν καθ' υπόδειξη του Γ.Γ της ΠΝΟ (τα τελευταία 30 χρόνια του Γ. Χαλά) και φυσικά στην κοινή γραμμή συμπόρευσης τους η ΠΕΝΕΝ ήταν ανεπιθύμητη σε αυτόν τον οργανισμό των Ναυτεργατών!!

Στην τρέχουσα διαχείριση στα πεπραγμένα της Εστίας Ναυτικών την ευθύνη έχει ο Διευθυντής της ο οποίος διορίζεται από το Δ.Σ της Ε.Ν.

Διευθυντής της Ε.Ν με πρόταση του Γ. Χαλά όλα τα τελευταία χρόνια είναι ο Γ. Ριζεάκος Πλοίαρχος Ε.Ν, μέλος του Δ.Σ της ΠΕΠΕΝ και γνωστό στέλεχος της ΔΑΚΕ...

Για την ιδιότητα του διευθυντή στην Ε.Ν, τα έργα και τις μέρες του εκεί έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν 3-4 φορές...

Προφανώς πρέπει να έχει παρεξηγήσει πολύ τον ρόλο του, τις ευθύνες και τις αρμοδιότητές του στην άσκηση των καθηκόντων του στην Εστία Ναυτικών!

Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από πρόσφατη καταγγελία στην οποία προέβη ο Σύλλογος Εργατοϋπαλλήλων Εστίας Ναυτικών (ΣΕΕΝ). (βλέπε εδώ: [Επιστολή διαμαρτυρίας από ΣΕΕΝ σε ναυτεργατικά σωματεία](#))

Από αυτήν προκύπτει ότι ο Γ. Ριζεάκος έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε βάρος των εργασιακών, συλλογικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων!

Η εκδικητικότητα και η αυθαιρεσία του έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, γεγονός που έχει διαμορφώσει κλίμα τρομοκρατίας και εκφοβισμού στους εργαζόμενους με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της Εστίας Ναυτικών μαζί και του ΕΛΟΕΝ!!!

Σημειώνουμε ότι με την πρόσφατη αύξηση στις αποδοχές του, αυτές αγγίζουν περίπου τις 5.000 ευρώ μηνιαίως, στην Εστία Ναυτικών είναι διορισμένος και ο ίδιος είναι υπάλληλος και προφανώς η άθλια αντεργατική του συμπεριφορά δεν γίνεται αποδεκτή όχι μόνο από το προσωπικό της Ε.Ν αλλά από όλον

τον Ναυτεργατικό κόσμο της χώρας μας διότι αυτή συνιστά δυσφήμιση και υπονόμηση του ίδιου του οργανισμού, των σκοπών του και των ίδιων των εργαζομένων που δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για την εξυπηρέτηση των Ναυτεργατών σε καθημερινή βάση.

Εάν ο ίδιος πιστεύει ότι η Ε.Ν και ο ΕΛΟΕΝ είναι προσωπική του επιχείρηση, ότι μπορεί να επιδεικνύει μια ανεπίτρεπτη συμπεριφορά, ότι κανείς δεν θα του ασκεί έλεγχο και τελικά μπορεί να επιβάλει ένα καθεστώς αυθαιρεσίας, του επισημαίνουμε ότι αυτό δεν θα του περάσει.

Άμεσα είτε ανακρούοντας πρύμναν ο ίδιος, είτε θα επιλέξει να πάει στο σπίτι του....

Θεωρούμε ότι η συμπεριφορά του είναι απαράδεκτη και από το γεγονός ότι εξακολουθεί να έχει συνδικαλιστική πολιτική ιδιότητα, πράγμα που τον εκθέτει ακόμη περισσότερο.

Κλείνοντας θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι όπως δείχνουν τα πράγματα και άλλα διευθυντικά στελέχη της Εστίας Ναυτικών έχουν παρεξηγήσει τον ρόλο τους και αυτό γίνεται ολοφάνερο από σχετική επιστολή που εστάλη πρόσφατα στην ΠΕΝΕΝ από εργαζόμενους του ξενοδοχείου της Ε.Ν (βλέπε εδώ: [Επιστολή ομάδας εργαζομένων στο ξενοδοχείο της Εστίας Ναυτικών](#)).

Τα παραπάνω κρούσματα διευθυντικής αυθαιρεσίας θα τα φέρουμε για συζήτηση και απόφαση στην πρώτη συνεδρίαση της Διοίκησης της ΠΝΟ από την οποία θα ζητήσουμε την λήψη συγκεκριμένων μέτρων.

Περιοριζόμαστε σήμερα σε αυτά, διότι από την πλευρά μας θα δώσουμε συνέχεια εάν το σαφέστατο μήνυμά μας δεν φέρει τα αυτονόητα αποτελέσματα.....

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ