



Φωτογραφία: Μάριος Λώλος

Την ίδια στιγμή που ο Α. Σαμαράς παρουσίαζε στους υπουργούς Οικονομικών της Ε.Ε. τη δική του εκδοχή για τη δημοκρατία στην αρχαία Αθήνα, λίγο παραδίπλα, στη Σταδίου, οι πραίτορες του Δένδια δίδασκαν στην πράξη τι εννοούσε ο πρωθυπουργός όταν στην ομιλία του ανέφερε: [«Μόνο που η δημοκρατία δεν μπορεί να πορευθεί μόνη της. Αποτελεί αναγκαία, αλλά όχι επαρκή προϋπόθεση»](#). Προφανώς, με βάση όσα πράττει αυτή η κυβέρνηση, για να πορευτεί η «δημοκρατία μας» χρειάζεται και ολίγον από γύψο...

Της **Δέσποινας Κουτσούμπα ***

Ευρώπη της «δημοκρατίας» και των «δικαιωμάτων»... Χτες ζήσαμε άλλη μια απαγόρευση διαδηλώσεων και συναθροίσεων στο κέντρο της Αθήνας, την τρίτη στη σειρά από τότε που ανέλαβε τα «καθήκοντά» της η ελληνική προεδρία. Για την προστασία των υπουργών Οικονομικών της Ε.Ε. Προστασία από ποιους; Από το λαό εν ονόματι του οποίου -υποτίθεται ότι- κυβερνούν; Από τους εργαζόμενους και τους ανέργους, την καταδίκη των οποίων διατάζουν;

Η αμφισβήτηση της απαγόρευσης από τα μπλοκ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλους διαδηλωτές αντιμετωπίστηκε με πρωτοφανές κύμα βίας από τους ευνοούμενους του «πρωτογενούς πλεονάσματος»: πολύ ξύλο, πολλά χημικά, πολύ κυνηγητό.

Στην αποχώρηση των διαδηλωτών, οι εποχούμενοι δολοφόνοι των ομάδων ΔΕΛΤΑ και ΔΙΑΣ όρμησαν πρώτα προς την πορεία του ΠΑΜΕ και μετά στους διαδηλωτές που αποχωρούσαν από την Ασκληπιού, με λύσσα για συλλήψεις και ξύλο. Αποτέλεσμα: πολλές προσαγωγές, μέχρι η ΓΑΔΑ να «ξεσκαρτάρει» και να συλλάβει δυο φοιτητές του Παντείου και έναν 17χρονο μαθητή. Στον ανήλικο προσπαθούν να φορτώσουν το κακούργημα του κουκουλονόμου, παρότι υπάρχουν δεκάδες επώνυμες μαρτυρίες για το ότι έπεσαν πάνω και τον συνέλαβαν μπροστά στο βιβλιοπωλείο Πολιτεία τη στιγμή που απλώς απομακρυνόταν μαζί με άλλους διαδηλωτές. Έπιασε τόπο το «πρωτογενές πλεόνασμα».

Ευρώπη της «δημοκρατίας» και των «δικαιωμάτων»... Δεν ξέρει πια κανείς ποια είναι η μεγαλύτερη βία. Το γκλομπ που κατεβαίνει με λύσσα στο κεφάλι του διαδηλωτή ή το να κλείνουν δύο νοσοκομεία με τροπολογία που καταθέτει στη Βουλή ο υπουργός Υγείας μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα;

Δεν ξέρει πια κανείς ποιος είναι χειρότερος αυταρχισμός. Η απαγόρευση των συναθροίσεων ή ένα Κοινοβούλιο που δεν εκπροσωπεί κανέναν να ψηφίζει μέτρα που θα καταστρέφουν τη χώρα για την επόμενη εικοσαετία;

Δεν ξέρει πια κανείς ποια είναι εκτροπή είναι μεγαλύτερη. Το να μην μπορείς να κυκλοφορείς ελεύθερος στην πόλη σου ή το να εκτελούνται συμβόλαια μέσω της ελληνικής Βουλής, με πολυνομοσχέδια εξαρχής γραμμένα από τα γραφεία των τραπεζιτών και των επιχειρηματιών τους οποίους ευνοούν;

Ποιος είναι τελικά πιο επικίνδυνος, ο κατά συρροή δολοφόνος της ομάδας ΔΙΑΣ ή ο κατά συρροή δολοφόνος Α. Σαμαράς και η ακροδεξιά δράκα διψασμένων για εξουσία συνεργατών του;

Ευρώπη της «δημοκρατίας» και των «δικαιωμάτων»... Βγάλτε το διαζευκτικό «ή» από τα παραπάνω ερωτήματα. Δεν υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο. Και όλα αυτά πάνε χέρι χέρι με την Ε.Ε. της οικονομικής ολιγαρχίας, την Ε.Ε. του πολιτικού και κοινωνικού αυταρχισμού, της Ε.Ε. με τις εκατόμβες νεκρών μεταναστών στα σύνορά της.

Δεν υπάρχει «Ευρώπη των δικαιωμάτων» και δεν υπήρξε ποτέ. Η Ευρώπη ήταν ο τόπος της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά και της Ιεράς Συμμαχίας. Υπάρχει Ευρώπη των παρτιζάνων, υπάρχει και Ευρώπη των ταγματασφαλιτών. Υπάρχει Ευρώπη της Κατοχής και Ευρώπη της Αντίστασης. Ευρώπη του Εμφυλίου. Των κινημάτων του '68, αλλά και των δικτατοριών του Φράνκο και του Παπαδόπουλου. Οι οπαδοί του Χίτλερ, του Πετέν, του Τσολάκογλου ήταν υπαρκτά πρόσωπα και ναι, έζησαν στην Ευρώπη.

Όπως ζουν ανάμεσά μας οι οπαδοί της οικονομικής ολιγαρχίας, οι υποστηρικτές της Μέρκελ, οι θιασώτες ενός νέου Εμφυλίου, οι δεσμοφύλακες που θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα στη ζωή και στο θάνατο, οι σύμβουλοι του πρωθυπουργού που πιστεύουν ότι «η δημοκρατία από μόνη της δεν φτάνει» και όσοι τους στηρίζουν με την ψήφο τους. Όχι με την ανοχή ή τον αποτροπιασμό της «Ευρώπης των δικαιωμάτων», αλλά με την αμέριστη στήριξη της Ε.Ε. του οικονομικού ολοκληρωτισμού. Την Ευρωπαϊκή Ένωση που εξαρχής ήταν των τραπεζιτών και του κεφαλαίου. Είναι προφανές: ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ουκρανία, ούτε στην Ισπανία, η δημοκρατία για την Ε.Ε. «δεν φτάνει μόνη της».

Ούτε και η αντίσταση στον ολοκληρωτισμό φτάνει από μόνη της, πάντως. Κι αν χρειαστεί θα ανοίξουμε και τα κεφάλια μας, θα σπάσουμε και τα χέρια μας, θα κουτουλήσουμε στις κλούβες. Αλλά δεν θα συνηθίσουμε τις απαγορεύσεις, δε θα συνηθίσουμε τον γύψο.

*** Η Δέσποινα Κουτσούμπα είναι υποψήφια Περιφερειάρχης Αττικής με την Αντικαπιταλιστική Ανατροπή και μέλος του ΠΣΟ της ANΤΑΡΣΥΑ**

<http://unfollow.com.gr/web-only/11933-gyps/>