

Αγώνας για Υγεία, Ελευθερία και Ζωή, όχι στον εμφύλιο των φτωχών



NAP για την
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση του NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση

Αποκλειστικά Δημόσιο σύστημα περίθαλψης, εθνικοποίηση των ιδιωτικών μονάδων υγείας και ένταξη τους στο δημόσιο σχεδιασμό, τεστ και εμβόλια για όλους.

Όχι χαράτσια, τιμωρίες και απολύσεις

Τη στιγμή που το τέταρτο και πιο φονικό κύμα της πανδημίας θερίζει η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει την **τυχοδιωκτική, εγκληματική της διαχείριση με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να πεθαίνουν καθημερινά και η Ελλάδα να καταλαμβάνει πλέον από τις υψηλότερες θέσεις στους καταγεγραμμένους θανάτους από Covid 19.**

Μέσα σε αυτό το σκληρό ποια είναι τα νέα μέτρα της κυβέρνησης;

Ο Κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε ένα μόνο, **προκλητικά αντιδραστικό, μέτρο: Χαράτσια 100 ευρώ τον μήνα** σε κάθε άνθρωπο άνω των 60 ετών που δεν έχει εμβολιαστεί! Αντί η κυβέρνηση να προσπαθήσει να πείσει τους ανεμβολίαστους και να πάρει ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας κινείται με τον μόνο τρόπο που γνωρίζει και που οδηγεί σε παταγώδη αποτυχία: **Χαράτσια** (όπως με την πληρωμή των δύο εβδομαδιαίων τεστ), **τιμωρητική λογική, διαχωρισμό και μετάθεση των ευθυνών στους πολίτες.**

Ταυτόχρονα, κι ενώ υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ενίσχυση του επιδημιολογικού ελέγχου, αντί η κυβέρνηση να προχωρήσει στη χορήγηση **δωρεάν τακτικών ράπιντ τεστ** για όλους/ες (ανεμβολίαστους και εμβολιασμένους) σε δημόσιες δομές, ο Κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε τη χορήγηση δύο σεφ τεστ για έλεγχο στις γιορτές (κόστους ελάχιστων ευρώ το άτομο)...

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση συνεχίζει τα παραμύθια της Χαλιμάς περί ενίσχυσης του εθνικού συστήματος υγείας, όταν **τα περισσότερα νοσοκομεία είναι διαλυμένα, οι υγειονομικοί εξαντλημένοι και ο Προϋπολογισμός του 2022 περικόπτει κατά 820 εκατομμύρια ευρώ τις δαπάνες για την υγεία σε καιρό πανδημίας!**

Σε αυτή τη φάση **η έξαρση της πανδημίας γίνεται ακόμα πιο ταξική.** Η εργατική τάξη συνεχίζει να συνωστίζεται στα σύγχρονα εργασιακά κότερα της υπερεντατικοποίησης, του υπερκατώτατου μισθού, της υπερεκμετάλλευσης, της υπερμετάδοσης. Κανένα μέτρο πρόληψης δεν έχει παρθεί σε χώρους δουλειάς, ειδικά σε μεγάλους εργασιακούς χώρους του εμπορίου και της βιομηχανίας, όπου οι εργαζόμενοι συνωστίζονται για να βγει η παραγωγή και η διανομή, έρχονται και Χριστούγεννα άλλωστε και πρέπει να «κινηθεί η αγορά» σε γοργούς ρυθμούς. Κανένα μέτρο δεν έχει παρθεί ώστε να διορθωθεί η απaráδεκτη κατάσταση στα **Μέσα Μαζικής Μεταφοράς** στα οποία στοιβάζεται ο κόσμος για να πάει καθημερινά στη δουλειά και στη σχολή του. Πού να περισσέψουν άλλωστε λεφτά, όταν δίνονται στις δυνάμεις **καταστολής της αστυνομίας και στους νέους τερατώδεις στρατιωτικούς εξοπλισμούς.** Τα πιο φτωχά τμήματα του πληθυσμού είναι αυτά που δέχονται τις τραγικές συνέπειες της κατάστασης

του δημόσιου συστήματος υγείας.

Η κυβέρνηση ενοχοποιεί εκείνο το κομμάτι του πληθυσμού που δεν έχει εμβολιαστεί ακόμα, προσπαθώντας να διχάσει τα λαϊκά στρώματα με ένα **πόλεμο των εμβολιασμένων ενάντια στους ανεμβολίαστους**. Η κυβέρνηση επιδιώκει με αυτό τον τρόπο να καλύψει τις δικές της ευθύνες για τη διάλυση της δημόσιας υγείας και την **προκλητική στήριξη των ιδιωτών επιχειρηματιών** που δύο χρόνια τώρα τους «επιτάσσει» με το αζημίωτο δίνοντας τους δεκάδες εκατομμύρια και άφθονη πελατεία από τα χειρουργεία, ενώ τα κόβει κατά 80% στα δημόσια νοσοκομεία. Θεωρεί τον ανεμβολίαστο «κόστος» για το ΕΣΥ και τον καλεί να «πληρώσει» για τον εμβολιασμένο σε μια πρωτοφανή, φασίζουσα επίδειξη κοινωνικού αυτοματισμού. Αυτό είναι το «νέο», ανταποδοτικό ΕΣΥ του ολοκληρωτικού καπιταλισμού της εποχής μας. Καθιστά **τον εργαζόμενο υπεύθυνο για την ασθένεια του και τη μη πρόληψή της**, αθλώνοντας τις εκμεταλλευτικές σχέσεις, τη φτωχοποίηση, την περιβαλλοντική καταστροφή, τις τεράστιες ανισότητες που παροξύνει η επιχειρηματική κερδοφορία. Επιχειρεί να βγάλει το μέγιστο κέρδος ακόμα και από την αρρώστια (κεφαλικός φόρος ασθένειας) **θρυμματίζοντας οποιαδήποτε λογική κοινωνικής ασφάλισης, περίθαλψης, αλληλεγγύης**.

Ο κυβερνητικός παραλογισμός φτάνει στο έπακρο όταν για παράδειγμα επιτρέπει σε ένα ανεμβολίαστο εργαζόμενο, με ράπιντ τεστ ανά 48 ώρες, **να πηγαίνει στη δουλειά** αλλά να μην μπορεί να συμμετάσχει με τα ίδια ράπιντ τεστ **στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή**. Τρανή απόδειξη ότι το μόνο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι η απρόσκοπτη **λειτουργία της καπιταλιστικής οικονομίας** και τίποτα άλλο. Οι εργοδότες στο χώρο του εμπορίου και της εστίασης έχουν μετατρέψει τους εργαζόμενους σε «υγειονομικούς ελεγκτές», που στέκονται με τις ώρες έξω από τα καταστήματα μέσα στο κρύο και τη βροχή για να ελέγχουν τους πελάτες, συχνά δε μετατρέπονται σε σάκο του μποξ εισπράττοντας την αγανάκτηση για την πολιτική της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει υποκριτικά και αντιεπιστημονικά και τον εμβολιασμό. Το εμβόλιο αντί να αντιμετωπίζεται σαν αυτό που είναι, δηλαδή ένα πολύτιμο όπλο στη μάχη εναντίον της πανδημίας, του οποίου η αποτελεσματικότητα ενισχύεται από άλλα μέτρα και κυρίως από ένα ισχυρό Δημόσιο σύστημα υγείας, το αντιμετωπίζει σαν το «ιερό δισκοπότηρο» που θα μας βγάλει από την υγειονομική κρίση. Με αυτό τον τρόπο **ο κυβερνητικός αντιεπιστημονικός ανορθολογισμός εκτρέφει τον ανορθολογισμό της ακροδεξιάς και των σκοταδιστών** του λεγόμενου αντιεμβολιαστικού «κινήματος». Το ένα χέρι νίβει το άλλο με συνέπειες τη μη υποχώρηση της πανδημίας και τη χειροτέρευση συνολικά της δημόσιας υγείας με τραγικά αποτελέσματα.

Ο καθολικός εμβολιασμός είναι αναγκαίος αλλά δεν μπορεί να επιτευχθεί με εκβιασμούς και τιμωρητικά μέτρα, αντίθετα μπορεί να αναπτυχθεί μέσα σε ένα πλαίσιο πειθούς και δημόσιας επιστημονικής συζήτησης, χωρίς σκοπιμότητες και στεγανά. Για να επιτευχθεί χρειάζεται και μέτωπο **ενάντια στους επίσημους και ανεπίσημους φορείς του νεοσκοταδισμού, την εκκλησία και τις παραθρησκευτικές οργανώσεις, πτέρυγες του βαθιού κράτους και των ΜΜΕ, συγκεκριμένα κυκλώματα αντιεπιστημονικής παραπληροφόρησης, την ακροδεξιά**.

Η συνεχής εμφάνιση μεταλλάξεων, με πρόσφατη την εμφάνιση της Όμικρον, αναδεικνύει αυτό που από τη πρώτη στιγμή υποστήριζε η αντικαπιταλιστική και σύγχρονα κομμουνιστική αριστερά για την **ανάγκη κατάργησης των πατεντών και τη δωρεάν διάδοση των εμβολίων στις χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής και συνολικά τις φτωχές χώρες**, όπως βέβαια και την ενίσχυση των δημοσίων συστημάτων υγείας τα οποία ο ολοκληρωτικός καπιταλισμός τα διαλύει ώστε να μετατραπεί η υγεία σε αποκλειστικό δικαίωμα όσων έχουν να πληρώσουν. Τώρα ο «ανεπτυγμένος κόσμος» πληρώνει, με μια ακόμη έξαρση της Covid-19 και χιλιάδες νεκρούς, τα κέρδη των πολυεθνικών του φαρμάκου και συνολικά τη λογική του καπιταλιστικού συστήματος.

Η νέα έξαρση της πανδημίας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με νέα lockdown. Μόνο ένας συνδυασμός

μέτρων που θα ενισχύει τη δημόσια υγεία και θα αναδιοργανώσει προληπτικά με μέτρα επιδημιολογικού ελέγχου τις συνθήκες εργασίας, μετακίνησης και συνολικά της κοινωνικής ζωής μπορεί να φέρει αποτελέσματα.

Μέτρα που θα διεκδικούνται από ένα μαζικό και πολιτικά επικίνδυνο κίνημα που θα βάλει φραγμό στην εγκληματική διαχείριση της πανδημίας από τη κυβέρνηση και το σύστημα και θα ξεπερνά τη ΣΥΡΙΖΑϊκή «αντιπολίτευση» που ζητά εθνική αντιμετώπιση της κρίσης και εκλιπαρεί για μια κυβερνητική συνδιαχείριση της ίδιας πολιτικής.

Η αντιμετώπιση της πανδημίας και της δημόσιας υγείας πρέπει να γίνει υπόθεση του λαϊκού κινήματος. Σε αυτά τα πλαίσια το εργατικό, νεολαιίστικο και υγειονομικό κίνημα χρειάζεται άμεσα να συμπορευθούν με πολιτικό πλαίσιο που θα καλεί:

- Σε ανατροπή της κυβερνητικής πολιτικής και όλων των θεσμών που τη στηρίζουν.
- Σε άμεσα μέτρα εθνικοποίησης του ιδιωτικού τομέα υγείας και ένταξης χωρίς αποζημίωση των ιδιωτικών επιχειρήσεων των μεγαλοϊδιοκτητών στο δημόσιο σύστημα και σχεδιασμό.
- Στην αναγκαία χρηματοδότηση του ΕΣΥ σε ρήξη με τα δημοσιονομικά όρια της ΕΕ, των απαιτήσεων του χρέους, τους εξοπλισμούς και την ενίσχυση της καταστολής.
- Όχι στο νέο ΕΣΥ της κερδοφορίας, των ΣΔΙΤ, των δύο ταχυτήτων, των κλειστών σφαιρικών προϋπολογισμών και της ανταποδοτικότητας (νοσοκομεία αυτόνομες επιχειρηματικές μονάδες). Προσλήψεις όλου του αναγκαίου προσωπικού, δημιουργία των αναγκαίων ΜΕΘ, κλινών, χειρουργικών αιθουσών, πρωτοβάθμιων Κέντρων Υγείας και νοσοκομείων. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι, να ανασταλούν οι διαθεσιμότητες στους ανεμβολίαστους υγειονομικούς, ώστε να επιστρέψουν στις θέσεις τους με χρήση δωρεάν rapid test για όσο διάστημα μένουν ανεμβολίαστοι.
- **Δωρεάν rapid test για όλους.** Συχνός έλεγχος και αποτελεσματική ιχνηλάτηση. Να σταματήσει η σκανδαλώδης παράδοση της επιδημιολογικής επιτήρησης στον ιδιωτικό τομέα και η μετατροπή της σε εμπόρευμα.
- **Όχι στα lockdown, οριζόντια ή μερικά.** Μέτρα υγιεινής, ασφάλειας και αποστασιοποίησης στους χώρους δουλειάς, ειδικά τους μεγάλους εργασιακούς χώρους, τους χώρους διασκέδασης και αθλητισμού. Αύξηση των δρομολογίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για την αποφυγή του συνωστισμού και την εξάπλωση της νόσου. 15 μαθητές ανά τάξη στα σχολεία και τις τεχνικές σχολές, ολιγομελή τμήματα στα πανεπιστήμια. Να δίνονται κανονικά και στο σύνολό τους οι αναρρωτικές άδειες «καραντίνας» για τις ανάγκες των εργαζόμενων και των οικογενειών τους, χωρίς καμιά επιβάρυνση.
- **Ναι στον μαζικό εμβολιασμό** με πειστική επιστημονική εκστρατεία, ενεργοποίηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για να αντιμετωπιστούν επιφυλάξεις και να υπάρχει πλήρης στήριξη, δημιουργία κινητών ομάδων που θα εμβολιάσει ηλικιωμένους, άτομα με δυσκολία μετακίνησης, αλλά και πληθυσμιακές ομάδες που οδηγούνται στο περιθώριο (Ρομά, πρόσφυγες/μετανάστες κλπ). Το εμβόλιο πρέπει να είναι παγκόσμιο δημόσιο αγαθό καθολικής πρόσβασης για όλους όχι εμπόρευμα και μέσο διαίρεσης.
- **Όχι στην υποχρεωτικότητα, τις ποινές και τα χαράτσια** ως δρόμο για τη μαζικοποίηση των εμβολιαστικών προγραμμάτων. Να καταργηθεί το μηνιαίο χαράτσι των 100 ευρώ. **Όχι στον εμφύλιο των φτωχών.** Ελεύθερη πρόσβαση στις κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες για όλους με rapid και μοριακό test που θα δίνεται δωρεάν.
- Μαζικός, παγκόσμιος εμβολιασμός με κατάργηση των πατεντών και χτύπημα της κερδοφορίας των

πολυεθνικών του φαρμάκου.

- **Μέτωπο ενάντια στο «αντιεμβολιαστικό κίνημα»** στο οποίο κυριαρχούν ανορθολογικά, αντιεπιστημονικά, σκοταδιστικά ρεύματα και ομάδες της ακροδεξιάς, του φασισμού και παραχριστιανικών οργανώσεων. Αποτελεί εκδοχή κριτικής στην κυρίαρχη πολιτική από το συντηρητικό παρελθόν, συνδυασμένης με στοιχεία φιλελευθερισμού και άκρατου ατομισμού. Αν και θέλει να εμφανίζεται ως «αντισυστημικό» τελικά λειτουργεί ως συμπλήρωμα του συστήματος.

- Αμφισβήτηση της «επιστημονικής» τεχνοκρατίας και των φορέων της που υποστηρίζουν την αδιέξοδη πολιτική κυβέρνησης και ΕΕ και την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας. Η επιστήμη, η έρευνα και οι φορείς τους πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από κυβερνητικές σκοπιμότητες και τα συμφέροντα των πολυεθνικών του φαρμάκου. Να τάσσονται οι ίδιοι και το έργο τους υπέρ της δημόσιας υγείας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του λαού.

Καλούμε σε παλλαϊκό ξεσηκωμό για τη δημόσια υγεία με οργάνωση απεργιακών αγώνων και συλλαλητηρίων και θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις μια τέτοια προσπάθεια για την άμεση κινητοποίηση του εργατικού και λαϊκού κινήματος.

NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, 30/11/2021