



για την
**ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ**

Ανακοίνωση



Αποτελεί πρόκληση η ουσιαστική αθώωση του ηγετικού στελέχους της φασιστικής οργάνωσης **Η. Κασιδιάρη** για τον ξυλοδαρμό της βουλευτίνας του ΚΚΕ Λιάνας Κανέλη σε τηλεοπτική εκπομπή σε ώρα υψηλής τηλεθέασης. Οι φασίστες ήθελαν να στείλουν μήνυμα τρόμου και ήθελαν να το δει όλη η Ελλάδα. Ουσιαστικά το είχαν προαναγγείλει. Η δικαστική απόφαση είναι πρόκληση γιατί το αγνοεί αυτό, αλλά και γιατί απαλλάσσει τον τραμπούκο. Πολύ περισσότερο όταν την ίδια ώρα δικαστικές αποφάσεις τιμωρούν παραδειγματικά και εξοντωτικά ανθρώπους γιατί απλώς φοράνε ρούχα με κουκούλα.

Όλα αυτά θυμίζουν ότι οι εχθροί της Χρυσής Αυγής δεν είναι παρά οι μετανάστες, οι φτωχότεροι των φτωχών, και οι αριστεροί, οι κομμουνιστές, όσοι μάχονται στο εργατικό κίνημα. Θυμίζουν επίσης ότι η εγκληματική δράση των νεοναζί δε θα είχε φτάσει στο σημείο να σκοτώσει τον **Π. Φύσσα, τον Σ. Λουκμάν** και να τραυματίσει δεκάδες, αν δεν είχε την ανοχή και την κάλυψη των αστυνομικών και δικαστικών μηχανισμών, όπως καταγράφεται ήδη από την επίθεση στους **Κουσουρή, Καραμπατσόλη και Φωτιάδη** το 1998 στον απόηχο των κινητοποιήσεων στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν μια επικίνδυνη τάση από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σε ό,τι αφορά τους χειρισμούς των υποθέσεων της νεοναζιστικής ΧΑ. Έγινε τελικά η υπόθεση της μάχης κατά του φασισμού και του νεοναζισμού, υπόθεση «τήρησης θεσμών» και διατήρησης κοινοβουλευτικών ισορροπιών;

Ποια ακριβώς κοινοβουλευτική νομιμότητα υπερασπίζεται η πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου όταν κάνει λόγο για «ακυρότητα αποφάσεων» λόγω απουσίας της ΧΑ από τη Βουλή;

Παρότι δεν καλέστηκε από την εισαγγελία η Ρένα Δούρου να καταθέσει στη δίκη Κασιδιάρη, του οποίου ήταν επίσης στόχος, γιατί δεν προέβη σε οποιαδήποτε πολιτική κίνηση;

Γιατί ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιάννης Πανούσης κάνει λόγο για «αυτοδιάλυση των πυρήνων της ΧΑ», όπως περίπου ζητάει «αυτοκάθαρση στα ΜΑΤ»;

Την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνολογεί ότι αν δεν στηριχτεί άνευ όρων από τις δυνάμεις της μαχόμενης Αριστεράς και του εργατικού κινήματος θα έρθει η «επέλαση του νεοναζισμού εάν καταρρεύσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ».

Δεν πρέπει να εφησυχάσουμε, ειδικά μετά τη σκανδαλώδη απόφαση απαλλαγής του Κασιδιάρη. Μπροστά και στην δίκη της Χρυσής Αυγής που ορίστηκε για τις 20 Απρίλη, υπάρχει ανάγκη ενωτικής και μαζικής κινητοποίησης της Αριστεράς και του κινήματος. Η δίκη Κασιδιάρη, η οποία έγινε με την απουσία του κινήματος και των δυνάμεων της Αριστεράς (κι εδώ έχει τις δικές του ευθύνες και το ΚΚΕ), στέλνει λάθος μήνυμα.

Το κεφάλαιο αλλά και η ΕΕ έχουν αποφασίσει να αξιοποιούν τους νεοφασίστες κατά του λαϊκού κινήματος και της Αριστεράς, επιδιώκοντας βεβαίως να τους έχουν υπό τον έλεγχό τους. Η μακρά πορεία αποφάσεων της Ε.Ε. που στρέβλωναν την ιστορία και αθώωναν το ναζισμό και τα εγκλήματά του, έχει πάρει σάρκα και οστά στην ανοιχτή στήριξη και εξοπλισμό των νεοναζί στην Ουκρανία. Η ΕΕ θέλει να σβήσει από τη μνήμη των λαών την απόφαση της Δίκης της Νυρεμβέργης ότι ο ναζισμός-φασισμός είναι μια εγκληματική ιδεολογία, κάτι που η Χρυσή Αυγή δεν ξεχνά για αυτό και υποκριτικά την απαρνείται.

Η αντιμετώπισή των νεοναζί είναι υπόθεση του εργατικού κινήματος. Η βαριά δικαστική τιμωρία για την εγκληματική τους δράση είναι δίκαιη και απαραίτητη αλλά δεν αρκεί. Πολύ περισσότερο όταν επενδύεται με την άκρως αντιδραστική θεωρία των άκρων που δεν έχει εγκαταλειφθεί, αλλά επιμένει σε εξίσωση του θύτη με το θύμα και αποτελεί απόπειρα απονομιμοποίησης των λαϊκών αντιδράσεων.

Η νίκη σε βάρος του φασισμού προϋποθέτει ένα εργατικό και λαϊκό κίνημα, αξιόμαχο απέναντι στην αντεργατική επιδρομή που εξαπολύουν **κεφάλαιο -ΕΕ-ΔΝΤ**, δύναμη αγώνα για τις δημοκρατικές ελευθερίες και ελπίδας για ένα καλύτερο κόσμο. Απαιτεί μια μαχόμενη και ανατρεπτική, αντικαπιταλιστική και σύγχρονα κομμουνιστική Αριστερά, η οποία θα μπορεί να αντιμετωπίσει ιδεολογικά, πολιτικά και στην πράξη το φασισμό και το σύστημα που τον γεννά.

NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση
Γραφείο Τύπου