

Ανακοίνωση του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση



Στο πλευρό του αγωνιζόμενου παλαιστινιακού λαού – Άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από τον βάρβαρο πόλεμο του Ισραήλ, με τη στήριξη ΗΠΑ και ΕΕ

1. Συγκλονίζει όλο τον κόσμο η βάρβαρη δολοφονική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, που έχει προκαλέσει ήδη έναν τρομερό αριθμό νεκρών και τραυματιών, μεταξύ αυτών χιλιάδων παιδιών, καθώς ισοπεδώνονται ολόκληρες περιοχές. Πρόκειται για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, ένα μακελειό που καμία σχέση δεν έχει με «αυτοάμυνα» του Ισραήλ. Διαχρονικά, είναι το κράτος του Ισραήλ που με την επέκταση και τους εποικισμούς, τα τείχη και την καταστολή, την κατοχή και το καθεστώς απαρτχάντ στο εσωτερικό του βρίσκεται στην επίθεση κατά του Παλαιστινιακού λαού και ασκεί τρομοκρατία. Τρομοκράτες δεν είναι οι Παλαιστίνιοι αγωνιστές, που αντιστέκονται στην κατοχή και στην εθνοκάθαρση που επιχειρεί το Ισραήλ. Για όλα τα δεινά που μαστίζουν τους λαούς της περιοχής η αιτία βρίσκεται ακριβώς σε αυτό τον ρόλο του κράτους του Ισραήλ και στην αμέριστη στήριξη των ιμπεριαλιστικών κέντρων των ΗΠΑ και της ΕΕ, που είναι συνένοχοι για τη σφαγή!

2. Η νέα δραματική φάση του ολοκληρωτικού πολέμου του Ισραήλ κατά της Γάζας, της «μεγαλύτερης φυλακής του κόσμου» και συνολικά κατά των Παλαιστίνιων, εκδηλώνεται εν μέσω οξύτατων καπιταλιστικών ανταγωνισμών και ενώ προωθούνται σχέδια των αστικών τάξεων και των ιμπεριαλιστικών κέντρων στην περιοχή. Υπήρξε προώθηση της συνεργασίας του Ισραήλ με αντιδραστικά αραβικά καθεστώτα, για ενεργειακούς οδούς και οικονομικές σχέσεις. Σε αυτό το πλαίσιο επιδιώκεται να θαφτούν για πάντα οι Παλαιστίνιοι και τα δικαιώματά τους, να καθαρίσει το πεδίο από την πάντα ενοχλητική παλαιστινιακή αντίσταση και τους ανεκπλήρωτους στόχους των «κολασμένων» της Μέσης Ανατολής. Σε αυτές τις συνθήκες, το σιωνιστικό καθεστώς, που αντιμετωπίζει πολύπλευρη κρίση καθώς μετατρέπεται σε αντιδραστική ρατσιστική πολιτεία θέλει να προωθήσει τα σχέδια του για να «καθαρίσει» τη Γάζα, τσακίζοντας την αντίσταση και διώχνοντας όσο το δυνατόν περισσότερους από τα 2,3 εκατομμύρια κατοίκους της. Απέναντί του όμως βρίσκει την παλαιστινιακή αντίσταση.



3. Η εξέλιξη αυτή συσχετίζεται με τη γενικότερη όξυνση των καπιταλιστικών ανταγωνισμών και των πολέμων του κεφαλαίου, που ξεσπούν αιματηροί από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ στηρίζουν με κάθε τρόπο το Ισραήλ όχι μόνο γιατί το κράτος-δολοφόνος είναι ο

συνεργάτης του ευρωατλαντικού ιμπεριαλιστικού μπλοκ στην περιοχή, αλλά και γιατί βλέπουν μια ευκαιρία να περιορίσουν ή και να πλήξουν αποφασιστικά τα συμφέροντα και τις θέσεις των ανταγωνιστών τους, όπως του Ιράν (και των προσβάσεών του σε Συρία και Λίβανο), της Ρωσίας, της Κίνας κλπ. Αυτή η κατεύθυνση έγινε καθαρή με την ομιλία του Μπάιντεν όταν ζήτησε νέα υπέρογκα κονδύλια για να αντιμετωπιστούν Χαμάς, Ρωσία, Κίνα κλπ. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την εξάπλωση της πολεμικής σύγκρουσης για τα συμφέροντα του κεφαλαίου και των ιμπεριαλιστικών κέντρων.

4. Η ελληνική κυβέρνηση, με τη συναίνεση του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Ελληνικής Λύσης και άλλων αστικών κομμάτων, στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ στην εγκληματική πολιτική του. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Ισραήλ και η συνάντηση με τον αιμοσταγή ακροδεξιό Νετανιάχου αποτέλεσε ντροπή όταν μερικά χιλιόμετρα νοτιότερα ο ισραηλινός στρατός σκότωνε γυναϊκόπαιδα. Η κυβέρνηση έφτασε στο σημείο να ψηφίσει λευκό σε ψήφισμα του ΟΗΕ για ανακωχή και άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων!

Η χώρα έχει μετατραπεί σε πολεμικό προγεφύρωμα των ΗΠΑ: Σούδα, Ελευσίνα, Αγχίαλος είναι ήδη στην υπηρεσία των «φονιάδων των λαών», όπως και η Αλεξανδρούπολη για την Ουκρανία. Η ΝΔ ξεκαθαρίζει πως θα δώσει όποια άλλη βάση ζητηθεί! Η φρεγάτα «Ψαρά» βρίσκεται σε ΝΑΤΟϊκή αποστολή, σε συνεργασία με την τεράστια αμερικανική αρμάδα που στηρίζει το Ισραήλ. Άλλες δύο ελληνικές φρεγάτες περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή. Η εμπλοκή του ελληνικού κράτους στον άδικο πόλεμο του Ισραήλ μεγαλώνει διαρκώς. Όχι μόνο αποτελεί πρόκληση στα φιλειρηνικά αισθήματα του λαού μας, που στέκεται αλληλέγγυος στους Παλαιστίνιους, αλλά είναι κι εξαιρετικά επικίνδυνη. Σήμερα η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για το πώς θα υψώσει τείχη στους πρόσφυγες από την Παλαιστίνη.

Η στήριξη στο Ισραήλ είναι έκφραση της επιλογής της ελληνικής αστικής τάξης να διεκδικήσει ένα διευρυμένο κομμάτι από την λεία των οικονομικών πόρων και των ενεργειακών δρόμων της Ν.Α. Μεσογείου μέσω των ΑΟΖ και άλλων συμφωνιών, δημιουργώντας τον επιθετικό άξονα Ελλάδα-Ισραήλ-Αίγυπτος-Κύπρος και παίζοντας τον ρόλο του «καλού στρατιώτη» των ΗΠΑ/ΝΑΤΟ και ΕΕ στην περιοχή. Την πολιτική αυτή υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να βάζει τις βάσεις του άξονα με το Ισραήλ. Η πολιτική αυτή, που οξύνει τον άδικο και από τις δύο πλευρές κι επικίνδυνο αστικό ανταγωνισμό με την Τουρκία, δεν διστάζει να στηρίξει εγκλήματα τόσο μεγάλα όσο του Ισραήλ. Η ελληνική άρχουσα τάξη αξιοποιεί τον ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό για να δικαιολογήσει την συμμετοχή της στον «δυτικό άξονα», να παρουσιάσει τις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και ΕΕ σαν στήριγμα στις επιδιώξεις της, να εμφανίσει την παλαιστινιακή αντίσταση σαν «συμμάχους της Τουρκίας», ώστε να ανακοπεί το τεράστιο κύμα αλληλεγγύης μέσα στον ελληνικό λαό.

Γι' αυτό ο αγώνας κατά της ελληνικής εμπλοκής και συνενοχής στο μακελειό στην Παλαιστίνη, υπέρ του αγώνα του παλαιστινιακού λαού, είναι κι αγώνας ενάντια στα καπιταλιστικά συμφέροντα κι ανταγωνισμούς, ενάντια στα ιμπεριαλιστικά σχέδια, υπέρ της φιλίας και συνεργασίας των λαών και όχι των εξοπλισμών και των πολέμων για ΑΟΖ και ενεργειακές μοιρασιές.

5. Στεκόμαστε με σεβασμό και πόνο στο δράμα του παλαιστινιακού λαού. Σφίγγουμε τη γροθιά μας και παίρνουμε δύναμη από την ηρωική και ακατάβλητη παλαιστινιακή αντίσταση. Στεκόμαστε στο πλάι ειδικά των ταξικών, αντιιμπεριαλιστικών και αριστερών δυνάμεων, που δίνουν την μάχη για την πλήρη απελευθέρωση, εθνική και κοινωνική, των εργαζομένων και των καταπιεσμένων της Παλαιστίνης. Χαιρετίζουμε και εμπνεόμαστε από τα εκατομμύρια διαδηλωτών που βγήκαν στους δρόμους σε όλο τον κόσμο στο πλευρό της Παλαιστίνης, παρά τις απαγορεύσεις και την μαζική προπαγάνδα υπέρ του Ισραήλ.

Οι μαχητικές κινητοποιήσεις Εβραίων στις ΗΠΑ, στο Ισραήλ και αλλού κατά της κατοχής και του καθεστώτος απαρτχάιντ υπογραμμίζουν πως η διαμάχη δεν είναι θρησκευτική ή φυλετική. Οι λαοί δεν έχουν αντιπάλους τους εβραίους, τους μουσουλμάνους, τους χριστιανούς, τα μέλη μιας άλλης εθνότητας. Αυτοί οι διαχωρισμοί προωθούνται από το κεφάλαιο για να κρύψουν τους πραγματικούς εχθρούς των

λαών: Τον καπιταλισμό, τον ρατσισμό, τον πόλεμο, τον φασισμό. Απορρίπτουμε τις κατηγορίες για «αντισημιτισμό». Το κίνημα αγωνίζεται ενάντια στη βάρβαρη πολιτική του κράτους του Ισραήλ, που 80 χρόνια μετά αντιγράφει μεθόδους των ναζί κατά των Εβραίων και ονειρεύεται μια «τελική λύση» κατά των Παλαιστινίων.

Ο αγώνας του λαού της Παλαιστίνης για ελευθερία είναι αδιαπραγμάτευτος. Οι Παλαιστίνιοι έχουν δικαίωμα να έχουν το δικό τους κράτος, στα ιστορικά τους εδάφη, με επιστροφή των εκατομμυρίων προσφύγων. Όχι ένα κράτος κηδεμονευόμενο, αποτελούμενο από ρετάλια οικισμών, όπως έλεγε η Συμφωνία του Όσλο. Η άρνηση του δικαιώματος αυτού, όπως κάνουν τμήματα της ευρωπαϊκής αριστεράς και ανάμεσά τους και το DIEM25-ΜΕΡΑ25, συνιστά αποδοχή των τετελεσμένων της κατοχής από το ισραηλινό κράτος, υπονομεύοντας αποφασιστικά τον αγώνα των Παλαιστινίων.

6. Σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη να πυκνώσουν οι κινητοποιήσεις για να σταματήσει το έγκλημα στη Γάζα, να αποτραπεί κάθε επέκταση του πολέμου, για λευτεριά στον παλαιστινιακό λαό. Με διαδηλώσεις, κινητοποιήσεις σε πόλεις και γειτονιές, εκδηλώσεις σε κλάδους, χώρους εργασίας και σχολές κλπ., με αντιπολεμικές απεργιακές μορφές, να εκφραστεί όχι μόνο η αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη, αλλά και η απαίτηση να μπλοκαριστεί κάθε συμμετοχή της Ελλάδας στο έγκλημα.

- Άμεση παύση της δολοφονικής στρατιωτικής επιχείρησης και αποχώρηση των δυνάμεων του Ισραήλ από τη Γάζα.

- Λευτεριά στην Παλαιστίνη, νίκη στην Παλαιστινιακή Αντίσταση.

- Να ηττηθεί η πολεμική εκστρατεία του Ισραήλ και των συμμάχων του ΗΠΑ και ΕΕ.

- Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, με πρωτεύουσα την ανατολική Ιερουσαλήμ, με ξήλωμα των ισραηλινών εποικισμών και επιστροφή των παλαιστίνιων προσφύγων. Το εργατικό και κομμουνιστικό κίνημα έχει στόχο να ζήσουν όλοι οι λαοί της περιοχής μαζί, ανεξάρτητα από εθνική καταγωγή και θρήσκευμα, ελεύθερα και δημοκρατικά χωρίς διακρίσεις, πετώντας έξω τον ρατσισμό, τον θρησκευτικό φανατισμό, τη μισαλλοδοξία, τον ιμπεριαλισμό και τον καπιταλισμό.

- Άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από το έγκλημα. Κατάργηση του άξονα με το Ισραήλ. Να κλείσουν οι βάσεις των ΗΠΑ, να γυρίσουν οι φρεγάτες. Διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ. Αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

- Έξω η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ, κατάργηση των αμερικανικών βάσεων, κανένας φαντάρος έξω από τα σύνορα.

- Μια ανοικτή αγκαλιά και όχι τείχη για τους πρόσφυγες του πολέμου.