



Ο πρωθυπουργός στο διάγγελμα του ημ. 20/5/2020, αφού αναπαρήγαγε τα παραμύθια «περί θωράκισης της υγείας», μίλησε για «δέσμη μέτρων με κοινωνική σφραγίδα και αναπτυξιακή υπογραφή» με το τρίπτυχο «Στήριξη εργασίας, μείωση φόρων, τόνωση επιχειρηματικότητας». Μόνο που και στις 3 πλευρές αυτό που δεν μπόρεσε να κρύψει είναι ότι τα μέτρα έχουν ταξικό πρόσημο. Ευνοούν τους εργοδότες και όχι τον κόσμο της δουλειάς, πλήττοντας εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και

συγκεκριμένα:

- Για τη «στήριξη της εργασίας» εξήγγειλε τη διευκόλυνση των εργοδοτών με την μετατροπή συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής, με ανάλογη μείωση των μισθών και με τη χρηματοδότηση μέρους της διαφοράς τους από το κράτος (1 δισ. € από πρόγραμμα Sure). Η ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας και καθιέρωση της εκ περιτροπής εργασίας, με μείωση των μισθών που αποτελεί πάγια επιδίωξη των καπιταλιστών θα εφαρμόζεται πλέον μαζικά, ώστε σύμφωνα με το πρωθυπουργό «να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας». Το πρόγραμμα ΣΥΝ-εργασία που «καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της διαφοράς στην αμοιβή» αφορά τη συνεργασία και τις πλάτες του κράτους για τη στήριξη των επιχειρήσεων με τη διάλυση κάθε συλλογικής ρύθμισης για το χρόνο εργασίας, τις συμβάσεις και τους μισθούς. Στη πράξη χιλιάδες εργοδότες θα εκμεταλλευτούν αυτό το πρόγραμμα απασχολώντας όπως επιθυμούν τους εργαζόμενους πληρώνοντας μέρος του μισθού τους, εκμεταλλευόμενοι το φόβο της ανεργίας και την διάλυση των ελεγκτικών μηχανισμών που έγινε τα τελευταία χρόνια με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων.
- Δεν αναίρεσε την, προ 10 ημερών, κοινή υπουργική απόφαση που θεσμοθετεί την ελευθερία απόλυσης μετά από 45 μέρες επαναφοράς όσων είχαν τεθεί σε αναστολή συμβάσεων εργασίας, ούτε αυξάνει τις μηδαμινές αποζημιώσεις απόλυσης αποτρέποντας τους εργοδότες από το να απολύουν μαζικά εργαζόμενους, κάτι το οποίο συμβαίνει ήδη. Ενώ, παρατείνει το δικαίωμα των εργοδοτών για αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων και με την απαλλαγή των επιχειρήσεων και από την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, στα πλαίσια της «σύμπραξης του κράτους και όλων των δυνάμεων της παραγωγής». Η ουσία όλων αυτών των ρυθμίσεων είναι να μείνουν ανέγγιχτα τα κέρδη που έχουν συσσωρεύσει τα τελευταία χρόνια οι καπιταλιστές, το δόγμα των οποίων είναι «τα κέρδη στη τσέπη μας και οι ζημιές στη πρώτη δυσκολία να καλύπτονται από το κράτος».
- Η μείωση των φόρων αφορά πρωτίστως τις επιχειρήσεις και όχι τους μισθωτούς, τους άνεργους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα πέρα από τη μικρή μείωση του ΦΠΑ για τα εισητήρια, το σινεμά και τον καφέ. Οι διευκολύνσεις στις επιχειρήσεις είναι πάμπολλες με προνομιακές δανειοτήσεις κλπ .
- Επίσης, για τις επιχειρήσεις εξαγγέλθηκε αναστολή στην αποπληρωμή χρεολυσίων και τόκων δανείων έως το Σεπτέμβριο. Ενώ, για τα στεγαστικά δάνεια νοικοκυριών και φυσικών προσώπων πρόσωπων οι εξαγγελίες είναι αόριστα ευχολόγια για ρυθμίσεις σε όσους δεν έχουν μέχρι τώρα κοκκινίσει τα δάνεια τους. Αλλά καμία δέσμευση δεν υπήρξε για όσους κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους για την παράταση της λειψής έστω προστασίας της πρώτης κατοικίας που τυπικά έχει λήξει το τέλος Απριλίου.
- Όσο για την τόνωση της επιχειρηματικότητας εδώ είναι όλα τα λεφτά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάντα ευαίσθητος απέναντι στους επιχειρηματίες, δήλωσε ότι συναντήθηκε μαζί τους (για τους εργαζόμενους δεν έχει χρόνο) και κατανοεί τις αγωνίες τους και έτσι εξήγγειλε για όλες τις επιχειρήσεις τα μέτρα διευκόλυνσης με την προσαρμογή του χρόνου απασχόλησης των εργαζομένων και του τρόπου πληρωμής τους και επιπλέον την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων με 7 δισ. από Ταμείο Εγγυοδοσίας για επιχειρήσεις. Επίσης, το Δημόσιο θα εγγυάται έως και το 80% των δανείων τους.
- Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για τα μέτρα των 24 δισ.€ (νούμερο που αφορά όλη τη περίοδο των μέτρων από την έναρξη της πανδημίας και δεν ισχύει) είναι φανερό ότι αποτελούν μια ακόμα αναδιανομή του πλούτου σε βάρος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Δεν κατευθύνονται στην ενίσχυση

του συστήματος της δημόσιας υγείας, τις εργατικές και νεολαϊστικές ανάγκες, αλλά στην ενίσχυση του κεφαλαίου.

Ο Μητσοτάκης μίλησε «για μία παγκόσμια οικονομική κρίση, που όμοιά της δεν έχουμε δει εδώ και τρεις γενιές» και προειδοποίησε ότι «η μάχη για την ζωή θα έχει βαρύ οικονομικό αντίκτυπο» προσπαθώντας με τη μέθοδο «Σοκ και Δέος» να παραλύσει το λαό και τη νεολαία ώστε να υποταχθούν στην πολιτική του.

Την ίδια στιγμή η κατ' όνομα αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική στη κυβέρνηση γιατί δεν προβλέπεται (γενικώς) «άμεση ενίσχυση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» όσο και για το ύψος του κρατικού δανειμού της λεγόμενης «επιστρεπτέας προκαταβολής». Ζητά δηλαδή να επιδοτηθούν περισσότερο οι εργοδότες. Και για το ΣΥΡΙΖΑ δεν τίθεται θέμα να παρθούν από τα επιχειρηματικά κέρδη λεφτά για τις ανάγκες των εργαζομένων, αλλά να επιδοτηθούν οι επιχειρήσεις (έστω οι «μικρομεσαίες») για να μην απολύσουν τους εργαζόμενους....

Ο λογαριασμός αφορά για μια ακόμη φορά τους συνήθεις αποδέκτες, την εργατική τάξη, τη νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Η αντίσταση στους σχεδιασμούς τους, η υπεράσπιση των εργατικών και λαϊκών αναγκών, για να πληρώσει την κρίση το κεφάλαιο, είναι ο δικός μας στόχος. Η άμεση ανασυγκρότηση του εργατικού και λαϊκού κινήματος και της μαχόμενης αριστεράς είναι ο δικός μας δρόμος για να ανατρέψουμε τη νέα επίθεση.