

ΤΟΥ **Γιώργου Κρεασίδη**



Ξεκίνησε χτες και ολοκληρώνεται σήμερα το Πανελλαδικό Σώμα του NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, η πρώτη διαδικασία της οργάνωσης μετά την εκλογή της νέας κυβέρνησης. Αντιπρόσωποι από όλη την Ελλάδα αποφασίζουν σήμερα το απόγευμα στη Γεωπονική για την τακτική του NAP στην καμπή των εξελίξεων που ζούμε, ολοκληρώνοντας τον κύκλο διαλόγου που ξεκίνησε στις οργανώσεις βάσης.

Το πολιτικό τοπίο σφραγίζεται από την πορεία προς το Γιουρογούρκινγκ Γκρουπ της Μ. Τετάρτης, όπου η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα καταθέσει λίστα μέτρων στη γραμμή της συμφωνίας της 20ής Φλεβάρη και από την προθεσμία για τη δόση των 448 εκατ. ευρώ προς το ΔΝΤ που λήγει τη Μ. Πέμπτη, αλλά κι από τις προκλητικές δηλώσεις Γ. Πανούση οι οποίες μετατοπίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ σε θέσεις πλήρους αποδοχής της καταστολής.

Από τις εκλογές του Γενάρη μοιάζει να πέρασε μεγάλο διάστημα και ας είναι μόνο δυο οι μήνες που χωρίζουν το κλίμα ευφορίας για τα λουλούδια του Τσίπρα στην Καισαριανή από την αμηχανία μπροστά στις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Για το NAP, όπως αναδεικνύεται μέσα από τη συζήτηση στο Πανελλαδικό Σώμα, δεν υπάρχουν πλέον άλλα περιθώρια αναμονής. Το λαϊκό κίνημα δεν μπορεί να παρακολουθεί απλώς να σβήνουν οι προσδοκίες που γεννήθηκαν από τη σημαντική πολιτική ήττα του «μαύρου μετώπου» των ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

Η πορεία των διαπραγματεύσεων με τη νέα τρόικα των «Θεσμών» έδειξε τα αδιέξοδα της γραμμής ΣΥΡΙΖΑ «ούτε ρήξη ούτε υποταγή» απέναντι στους δανειστές. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι ΕΕ και ΔΝΤ δεν είναι ισότιμοι εταίροι και πάνε με το δίκιο του ισχυροτέρου, η διαπραγμάτευση έγινε εκβιασμός με την απειλή της πιστωτικής ασφυξίας και η ιδέα συνδυασμού ανάπτυξης και αποπληρωμής του χρέους όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Βαδίζουμε προς μια συμφωνία, μάλλον τον Ιούνη, σε πλαίσιο όπου καταργείται η κατάργηση των Μνημονίων και διαγράφεται η διαγραφή χρέους. Το περίφημο Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης από άμεση, ελάχιστη παρέμβαση γίνεται «ταβάνι» των διεκδικήσεων, με διευρυμένο χρονοδιάγραμμα, ψαλιδισμένα μέτρα και υπό την αίρεση της συμφωνίας των «Θεσμών». Μια σειρά από δεσμεύσεις απέναντι σε εμβληματικούς αγώνες, όπως ΕΡΤ, Σκουριές, διαθέσιμοι και απολυμένοι του Δημοσίου, καθυστερούν και μπαίνουν υπό όρους.

Τελικά ήταν ελάχιστα ρεαλιστική η πολιτική πρόταση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για αμφισβήτηση των Μνημονίων μέσα στο «ευρωπαϊκό» πλαίσιο. Παράλληλα στην αμείλικτη κοινωνική πραγματικότητα δεσπόζουν η μεγάλη φτώχεια και ανεργία, η διάλυση των κοινωνικών υπηρεσιών, οι ιδιωτικοποιήσεις που συνεχίζονται και ο γενικευμένος εργοδοτικός και κρατικός αυταρχισμός.

Στο διάλογο που αναπτύσσεται στο NAP σαν κρίσιμη πλευρά ξεχωρίζει η ανάγκη να ανοίξει και πάλι η συζήτηση για την απελευθέρωση από τα δεσμά των Μνημονίων, του χρέους, της ΕΕ και του ευρώ, για να δικαιωθούν οι μαχητικοί αγώνες κόντρα στη μνημονιακή πολιτική. Όχι μόνο για να παρθούν και πάλι πίσω όσα χάθηκαν. Ο κύκλος της κοινωνικής καταστροφής που άνοιξε ο κυνικός Γ. Παπανδρέου πριν από πέντε χρόνια τέτοιες μέρες στο Καστελόριζο με το διάγγελμα-κήρυξη κοινωνικού πολέμου μπορεί και πρέπει να κλείσει με το άνοιγμα του ορίζοντα των διεκδικήσεων σε αυτό που «πρέπει να γίνει», ένα βήμα παραπέρα από αυτό που «δεν πρέπει να περάσει».

Το ΝΑΡ επιμένει πως είναι η ώρα του λαϊκού και εργατικού κινήματος. Πως η πολιτική ήττα και απονομιμοποίηση της μνημονιακής πολιτικής των ΝΔ-ΠΑΣΟΚ έχει ανοίξει νέες δυνατότητες και δεν ταιριάζει στο δυναμικό που συσπειρώθηκε μαχητικά τα προηγούμενα σε σωματεία, επιτροπές αγώνα, λαϊκές συνελεύσεις, πρωτοβουλίες αλληλεγγύης να περιοριστεί σε ρόλο αναλυτή των εξελίξεων και των συμβιβασμών της κυβέρνησης.

Σε τελική ανάλυση δεν θα κριθούν τα πράγματα τον Ιούνιο αλλά τώρα. Αυτό έσπρωξε και στη μαζική κινητοποίηση για τις Σκουριές το περασμένο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, όπου συμμετείχαν 8.000 περίπου διαδηλωτές. Τώρα είναι οι κρίσιμες μέρες για τη ΒΙΟΜΕ, γι' αυτό και από προχθές Παρασκευή μέχρι αύριο ξεδιπλώνει τη δράση του το Καραβάνι Αγώνα και Αλληλεγγύης, μαζί με μια σειρά από αγωνιζόμενους κλάδους. Σήμερα γίνεται η μάχη για την κυριακάτικη αργία, δίπλα στους εργαζόμενους και τα σωματεία στο εμπόριο. Δεν φτάνει να διαπιστώνουμε ότι οι Κυριακές με ανοιχτά μαγαζιά του Σαμαρά έμειναν απείραχτες, πρέπει να απεργούμε και να μην ψωνίζουμε. Επιπλέον, οι προκλητικές δηλώσεις Γ. Πανούση υπέρ του κρατικού αυταρχισμού και των ΜΑΤ αντανακλούν την απονομιμοποίηση της καταστολής και το φόβο μήπως αύριο απλωθεί στη Βουλή το πανό των Τιμμένων Χαλκίδας ή των διαθέσιμων εκπαιδευτικών.

Η πρόταση που συζητά το ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση στο Πανελλαδικό Σώμα έχει πρώτο βασικό στοιχείο τη δουλειά για την αντιμετώπιση του λαϊκού κινήματος και την εργατική, αριστερή αντιπολίτευση για «δουλειά, ψωμί, παιδεία, ελευθερία» για να μην περάσει το νέο Μνημόνιο και το πρόγραμμα αστικής αναδιάρθρωσης· για να ξηλωθούν όλα τα αντιλαϊκά μέτρα· για ουσιαστικές κατακτήσεις προς όφελος των εργαζομένων· για να σπάσει το «πλαίσιο» της επιτροπείας, της λεηλασίας μέσω χρέους, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, η συνέχεια του κράτους και του κοινοβουλευτικού ολοκληρωτισμού. Για να ηττηθεί η κυβερνητική πολιτική της διαχείρισης και της υποταγής.

Κεντρικό στοιχείο της συζήτησης είναι η πάλη για να ανοίξει ο δρόμος της αντικαπιταλιστικής ανατροπής, με ταξική ανασυγκρότηση για ένα νέο εργατικό κίνημα, με οργανωμένο λαό και παλλαϊκό ξεσηκωμό. Στόχος είναι να γίνει η 3η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ορόσημο για την άλλη Αριστερά στη νέα εποχή, μια Αριστερά εργατική και νεολαιίστικη, μετωπική και ανεξάρτητη, αντικαπιταλιστική και ανατρεπτική, επαναστατική

**Πηγή: prin.**