

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΕ ΟΣΕΣ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ



Σοκ και δέος, βία και αγωνία, συνθέτουν το δόγμα που προσπαθεί να υλοποιήσει με ιδιαίτερο πάθος η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δόγμα που στοχεύει ξεκάθαρα, στη φίμωση, καταστολή και τσάκισμα οποιασδήποτε φωνής αντίστασης υπάρχει εκεί έξω. Μια ιδιαίτερη μετεμφυλιακή εκδικητικότητα με περίσσεια αλαζονείας και ναρκισσισμό, που πατάει πάνω στην απογοήτευση που γέννησε σε μεγάλο κομμάτι του λαού η καταστροφική αστική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μια πολιτική που ταυτόχρονα στοχοποιεί και στιγματίζει τη διαφορετικότητα, όχι μόνο στο πολιτικό και ταξικό φάσμα, αλλά και σε επίπεδο φυλής, φύλου και σεξουαλικότητας, με θλιβερά παραδείγματα τις δηλώσεις του Μπογδάνου για τα ξερονήσια για τους πρόσφυγες έως και την πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση όπου καταψηφίστηκε η διεύρυνση απαγόρευσης διακρίσεων.

Η Νέα Δημοκρατία στοχεύει σε θεσμούς και αξίες, που αποτελούσαν και αποτελούν όργανα πάλης για το σύνολο της πληττόμενης κοινωνίας. Τέτοια είναι η στοχοποίηση του φοιτητικού κινήματος, των καταλήψεων και των αντικαπιταλιστικών και κινηματικών δυνάμεων, η στοχοποίηση οποιασδήποτε φωνής εκεί έξω παλεύει και αγωνίζεται για το δίκιο. Δεν ξεχνούμε τις πρόσφατες συλλήψεις αγωνιστών - μελών της ΝΚΑ και του φοιτητικού κινήματος στην ΑΣΟΕΕ, τη δίωξη αγωνιστή-μέλους του ΝΑΡ και της οικογένειάς του στην Καρδίτσα, τον οικονομικό στραγγαλισμό με πρόστιμο 50.000 ευρώ στην ΑΝΤΑΡΣΙΑ στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς και άλλα παραδείγματα που αφορούν αγωνιστές και αγωνίστριες, μέλη της αντικαπιταλιστικής και μαχόμενης αριστεράς. Στοχοποίηση που αποτελεί κι αυτή συνέχεια της πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που εκκένωνε κι εκείνη καταλήψεις, απαγόρευε το κάλεσμα σε πορείες, ξυλοκοπούσε το λαϊκό και νεολαιίστικο κίνημα κάθε φορά που έβγαινε στους δρόμους, με τα ίδια ΜΑΤ που τώρα ελέγχει η Νέα Δημοκρατία. Κομμάτι αυτής την πολιτικής είναι και η πρακτική διορίας για την εκκένωση και των υπολοίπων καταλήψεων.

Οι εκκενώσεις των κτηρίων δε στοχεύουν μόνο στην επιχειρηματική εκμετάλλευσή τους. Ας είναι τουλάχιστον ειλικρινείς μ' αυτό. Παρ' ότι κτίρια, όπως το Μέγαρο Παπαδοπέτρου και η Γαλλική Σχολή, έχουν μείνει χρόνια ολόκληρα να παρακμάζουν μετά τον εκδιωγμό των φοιτητών από μέσα με σκοπό να δοθούν προς ιδιωτική χρήση, όταν αυτό καταστεί δυνατό για τους αρμόδιους, οι εκκενώσεις στοχεύουν σε όλο το πολιτικό και ιδεολογικό φάσμα που πρεσβεύει μία κατάληψη κτηρίου ή μια χρήση που δεν αποφέρει κέρδος στο κεφάλαιο.

Η αλαζονεία, η υπεροψία και ο κρετινισμός τους κορυφώθηκε με τις δηλώσεις του Χρυσοχοΐδη, για εθελούσια εγκατάλειψη των καταλήψεων στέγης και πολιτικών στεκιών, μέχρι τις 6 Δεκέμβρη. Το τελεσίδικο που ανακοινώθηκε μέσα από τα μέσα, επικοινωνιακά δίνει τροφή στο ακροδεξιό κοινό και της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να του αποσπάσει την προσοχή από την παντελή ανικανότητα και βλακεία που επιδεικνύουν ακόμα και στα πλαίσια της ακροδεξιάς νεοφιλελεύθερης αστικής διαχείρισης.

Αυτή η στοχοποίηση δεν κοιτάει μόνο την μητροπολιτική Αθήνα, αλλά κοιτάει και την επαρχία. Τέτοια είναι η περίπτωση της κατάληψης Rosa Nera, θέμα που είχε απασχολήσει και το προηγούμενο διάστημα τα Χανιά, με το τοπικό ακροδεξιό μπουμπούκι, τον τότε πρότανη και νυν βουλευτή, Διγαλάκη, να ωρύεται για

την αναγκαιότητα εκκένωσης του κτηρίου και μετατροπής του σε κάτι ρηξικέλευθο και πρωτότυπο για την χανιώτικη κοινωνία: ένα ξενοδοχείο.

Το σχόλιο μας στα παραπάνω είναι το εξής:

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ROSA NERA!

Η κατάληψη της Rosa Nera αποτελούσε, αποτελεί και θ' αποτελεί ενεργό κομμάτι του κινήματος της κοινωνίας των Χανίων, που πέραν τις υπαρκτές διαφορετικές αφετηρίες και ιδεολογικές αναφορές, βαδίζουμε πλάι. Αποτελεί μια ρωγμή στην κανονικότητα της τουριστικής βαρβαρότητας που αναπτύσσεται στα Χανιά, ένα χώρο ελεύθερο, όπου πέραν των πολιτικών διεργασιών που γίνονται στο εσωτερικό του, δίνει το έναυσμα για επανοικειοποίηση της τουριστικής χαβούζας που έχει μετατραπεί το Παλιό Λιμάνι των Χανίων από τους πληττόμενους και τις πληττόμενες.

Η μη συμμετοχή μας στην κατάληψη της Rosa Nera δε σημαίνει ότι στεκόμαστε απαθείς στην προσπάθεια διαμόρφωσης κλίματος από πλευράς του κράτους και της κυβέρνησης για επικείμενη βίαια εκκένωσή της. Το αντίθετο.

Αντιλαμβανόμαστε την επίθεση στις καταλήψεις γενικότερα και τη Rosa Nera ειδικότερα, ως κομμάτι της ευρύτερης αυταρχικής θωράκισης του κράτους, με τη χρήση ποικίλων μεθόδων καταστολής από όλες τις κυβερνήσεις. Όλα τα περιστατικά που σημειώνονται τα τελευταία χρόνια και σχετίζονται με τη βίαιη καταστολή, σε συνδυασμό με την περαιτέρω φτωχοποίηση του λαού που κρύβεται πίσω από τις φανφάρες της ανάπτυξης, έχουν κοινή μήτρα.

Ακριβώς για αυτό η υπεράσπιση και περιφρούρηση της κατάληψης της Rosa Nera δεν αποτελεί καθήκον μόνο του αναρχικού κινήματος και του αντεξουσιαστικού χώρου. Αποτελεί καθήκον του συνόλου του κινήματος των Χανίων, του εργατικού, του φοιτητικού του νεολαιίστικου. Οι αντικαπιταλιστικές, κομμουνιστικές και κινηματικές δυνάμεις στα Χανιά, οφείλουν να συντονιστούν ενάντια στην καταστολή, την κρατική αυθαιρεσία, την αντιδραστική πολιτική που πρεσβεύει η κυβέρνηση της ΝΔ ενάντια σε όλες και όλους μας. Οφείλουν και πρέπει συντονιστούν μαζί με το χανιώτικο λαό ενάντια στην προσπάθεια εκκένωσης των καταλήψεων.

Ας χαρεί η Νέα Δημοκρατία την ευκαιρία που πιστεύει ότι έχει. Ας χαρεί και κάθε ακροδεξιός, για την ιδεολογική και πολιτική νίκη που πιστεύει ότι βιώνει. Ας χαρεί ακόμα και ο ματατζής που εκτελεί χρέη βασανιστή. Ας χαρούνε όλοι αυτοί.

Γιατί η ακροδεξιά νεοφιλελεύθερη γιορτή δεν θα κρατήσει πολύ

Εικόνες από τις κινητοποιήσεις των φοιτητών, τις μεγαλειώδεις πορείες για την Εξέγερση του Πολυτεχνείου, δεν αποτελούν το κύκνειο άσμα των δυνάμεων της χειραφέτησης. Τουναντίον. Αποτελούν το εναρκτήριο λάκτισμα των αγωνιστών και των αγωνιστριών, για ένα νέο γύρο αντιπαράθεσης με τη κυβερνητική πολιτική και τις πολιτικές της ΝΔ, που πλέον, μακριά από τις ψευδαισθήσεις των σοσιαφιλελεύθερων, εξίσου αντιλαϊκών, εναλλακτικών τύπου ΣΥΡΙΖΑ, είναι έτοιμοι και έτοιμες να το πάνε μέχρι τέλους.

Μέχρι τη νίκη

Κρίνεται επιτακτική η διαμόρφωση ενός ανεξάρτητου κέντρου αγώνα, όπου ο φοιτητικός σύλλογος του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τα ανεξάρτητα πρωτοβάθμια ταξικά σωματεία, οι νέες και νέοι, οι εργαζόμενες και εργαζόμενοι, οι πληττόμενες και οι πληττόμενοι, οι αντικαπιταλιστικές και κινηματικές δυνάμεις θα συντονίζονται. Ένα κέντρο αγώνα που θα αποτελέσει εφαλτήριο δράσεων, κέντρο αντεπίθεσης ενάντια στη μακάβρια ακροδεξιά νεοφιλελεύθερη πολιτική των

μπουμπουκιών της Νέας Δημοκρατίας, της κάθε κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αλληλεγγύη μας στην κατάληψη της Rosa Nera είναι αυτονόητη. Όπως και η στήριξη των κινητοποιήσεων που έχουν καλεστεί μετά τις δηλώσεις του Χρυσοχοϊδη. Αλληλεγγύη και στήριξη, που εντάσσονται στο πλαίσιο γενικότερης αντίστασης απέναντι σε όσους μας αμαυρώνουν τη ζωή. Στους μπράβους, στους ξενοδόχους, στους ακροδεξιούς, σε όλο το συρφετό που έχει μαζευτεί στη πόλη των Χανίων και κανιβαλίζει τις σάρκες μας.

Οργανώσεις Χανίων του

NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση

και της

νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση

(συμμετέχουν στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ)