



Ενάντια στη βία και τρομοκρατία κυβέρνησης, τοπικού κράτους, πολυεθνικών. Αγώνας για ζωή, υγεία, γη και ελευθερία!

NAR για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση και νΚΑ Θεσσαλίας

Το **NAR για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση** και η **νΚΑ Θεσσαλίας** (οργανώσεις της **ΑΝΤΑΡΣΥΑ**), καλούν να ενισχυθούν οι κινητοποιήσεις που έχει προγραμματίσει ο **Συντονισμός Συλλογικοτήτων Βόλου** **Ενάντια στη Καύση Σκουπιδιών, το Σάββατο 15 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι στη πλατεία Ελευθερίας στην πανελλαδική κινητοποίηση ενάντια στη συγκάλυψη της υπόθεσης του Βασίλη Μάγγου**, καθώς και στην συγκέντρωση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την **ημέρα της δίκης (21/10, 9:00 π.μ.)**, στα δικαστήρια του Βόλου, με αίτημα να σταματήσει η **κατάφωρη συγκάλυψη της υπόθεσης**.

Σχεδόν δυόμιση χρόνια έχουν περάσει από τη μαχητική διαδήλωση της 13 Ιουνίου 2020 όταν ένα ποτάμι κατευθύνθηκε από το Νοσοκομείο του Βόλου στις παρυφές της πόλης προς το εργοστάσιο της **πολυεθνικής Lafarge για να διαμαρτυρηθεί για τη συνεχιζόμενη καύση σκουπιδιών**. Η διαδήλωση στο πέρας της γνώρισε την ανείπωτη **βαρβαρότητα των αστυνομικών αρχών που ως ιδιωτική εταιρεία security το περιφρόνησε με δυνάμεις από όλη τη Θεσσαλία και τη Θεσσαλονίκη**.

Η έκταση της καταστολής άφησε πίσω της συλληφθέντες, κατηγορούμενους και ένα νεκρό.

Ο **Βασίλης Μάγγος** άφησε την τελευταία του πνοή ένα μήνα μετά (13/7/2020) σε ηλικία μόλις 26 χρονών, αφού την επομένη της διαδήλωσης, χτυπήθηκε ανελέητα, σε κοινή θέα, έξω από τα δικαστήρια του Βόλου, για την αλληλεγγύη του, κατά την προσαγωγή συλληφθέντων του αυτοφώρου. Βασανίστηκε από αστυνομικούς μέσα στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, εν κρυπτώ. Νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Βόλου και πέθανε ένα μήνα μετά, με τα ψυχικά τραύματα της συντριβής της αξιοπρέπειας του.

Οι αρχές του τόπου έστειλαν στα δικαστήρια νεολαίους που συμμετείχαν στη διαδήλωση με βαριές κατηγορίες. Για το θέμα του Βασίλη όμως, οι ίδιες αρχές αποφάσισαν έπειτα από δυόμιση χρόνια, εν τέλει να στείλουν στο δικαστήριο (την Παρασκευή 21/10/2022) τρεις αστυνομικούς κατηγορούμενους, με μια μόνο κατηγορία σε βαθμό πλημμελήματος, αυτή της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ πέταξαν «στο καλάθι των αχρήστων» την μήνυση που άσκησαν οι γονείς του Βασίλη στην οποία υπήρχαν και κατέθεταν δεκάδες αυτόπτες μάρτυρες.

Τα παραπάνω δηλώνουν ότι πρόκειται για μια δίκη παρωδία που ο μόνος της σκοπός είναι να ρίξει στα μαλακά, κάποιους μόνο, από τους πολλούς υπεύθυνους του ξυλοδαρμού του Βασίλη, και να συγκαλύψει τον βασανισμό του. Η τεράστια αυτή, προσπάθεια συγκάλυψης οφείλεται στην αναβάθμιση της τρομοκρατίας του κράτους.

Πρόκειται για ένα πολιτικό μήνυμα και μια προσπάθεια εκφοβισμού από πλευράς κυβέρνησης και Lafarge.

Μερικών ανθρώπων η ζωή είναι πολύ φτηνή, ιδίως αν είναι θύματα αστυνομικών επιθέσεων, πρόσφυγες, θύματα εργατικών ατυχημάτων.

Τα τελευταία χρόνια, αυτό που φαινόταν ως μια περιφερειακή σύγκρουση ενάντια στις «ενεργειακές

επενδύσεις» και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, που ξεκίνησε στο Βόλο με την καύση σκουπιδιών, στα Άγραφα με τις ανεμογεννήτριες, σε άλλες περιοχές με τις εξορύξεις κ.α., εξελίχθηκε σε έναν γιγαντιαίο πόλεμο εναντίον κάθε πτυχής της κοινωνικής και οικονομικής μας ζωής.

Στη χώρα μας η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί με ασπιρίνες (voucher για κάθε νόσο) να οριοθετήσει την κοινωνική αγανάκτηση και οργή μετά από δυο χρόνια εγκλεισμού και πανδημίας δίνοντας γη και ύδωρ στους ενεργειακούς παίκτες. Ποιος θυμάται άραγε ότι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ θα μας έδινε φθηνότερο ρεύμα; Τα νέα της νομοσχέδια οδηγούν στην άλωση του φυσικού πλούτου, στερώντας από τα σπίτια των εργαζομένων την αναγκαία ενέργεια για ζέστη και φως το χειμώνα που έρχεται.

Ιδιαίτερα στη Μαγνησία, οι κοινωνικές αντιδράσεις πυκνώνουν για το «δάσος» των ανεμογεννητριών που πρόκειται να εγκατασταθούν στο Πήλιο και την πλωτή εγκατάσταση υδροποιημένου αερίου (LNG) πολύ κοντά στην πόλη του Βόλου μέσα στον κλειστό κόλπο του Παγασητικού ενώ η αστυνομική βία και καταστολή δεν είναι αρκετή για να διασπείρει το φόβο και να αποτελέσει εμπόδιο των κοινωνικών αγώνων. Δεν αρκεί η βιομηχανία δικών κατά αγωνιστών. Απαιτείται και η προστασία των εκπροσώπων του «νόμου και της τάξης» του κεφαλαίου.

Ο Βασίλης Μάγγος ήταν απώλεια από το δικό μας στρατόπεδο σε αυτό τον πόλεμο. Ήταν ο αγωνιστής που με το βασανισμό του και το θάνατό του, έπρεπε να «σωφρονίσει» ένα ολόκληρο κίνημα που γιγαντώνονταν και πλέον δεν διεκδικούσε μόνο διευθέτηση των όρων των «ενεργειακών επενδύσεων», αλλά ακύρωσή τους. Ένα κίνημα που μέχρι σήμερα, διεκδικεί εκδίωξη των μονοπωλιακών ομίλων από τη γη μας και τελικά, διεκδικεί για τις πόλεις μας, τα βουνά μας, τον αέρα μας και την ίδια μας τη ζωή, τον πρώτο λόγο να τον έχουμε εμείς και όχι οι πολυεθνικές, οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου και οι τοπικοί τους εκπρόσωποι.

Η υπόθεση του Βασίλη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πορεία των εν εξελίξει αγώνων ενάντια στον ταξικό πόλεμο του κεφαλαίου. Είναι άμεσα συνδεδεμένη με τους όρους που θα ζήσει το επόμενο διάστημα η κοινωνική πλειοψηφία στο πεδίο των λαϊκών ελευθεριών και στην περιφρούρηση της δυνατότητας του αγώνα για τη διεκδίκηση μιας άλλης ζωής με βάση τις ανάγκες της εργαζόμενης πλειοψηφίας και όχι τα κέρδη του κεφαλαίου. Δεν είναι τυχαίο ότι η εγκατάσταση της πανεπιστημιακής αστυνομίας και η αστυνομική βία της τελευταίας περιόδου στρέφεται ενάντια στη νεολαία που είναι πάντα ο ευαίσθητος δείκτης της διεκδίκησης δικαιωμάτων, ελευθεριών και του πανεπιστημιακού ασύλου.

Δεν επενδύουμε στην ανύπαρκτη δικαιοσύνη που τελεί υπό την ηγεμονία του αστικού κράτους και των κυβερνήσεων του. Τον τελευταίο εξάλλου χρόνο με τις δίκες των δολοφόνων του Ζακ, του Γρηγορόπουλου, την απελευθέρωση του καταδικασμένου Λιγνάδη, την εξώθηση στο θάνατο των απεργών πείνας Κουφοντίνα και Μιχαϊλίδη, η αστική δικαιοσύνη έχει δείξει με τον πιο σκληρό τρόπο το ταξικό της πρόσωπο.

Επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στη συγκρότηση ενός ρεύματος διαμόρφωσης νέων όρων κοινωνικής δικαιοσύνης που επιδιώκει να αλλάξει το ρου των πραγμάτων στο πεδίο της καθημερινής ζωής. Να αλλάξει τους όρους ελευθερίας προς όφελος των πολλών και εναντίον της ολιγαρχίας του πλούτου.

Ο χειμώνας αυτός, για τον όποιον το κεφάλαιο, η αστική τάξη και τα κυρίαρχα ΜΜΕ μας διαμηνύουν πως θα είναι «παγωμένος» και μας συστήνουν υπομονή και πειθαρχία, πρέπει και μπορεί να αποτελέσει την σπίθα μεγάλων κοινωνικών και ταξικών αγώνων που θα «παγώσει» τα κέρδη των εκμεταλλευτών και θα φέρει επιτέλους τη φλόγα της ανατροπής της αντιλαϊκής & φιλοπόλεμης πολιτικής τους.

Είναι ο μόνος δρόμος για να νικήσουμε!

Δεν ξεχνάμε δεν συγχωρούμε. Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη.

Δεν μας τρομάζουν, μας θυμώνουν. Έσπειραν ανέμους, θα θερίσουν θύελλες.

NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση και νΚΑ Θεσσαλίας