



Μαζική λαϊκή πάλη για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που έχει ανάγκη ο λαός και η νεολαία για να ανασάνουν

Με αφορμή το Θάνατο του 26χρονου Βασίλη Μάγγου στο Βόλο

NAP - υΚΑ

“Δεν μπορώ να πάρω ανάσα” είπε ο Βασίλης Μάγγος όταν τον ξυλοκοπούσε βάνουσα η ελληνική αστυνομία στις κινητοποιήσεις ενάντια στην επικίνδυνη καύση σκουπιδιών της ΑΓΕΤ-Lafarge και τα σχέδια Μπέου. Ένα μήνα μετά, ο 26-χρονος αγωνιστής από το Βόλο – ο οποίος έφερε τραύματα σε εσωτερικά όργανα από την «περιποίηση» των ΜΑΤ και ΟΠΚΕ- βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του (τα ακριβή αίτια θανάτου διερευνώνται και απαιτείται πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης).

“I can't breathe” – δεν μπορώ να πάρω ανάσα στα αγγλικά- είπε ο Τζορτζ Φλόιντ όταν τον σκότωνε η αστυνομία των ΗΠΑ. **Ανατριχιαστική ομοιότητα** που καταδεικνύει εφιαλτικά τι σημαίνει κλιμάκωση της κρατικής βίας και καταστολής σε πολλά μήκη και πλάτη της γης.

Μόλις την προηγούμενη βδομάδα στην διάρκεια του μεγαλειώδους συλλαλητηρίου ενάντια στην κατάργηση των διαδηλώσεων, η κυβέρνηση της ΝΔ έριξε πάνω στους διαδηλωτές μηχανοκίνητες ορδές –κανονική απόπειρα ανθρωποκτονίας με όχημα-και πάνοπλα ΜΑΤ και χημικά για να φοβίσουν, να αποτρέψουν τη μαζική συμμετοχή στους αγώνες. Συλλαμβάνουν στο σωρό και κατασκευάζουν κατηγορίες και ενόχους. Κυβέρνηση και κρατικοί κατασταλτικοί μηχανισμοί τρομοκρατούν και δολοφονούν!

Θα πάρουν απάντηση. Μαζική, αποφασιστική, μαχητική και διαρκείας, ενάντια στο σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής τους. Γιατί, αργά ή γρήγορα, **όσο βελτιώνονται οι φράχτες, βελτιώνονται κι οι άλλοι...**

Η κλιμάκωση της βίας ούτε μόνο «ελληνικό φαινόμενο» είναι, ούτε έχουν «ξεφύγει» κάποιοι θερμοκέφαλοι. Η άγρια καταστολή και η βία του συστήματος απέναντι στα κινήματα, απέναντι στους καταπιεσμένους και κατατρεγμένους όπου γης, είναι το **απαραίτητο συστατικό στοιχείο της πολιτικής που επιβάλλουν στην κοινωνική πλειονότητα οι κυρίαρχοι του κόσμου**, το κεφάλαιο, τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και οι συνασπισμένες πολιτικές τους δυνάμεις, κυβερνήσεις και οργανισμοί.

Από την ωμή καταστολή στη Χιλή, μέχρι τις δολοφονίες διαδηλωτών στις ΗΠΑ, και από τις πλαστικές σφαίρες του Μακρόν ενάντια στα κίτρινα γιλέκα στη Γαλλία μέχρι τον νόμο-έκτρωμα της ΝΔ για την απαγόρευση των διαδηλώσεων, **η αστική πολιτική επιχειρεί να καταστείλει κάθε ριζοσπαστική φωνή, ακόμα και κάθε «ανάσα» αμφισβήτησης** των νέων, των εργαζομένων, των κινημάτων, των καταφρονημένων του κόσμου.

Ξέρουν ότι η βάρβαρη πολιτική τους δημιουργεί νέα φτώχεια και βάσανα, ανεργία και πολέμους, ανταγωνισμούς και νέα δεσμά. Αλλά δημιουργεί και την αγανάκτηση, τον ριζοσπαστισμό και την αμφισβήτηση, εξεγέρσεις και αναζητήσεις. Και αυτό τρέμουν οι κυρίαρχοι.

Ο αγώνας ενάντια στην πολύμορφη καταστολή και τον αυταρχισμό χρειάζεται να κλιμακωθεί

μαζί με την ανατρεπτική δράση και πάλη ενάντια στην πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ-κεφαλαίου. Με μαζικούς αγώνες αποφασιστικής πολιτικής σύγκρουσης με την κυβέρνηση, το αστικό μπλοκ εξουσίας και το σύστημα που τσακίζει ζωές και ελευθερίες.

Απαιτούμε:

- Την παραδειγματική τιμωρία των αστυνομικών που ευθύνονται για τον ξυλοδαρμό του Βασίλη Μάγγου και τους ξυλοδαρμούς και τις επιθέσεις στους διαδηλωτές της 9ης Ιουλίου.
- Πολιτικά υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση ΝΔ και προσωπικά ο υπουργός Προ.Πο. Μ. Χρυσοχόιδης.
- Να διαλυθούν άμεσα ΜΑΤ, ομάδες ΔΕΛΤΑ και ΔΡΑΣΗ. Έξω η αστυνομία από τους αγώνες και τις διαδηλώσεις. Να πάψει η δίωξη των συλληφθέντων των διαδηλώσεων 9/7.
- Να αποσυρθεί-καταργηθεί ο νόμος για τις διαδηλώσεις τώρα!
- Λεφτά για τις κοινωνικές ανάγκες όχι για την αστυνομία και τους πολεμικούς εξοπλισμούς
- Μαζική λαϊκή πάλη για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που έχει ανάγκη ο λαός και η νεολαία για να ανασάνουν. Νόμος είναι το δίκιο του αγώνα!

Αθήνα, 15/7/2020

