

NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση



Αλληλεγγύη στον εξεγερμένο λαό της Χιλής! Στον πόλεμο που κήρυξε ο πρόεδρος της χώρας νικητής θα είναι ο λαός και η νεολαία!

Το NAP και η νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση δηλώνουν την αλληλεγγύη τους στον λαό της Χιλής που βρίσκεται πλέον σε ανοιχτό πόλεμο με την κυβέρνηση του.

Ο ίδιος ο δεξιός δισεκατομμυριούχος πρόεδρος της Χιλής Σεμπαστιάν Πινιέρα δήλωσε: «Είμαστε σε πόλεμο εναντίον ενός ισχυρού και αδυσώπητου εχθρού που δεν σέβεται τίποτα ή κανέναν και ο οποίος είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει απεριόριστη βία και εγκληματικές πράξεις». Ο εχθρός δεν είναι παρά ο λαός, οι εργάτες, οι φοιτητές και μαθητές που ξεσηκώθηκαν αρχικά για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην αύξηση του εισιτηρίου του μετρό στο Σαντιάγκο. Οι σταθμοί του μετρό μετατράπηκαν σε πεδίο πολιτικής ανυπακοής και στη συνέχεια πραγματικής μάχης. Χιλιάδες μαθητές και φοιτητές κατέστρεψαν τις μπάρες και τις πύλες στα μηχανήματα επικύρωσης των εισιτηρίων. Αυτό όμως ήταν απλά η αφορμή για να βγει μαζικά στους δρόμους η λαϊκή οργή σε μια χώρα που θεωρείται από τους νεοφιλελεύθερους πρότυπο πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας στη Λατινική Αμερική, με την διαρκή μάλιστα εφαρμογή των προγραμμάτων του ΔΝΤ.

Όμως η Χιλή είναι η χώρα με τις πιο βαθιές ταξικές διαφορές στην Λατινική Αμερική και με το πιο υψηλό κόστος ζωής, καθώς το σύνολο των κοινωνικών υπηρεσιών είναι ιδιωτικοποιημένο από την εποχή της αιματοβαμμένης χούντας του Πινοσέτ που μετέτρεψε την χώρα σε πειραματόζωο εφαρμογής της πιο ακραίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Το μετρό και όλες οι συγκοινωνίες είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το ίδιο και η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη, το ασφαλιστικό σύστημα. Αυτή την κατάσταση διατήρησαν και οι δυο θητείες της κεντροαριστερής κυβέρνησης της Μισέλ Μπασελέ. Η δεύτερη μάλιστα θητεία ήρθε μετά από τις μαζικές φοιτητικές διαμαρτυρίες το 2011, στηρίχθηκε και από το ΚΚ Χιλής με υποσχέσεις για μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό και ασφαλιστικό σύστημα. Οι μεταρρυθμίσεις ήταν τόσο άτολμες που προκάλεσαν μόνο την μαζική απογοήτευση, την αποχή από τις εκλογές και την εκλογή του δεξιού Πινιέρα. Αυτή η συσσωρευμένη λαϊκή δυσαρέσκεια και περιθωριοποίηση εξερράγη όχι μόνο με μαζικές διαδηλώσεις αλλά ακόμα και με λεηλασίες σε σουπερμάρκετ και εμπρησμούς σε εταιρείες όπως η Enel, η Wal-mart και η Coca cola.

Ο πρόεδρος έντρομος ανακοίνωσε την ακύρωση των αυξήσεων στα εισιτήρια του μετρό, αλλά ταυτόχρονα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ανέθεσε σε στρατιωτικό την ευθύνη να εγγυηθεί την ασφάλεια ξυπνώντας μνήμες της χούντας του Πινοσέτ. Ο λαός όχι μόνο δεν έκανε πίσω αλλά η εξέγερση εξαπλώθηκε σε όλες τις πόλεις της χώρας με οδομαχίες, ενώ 12 άτομα έχουν βρει το θάνατο. Μάλιστα, η κυβέρνηση προσπαθεί να στήσει κλίμα παρόμοιο με την Μαρφίν στην Ελλάδα, ενοχοποιώντας το κίνημα για νεκρούς.

Οι νεοφιλελεύθερες «επιτυχίες» της Χιλής που προβάλλονται ως πρότυπο και στην Ελλάδα (χιλιανό μοντέλο κοινωνικής ασφάλισης) καταρρέουν σαν χάρτινος πύργος. Η Λατινική Αμερική μετά το Εκουαδόρ μπαίνει ξανά στο δρόμο της φωτιάς. Η κοινωνική αναταραχή είναι

παρούσα και στην Αργεντινή και τη Βραζιλία, και άλλες χώρες. Το κοινωνικό ζήτημα, η ταξική σύγκρουση επανέρχονται σε ένα νέο κύκλο παρατεταμένων λαϊκών αγώνων και εξεγέρσεων.

Ως ΝΑΡ και νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα του λαού και της νεολαίας της Χιλής. Θα παλέψουμε για να εξαπλωθεί αυτό το φως της εξέγερσης και να φωτίσει τους δρόμους της αντικαπιταλιστικής ανατροπής και της κομμουνιστικής επαναθεμελίωσης.

Νίκη στο λαό της Χιλής!