



NAR
για την
**ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το **NAR** και η **νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση καταγγέλλουν την κλήση σε έγγραφη απολογία** από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ' Αθήνας **της Ρίας Παλαιστίδου, δασκάλας στο 3ο Δ.Σ Ταύρου**, μέλος του Συλλόγου δασκάλων "Παρθενώνα" και μέλος του NAR για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση. Η εκπαιδευτικός καλείται σε απολογία, για την αντιπολεμική εργασία που είχε φτιάξει με τους μαθητές/τριες της για τη διεθνή Ημέρα Ειρήνης στις 21 Σεπτεμβρίου, στην οποία υπήρχε το σύνθημα **"Λευτεριά στην**

Παλαιστίνη".

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ' Αθήνας κατ εντολή του Υπουργείου Παιδείας ξεκινά δίωξη εναντίον της εκπαιδευτικού, γιατί **άσκησε το αυτονόητο παιδαγωγικό δικαίωμα και χρέος να μιλήσει στα παιδιά ενάντια στον πόλεμο και για το δικαίωμα όλων των παιδιών του κόσμου στην ειρήνη, τη ζωή, τη μόρφωση.**

Τα άμεσα ανταντακλαστικά της κυβέρνησης της ΝΔ και του διοικητικού μηχανισμού για εξαφάνιση της αντιπολεμικής εργασίας των μαθητών από το σχολείο και η κλήση σε απολογία της εκπαιδευτικού για "παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος" **φέρνουν στο προσκήνιο την επιδίωξη της κυβέρνησης με τον αυταρχισμό και την καταστολή να επιβάλει "σιγή νεκροταφείου" στο μαχόμενο εκπαιδευτικό κίνημα** και την πλήρη στήριξη της στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Το γενοκτονικό σιωνιστικό κράτος και οι πρεσβείες του σε όλο τον πλανήτη έχουν στήσει μηχανισμούς παρακολούθησης και ελέγχου κάθε δράσης αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις κάθε χώρας. Χρησιμοποιούν με άθλιο τρόπο το επιχείρημα του "αντισημιτισμού", την ίδια στιγμή που ο πλέον πιστός ιδεολογικός και πολιτικός σύμμαχος του Ισραήλ σήμερα είναι τα ακροδεξιά, φασιστικά κόμματα, πολλά εκ των οποίων έχουν ιστορικές ναζιστικές καταβολές!

Η ελληνική κυβέρνηση γνωρίζει καλά πως η μαχόμενη εκπαίδευση και ο ρόλος που έχει παίξει όλα τα χρόνια στην **ανάπτυξη φιλειρηνικής, αντιπολεμικής συνείδησης και δράσης** μπορεί να πυροδοτήσει ευρύτερη αντίσταση και σύγκρουση στη νεολαία απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης και των υπόλοιπων αστικών κομμάτων, που σε μια περίοδο όξυνσης των ανταγωνισμών του κεφαλαίου, και των ιμπεριαλιστικών πολεμικών αναμετρήσεων, στηρίζουν απροκάλυπτα και με όλα τα μέσα την σφαγή και τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου και εμπλέκει ολοένα και πιο βαθιά το λαό και τη νεολαία στα πολεμικά σχέδια ΗΠΑ/NATO/ΕΕ μετατρέποντας τη χώρα από άκρη σε άκρη σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση, στέλνοντας στρατιωτικές δυνάμεις σε όλες τις εμπόλεμες ζώνες, στερώντας πόρους από τα δημόσια κοινωνικά αγαθά και τις ανάγκες της νεολαίας και των εργαζομένων υπέρ των υπέρογκων εξοπλισμών.

Η κυβέρνηση δεν αρκείται απλά στον αυταρχισμό και την τρομοκρατία απέναντι στην μαχόμενη εκπαίδευση, αλλά θέλει και δηλώσεις μετάνοιας από τους εκπαιδευτικούς, για αυτό και μεταξύ άλλων κατηγορεί την εκπαιδευτικό πως δεν έδειξε μεταμέλεια για την πράξη της. Εκπαιδευτικοί με σκυμμένο κεφάλι και με αποκήρυξη των ιδεών και της δράσης τους είναι η επιδίωξη της κυβέρνησης για να επιβληθεί η αντιδραστική πολιτική του πολέμου, της φτώχειας, της ανελευθερίας. Η κυβέρνηση που παρακαλάει τους μεγαλοεπιχειρηματίες μας και μειώσουν καμιά τιμή στα σούπερ μάρκετ και την ενέργεια που στενάζει ο κόσμος από την ακρίβεια καθημερινά, διώκει δασκάλους για αντιπολεμική στάση.

Είναι γελασμένοι αν νομίζουν πως θα τρομοκρατήσουν την εκπαίδευση. Σε όλα τα "πέτρινα χρόνια" των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων που επιχείρησαν να τσακίσουν το εκπαιδευτικό κίνημα δεν τα κατάφεραν. Το σταμάτημα κάθε δίωξης απέναντι στην εκπαιδευτικό, αλλά και σε όλο το πογκρόμ διώξεων και πειθαρχικών που εξαπολύει η κυβέρνηση απέναντι στους εκπαιδευτικούς και στους αγώνες

για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου, των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και των εργασιακών δικαιωμάτων και της παιδαγωγικής ελευθερίας των εκπαιδευτικών είναι υπόθεση όλου του εργατικού και νεολαιίστικου κινήματος.

Δεν θα περάσει το σιωπητήριο σε κάθε φωνή που διεκδικεί μια ζωή με αξιοπρέπεια κόντρα στην πολιτική κυβέρνησης και συστήματος. Οι αγώνες μας θα δώσουν την απάντηση.

- Να σταματήσει τώρα κάθε δίωξη της δασκάλας Ρίας Παλαιστίδου.
- Κάτω τα χέρια από το αντιπολεμικό κίνημα.
- Καμία εμπλοκή - καμιά συνηνοχή στα σχέδια ΗΠΑ/ΝΑΤΟ και ΕΕ και στους πολέμους του κεφαλαίου.
- Διακοπή κάθε οικονομικής, εκπαιδευτικής, στρατιωτικής και πολιτικής σχέσης με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ.

NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση

1 Νοεμβρίου 2024