



►Μετριοπαθής... εμφανίστηκε ο υπουργός Εργοδοσίας Άδωνις Γεωργιάδης παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο που ετοιμάζει το υπουργείο για τις εργασιακές σχέσεις. Μιλώντας στον Σκάι, αναφέρθηκε μόνο σε δύο οκτώωρα εργασίας εντός της ίδιας ημέρας, αφήνοντας στον εργαζόμενο ένα ολόκληρο οκτώωρο χωρίς δουλειά(!), αλλά με όλες τις άλλες υποχρεώσεις της σύγχρονης ζωής.

«Θεσπίζουμε τη δυνατότητα εργαζομένου να δουλεύει σε πολλαπλούς εργοδότες. Μπορεί να δουλεύει δύο οκτώωρα σε δυο διαφορετικούς εργοδότες και να είναι απολύτως νόμιμο, δηλωμένο και στα εισοδήματά του», είπε επί λέξει ο Α. Γεωργιάδης, που θέλει να γίνει λαγός για τα συμφέροντα του κεφαλαίου, καταδικάζοντας τους εργαζόμενους στο 16ωρο!

Βεβαίως, μετά την κατακραυγή και την υπενθύμιση από διάφορες πλευρές πως **ακόμα και η αντεργατική νομοθεσία της ΕΕ** ορίζει ως **ελάχιστο όριο ανάπαυλας** μεταξύ δύο εργασιακών υποχρεώσεων τις **11 ώρες**, ο Α. Γεωργιάδης προσπάθησε να το μαζέψει, λέγοντας πως θα τηρείται η νομοθεσία... Βεβαίως οι ώρες δεν βγαίνουν, όπως δεν βγαίνει και ο μήνας με τον μισθό...

Το μήνυμα που ήθελε να περάσει ο Γεωργιάδης δόθηκε: Θα δουλεύετε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα βγάλετε πέρα, η εργοδοσία θα είναι νόμιμη και σε κάθε περίπτωση θα είναι δική σας «ελεύθερη» επιλογή και «ατομική ευθύνη» το πόσες ώρες θα δουλεύετε.

Το νέο δόγμα της εργασιακής ζούγκλας του ολοκληρωτικού καπιταλισμού είναι σαφές: Είστε ελεύθεροι να πεθάνετε από δουλειά εάν το θέλετε, όχι βέβαια να ζήσετε με αξιοπρέπεια...

Εξαιρετικά προβληματική είναι και η άλλη ρύθμιση που εξήγγειλε ο υπουργός Εργοδοσίας, για τη **γενίκευση της μαθητείας!** «Θεσπίζουμε την περίοδο του δοκιμίου εργαζομένου, ένας εργαζόμενος εργάζεται σε μια επιχείρηση και **μπορεί να λύεται η σύμβαση του αυτομάτως και αζημίως** σε περίοδο έξι μηνών». Το «αζημίως» προφανώς αφορά την εργοδοσία, που θα μπορεί να παίρνει μαθητευόμενους και να τους απολύει αυτομάτως στο εξάμηνο. Ούτε στα όνειρά τους οι εργοδότες δεν έβλεπαν τέτοιες ρυθμίσεις...

Η κυβέρνηση της ΝΔ κάνει απολύτως σαφές πως θα εξαπολύσει ταξικό πόλεμο κατά της εργατικής τάξης και των εργαζομένων. Θεωρεί πως την «παίρνει», λόγω της κοινοβουλευτικής αυτοδυναμίας, των διαλυτικών συνθηκών και της συναίνεσης της **κατ' όνομα αντιπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ κ.α. και του υποταγμένου συνδικαλισμού των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.**

Αυτό που κάνει όμως είναι να ξεκαθαρίζει στον κόσμο της εργασίας πως δεν έχει άλλο δρόμο από το να αγωνιστεί σκληρά για να αποκρούσει τα μέτρα και να ανατρέψει την πολιτική κυβέρνηση, κεφαλαίου, ΕΕ. Για να νικήσει σε αυτές τις μάχες είναι αναγκαίο να γίνουν βήματα για ένα ανατρεπτικό εργατικό κίνημα και μια ισχυρή αντικαπιταλιστική Αριστερά.

Όσοι σπέρνουν ανέμους, θα θερίσουν θύελλες.