



Ανακοίνωση του NAR για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση σχετικά με τις 30 Μάη και την “Πανεθνική μέρα δράσης” ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ-εργοδοτών

Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, νέοι και νέες

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προετοιμάζει μεθοδικά, κινικά και με απόλυτη συνέπεια την παράδοση της εργατικής τάξης, των φτωχοποιημένων μικρομεσαίων στρωμάτων και της νεολαίας στη «μεταμνημονιακή» Ελλάδα της επιχειρηματικής δικτατορίας, της ιμπεριαλιστικής-πολεμικής προετοιμασίας, της καταπίεσης των τραπεζιτών, της ΕΕ και του ΔΝΤ, της «ανάπτυξης» πάνω στη λαϊκή εξαθλίωση και τη διαρκή σφαγή των δικαιωμάτων μας.

Δεν πιστεύουμε στα θρασύτατα παραμύθια τους. Η «καθαρή έξοδος» από τα μνημόνια σημαίνει «καθαρή είσοδο» στο υπερδεκαετές καθεστώς ματωμένων πλεονασμάτων, δημοσιονομικής φυλακής, νομιμοποίησης της εργασιακής ζούγκλας, μισθών πείνας, καρατόμησης των συντάξεων, λεηλασίας της λαϊκής κατοικίας, δουλειάς τις Κυριακές, υποκατώτατου μισθού, διάλυσης των ΣΣΕ, συνθηκών δουλειάς ειδικά για τη νέα γενιά.

Τα έχουν συμφωνήσει – τα έχουν ψηφίσει!

Με την 4η αξιολόγηση θέλουν να επικυρώσουν όλες τις «μεταρρυθμίσεις», όλους τους νόμους υπέρ του κεφαλαίου και των διεθνών αγορών (για ακόμα πιο ακριβό δανεισμό και ληστρικά επιτόκια), επιδιώκοντας να βάλουν το εργατικό κίνημα στην παράλυση και το γύψο για πολλά χρόνια. Το σχέδιο αυτό, το προωθούν συντονισμένα και με καταμερισμό δυνάμεων, η αστική πολιτική συμμαχία κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και «αντιπολίτευσης» ΝΔ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ και Σία, με την «κοινωνική συμμαχία» του κυβερνητικού-εργοδοτικού συνδικαλισμού ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, μεγαλεμπόρων, βιομήχανων, επιμελητηρίων. Όλου του συναφιού των βολεμένων αυτού του τόπου.

Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, νέοι και νέες

Η «εθνική μέρα δράσης» και η «απεργία» της 30/5 που καλεί η ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ με τους εργοδοτικούς και άλλους φορείς, εντάσσεται σε αυτόν ακριβώς το σχεδιασμό. Δεν είναι μια συνήθης παρέμβαση του κυβερνητικού – εργοδοτικού συνδικαλισμού, σαν και αυτές που γνωρίζαμε τις τελευταίες δεκαετίες και που έχουν οδηγήσει το εργατικό κίνημα στον εκφυλισμό και στην ήττα.

Είναι μια αντιδραστική “απεργία” και δράση. Στοχεύει στην πλήρη υποταγή του ε.κ. στη στρατηγική του κεφαλαίου, στο να αγωνίζεται ο εργάτης για τα κέρδη του αφεντικού. Με **αιτήματα ανταγωνιστικά** προς τα συμφέροντά μας, υπέρ του ΣΕΒ και των εργοδοτών. **Χωρίς καμιά πραγματική εργατική διεκδίκηση.** Με κάλεσμα εθνικής συναίνεσης για «την παλινόρθωση της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας», την «ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας με εθνικό στρατηγικό σχέδιο».

Είναι μια «**απεργία**» των απεργοσπαστών της 12 Γενάρη, αυτών που έβαλαν πλάτες να ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο που περιόριζε το απεργιακό δικαίωμα και τις εργατικές ελευθερίες. Αυτών που **έχουν αντικαταστήσει την ταξική πάλη με τον κοινωνικό εταιρισμό.**

Η 30 Μάη είναι μια φιέστα υπέρ της κυβέρνησης και του κεφαλαίου!

Απέναντι στην αντιδραστική στάση του αστικοποιημένου συνδικαλισμού απαιτείται αντίστοιχη τομή στη δράση του μαχόμενου ταξικού κινήματος και της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς. Καμιά ταξική δύναμη, κανένας εργαζόμενος και νεολαίος, καμιά αριστερή πολιτική κίνηση δεν πρέπει να στηρίξει την “πανεθνική μέρα δράσης”.

Είναι **αδιέξοδη** η θέση του ΠΑΜΕ, του ΜΕΤΑ και άλλων δυνάμεων που “καταγγέλλουν μεν το περιεχόμενο της απεργίας, καλούν όμως για την «επιτυχία της» με άλλο πλαίσιο και σε άλλο χώρο!

Και οι δύο δυνάμεις δεν επιλέγουν να προωθήσουν διαφορετικό αγωνιστικό, ταξικό σχέδιο σε ενότητα περιεχομένου, μορφών και οργάνωσης, χωρίς την “κοινωνική συμμαχία” και ενάντια της. Είναι μια γραμμή αντιφατική, μεσοβέζικη, αμήχανη και ξεπερασμένη που θολώνει τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ ταξικής δράσης και εργοδοτικού-κυβερνητικού συνδικαλισμού.

Στη νέα εποχή, δεν προσφέρει τίποτα ο ακολουθητισμός των πρωτοβουλιών της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ. Οι αντιδραστικές απεργίες και οι “εθνικές φιέστες” δεν “ταξικοποιούνται”. Κάθε ταξικό σωματείο πρέπει να διαχωρίσει συνολικά τη θέση του! Δεν προσφέρουν καθόλου καλή υπηρεσία στο κίνημα, αντίθετα θα επωμιστούν μεγάλη ευθύνη, όσες αγωνιστικές δυνάμεις επιχειρήσουν να δώσουν αριστερό “άλλοθι” σε μια τέτοια κινητοποίηση.

Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, νέοι και νέες,

Δεν πρέπει να (ξανα)θυσιάσουμε τις εργατικές διεκδικήσεις για την ανάπτυξη των κερδών των πολυεθνικών, για χάρη της εθνικής προσπάθειας για την ισχυρή Ελλάδα. Το εργατικό, λαϊκό και νεολαιίστικο κίνημα πρέπει να παρέμβει αποφασιστικά για να ακυρώσει την προσπάθεια της κυβέρνησης και των συμμάχων της να περάσει το παραμύθι του τέλους των μνημονίων και της επιστροφής στην ομαλότητα. **Το μεταμνημονιακό πρόγραμμα κυβέρνησης-ΣΕΒ-ΕΕ-ΔΝΤ, πρέπει να αντιμετωπιστεί από το μαζικό λαϊκό κίνημα ως το βασικό πεδίο σύγκρουσης με τη κυβέρνηση και το κεφάλαιο.** Ως αφορμή για το ξέσπασμα επιθετικών διεκδικήσεων για μισθούς, συντάξεις, ΣΣΕ, πάλη κατά των ιδιωτικοποιήσεων, για το πλήρες ξήλωμα των μνημονίων και την ανάκτηση όλων των απωλειών, την κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων.

Το εργατικό κίνημα δεν πρέπει να περιμένει την όποια αστική μνημονιακή κυβέρνηση, να κατεβάσει το όποιο νομοσχέδιο καρατόμησης των εργατικών δικαιωμάτων, για να μπει στα ξαφνικά απεργία τη μέρα της ψήφισης ή στο παραπέντε. Είναι μια λογική αμυντική, συμβολική, επετειακή και τελικά εντελώς κοινοβουλευτική.

Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, νέοι και νέες

Όλες οι αγωνιστικές, ταξικές δυνάμεις πρέπει τώρα να συσπειρωθούν στην αναγκαία **ταξική ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος.** Για να μην αφήσουμε σε χλωρό κλαρί τον αντεργατικούς σχεδιασμό του εργοδοτικού-κυβερνητικού συνδικαλισμού και της κυβέρνησης!

Η 30 Μάη ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ

-Καταγγέλλουμε παντού την «κοινωνική συμμαχία» και καταψηφίζουμε την «απεργία» της 30/5. Καμιά συμμετοχή στις φιέστες. Να καταρρεύσει η “εθνική μέρα δράσης”, αλλά και να μην ηγεμονεύσουν οι λογικές ακολουθητισμού στο όνομα του “ταξικού χρωματισμού” της.

-Στις 30/5 καλούμε σε ανεξάρτητη συσπείρωση του ταξικού εργατικού κινήματος, σε μαζική διαμαρτυρία και σε πολύμορφες αγωνιστικές δράσεις σε κάθε πόλη, όλου του μαχόμενου κόσμου, **ενάντια σε**

κυβέρνηση, κεφάλαιο, ΕΕ, αστικοποιημένο συνδικαλισμό, “κοινωνική συμμαχία”. Του κόσμου που είναι με το άλλο σχέδιο και θέλει να το υπηρετήσει σε καθαρή ρήξη με τον αστικοποιημένο συνδικαλισμό.

-Καλούμε σε **πραγματική γενική απεργία και μέρα ταξικής δράσης** τον Ιούνιο (πριν το Eurogroup για την 4η αξιολόγηση) με περιεχόμενο και οργάνωση στα χέρια των ταξικών σωματείων. Είμαστε με τις απεργίες των εργαζόμενων και όχι με τις “πανεθνικές μέρες δράσης” με τους εργοδότες.

Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, νέοι και νέες,

Οι απεργίες μπορούν να γίνονται διαφορετικά!

-Με **πλαίσιο ενάντια στη συνολική αντεργατική επίθεση**, την κυβέρνηση, την ΕΕ, το ΔΝΤ και την 4η αξιολόγηση.

-Με οργάνωση **«από τα κάτω»**, όπως στις 12 Γενάρη 2018, με άλλο περιεχόμενο, στόχους, κέντρο συσπείρωσης! Με συνελεύσεις εργαζομένων σε κάθε κλάδο και χώρο δουλειάς. Με απεργιακές επιτροπές αγώνα. Με αυτοτελείς πρωτοβουλίες οριζόντιου συντονισμού πρωτοβάθμιων σωματείων και επιτροπών αγώνα εργαζομένων, συνταξιούχων και ανέργων. **Με ημερομηνίες, μορφές, σχέδιο δράσης και κλιμάκωσης που θα καθορίσουν τα σωματεία, οι επιτροπές αγώνα και οι συνελεύσεις τους!** Με οικοδόμηση πολλαπλών αγωνιστικών ενωτικών συντονισμών, χωρίς αποκλεισμούς και αποστειρωμένες διαδικασίες κομματικά ελεγχόμενες.

-Με **αιτήματα άμεσης βελτίωσης της εργατικής θέσης**, όπως αύξηση κατώτατου μισθού και μεροκάματου, με παράλληλη αύξηση μισθών σε όλους τους εργαζόμενους, επαναφορά συλλογικών συμβάσεων και κατάργηση απεργιοκτόνου νόμου, κατάργηση όλων των νομοθετημάτων για ελαστική και εκ περιτροπής εργασία, με ταυτόχρονη αύξηση του κόστους της για τους εργοδότες, την άμεση μείωση του χρόνου εργασίας για όλους, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο και στους συνταξιούχους, τον διπλασιασμό του επιδόματος ανεργίας και την ένταξη όλων των ανέργων στην ενίσχυση από τον ΟΑΕΔ.

-Με **ανατρεπτική κοινή δράση και πολιτική στήριξη** αυτής της αναγκαίας προσπάθειας από ΚΚΕ, ΛΑΕ και κάθε άλλης δύναμης ή ρεύματος που διακηρύσσει και συμβάλλει σε ένα τέτοιο προσανατολισμό – θέση που από καιρό έχει προβάλλει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Το ΝΑΡ ξεκάθαρα και χωρίς μισόλογα σε αυτή τη δράση θα δώσει όλες του τις δυνάμεις. Για ένα κίνημα εργατικής χειραφέτησης.

Ως τότε θα βαράνε άλλοι το ταμπόρλο και εμείς θα χορεύουμε στο σκοπό τους;

Ως εδώ! Παίρνουμε τους αγώνες στα χέρια μας!

NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, Μάης 2018

www.narnet.gr