



NAP για την
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

Σχετικά με δημοσίευμα στην Εφημερίδα των Συντακτών στις 14/2/2018

Κολλημένοι με την ΤΙΝΑ

Την τιμητική του είχε **για μια ακόμα φορά** το NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση στην “Εφημερίδα των Συντακτών”. Μετά το αλήστου μνήμης δημοσίευμα για την «πάλη των τάσεων» (δείτε και [εδώ](#)) στο NAP, μία ακόμα σελίδα της εφημερίδας ήρθε να αφιερωθεί όχι στις θέσεις της οργάνωσής μας, αλλά στην «Αποχώρηση στελεχών του NAP» (λες και στην Αριστερά δεν υπάρχουν μέλη και αγωνιστές, αλλά μόνο στελέχη...). Αυτή τη φορά στο δημοσίευμα της Εφ.Συν. ([εδώ](#)) δεν υπάρχει «εσωτερικό ρεπορτάζ», ούτε κάποια «αποκάλυψη». Όλα είναι δημοσιευμένα και συζητούνται στις γραμμές του NAP, της ΝΚΑ και ευρύτερα στο δυναμικό της αντικαπιταλιστικής και κομμουνιστικής Αριστεράς. Είναι γνωστό ότι στην οργάνωσή μας προσπαθούμε σταθερά να συζητούμε ανοικτά και δημοκρατικά, να εστιάζουμε στις πολιτικές απόψεις και να αποφασίζουμε συλλογικά και συλλογικά να πορευόμαστε μπροστά.

Αν κάτι αποκαλύπτει το δημοσίευμα της *Εφημερίδας των Συντακτών* αυτό δεν αφορά το NAP, αλλά **το άγχος που διακατέχει το μέγαρο Μαξίμου και τους συνοδοιπόρους της ΣΥΡΙΖΑΐκης διακυβέρνησης να αποδείξουν πως δεν υπάρχει αριστερή εναλλακτική...**

«Ακόμα και αν το NAP και κατ’ επέκταση η ANΤΑΡΣΥΑ φαίνεται ότι περνούν μια περίοδο ανασυγκρότησης και επαναθεμελίωσης στρατηγικής με απώλεια δυνάμεων, αξίζει να σημειωθεί πως καμία από τις υπόλοιπες οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς δεν έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να κεφαλαιοποιήσει την κυβερνητική στροφή του ΣΥΡΙΖΑ», γράφεται συμπερασματικά στην Εφ.Συν. Δηλαδή με απλά λόγια, παρά την κυβερνητική ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ καμία δύναμη της μαχόμενης Αριστεράς δεν ενισχύθηκε. Άρα, δεν υπήρξε, ούτε υπάρχει κάποια εναλλακτική πρόταση στην ακραία ένταξη του ΣΥΡΙΖΑ στο αστικό και ευρω-μνημονιακό σχέδιο.

Έτσι, θα ήθελαν να είναι ορισμένοι. Να βάλουν «στο μαντρί» ή να κάνουν δορυφόρο του ΣΥΡΙΖΑ τον μαχόμενο κόσμο του κινήματος. Γι’ αυτό **οι αποφάσεις του 4ου συνεδρίου του NAP και η μάχιμη πορεία της ANΤΑΡΣΥΑ προς την 4η Πανελλαδική Συνδιάσκεψή της «χαλούν τη σούπα», αφού φωτίζουν ένα ελπιδοφόρο δρόμο αντικαπιταλιστικής ανατροπής** και κομμουνιστικής στρατηγικής παρέμβασης, με πολιτική αυτοτέλεια και σε ρήξη με όλη την «αρχαία σκουριά» του ρεφορμισμού και της υποταγής. Αυτόν ακριβώς που αντιμάχεται και επιχειρεί να συκοφαντήσει και να καταστείλει ο αστικός συνασπισμός εξουσίας.

Κατά τα λοιπά, όλοι κρινόμαστε στο κίνημα και του αγώνες, ανοικτά μπροστά στους εργαζόμενους και τον λαό, γι’ αυτά που λέμε και κυρίως για αυτά που κάνουμε. Σε ότι αφορά το NAP έχει δώσει «τα διαπιστευτήριά του» όλα αυτά τα χρόνια.’

16/2/2018