

Ανακοίνωση της Π.Ε. του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση για το θάνατο του Φιντέλ Κάστρο



Έφυγε σήμερα ένας μεγάλος επαναστάτης. Ο Φιντέλ Κάστρο, ηγέτης της νικηφόρας κουβανέζικης επανάστασης, αλλά και σημείο αναφοράς όλων των επαναστατών του κόσμου σε πολλές γενιές.

Ο Κάστρο έφυγε στα 90 του, **μαχόμενος** ως την τελευταία στιγμή με διαυγές επαναστατικό πνεύμα, παρά το γεγονός ότι είχε παραιτηθεί από τα κρατικά και κομματικά αξιώματα.

Ο Κάστρο, όπως και ο Τσε, θα μείνουν αθάνατοι, όχι μόνο στη μνήμη του κουβανικού λαού και των άλλων λαών της Λατινικής Αμερικής, αλλά και στη σκέψη των επαναστατών όλου του κόσμου. Αυτή η αίγλη δεν είναι καθόλου τυχαία, έχει τη σημασία της και τις εξηγήσεις της. Μίλησαν και άλλοι σε μεγαλύτερες χώρες και σε ανώτατες θέσεις για τον κομμουνισμό, που όμως ξεχάστηκαν πλέον μέσα στη σκόνη του χρόνου και την αρνητική κληρονομιά της ανατροπής τελικά της επανάστασης και τη δημιουργία ιδιότυπων εκμεταλλευτικών καθεστώτων. Ο Κάστρο και οι σύντροφοί του δεν ανήκουν σε αυτούς.

Η κουβανέζικη επανάσταση (1959) αποτέλεσε μια μεγάλη τομή στη θεωρία και κυρίως στην πράξη, διότι αρνήθηκε την αντικατάσταση της διαπάλης ανάμεσα στον καπιταλισμό και τον κομμουνισμό, σε μια αντιπαράθεση κρατικών πολιτικών και τελικά συμβιβασμού με τον ιμπεριαλισμό στο όνομα της «ειρηνικής συνύπαρξης».

Ο Κάστρο με τους αντάρτες του, ανέστησε την επανάσταση ως ανώτατο όπλο της μαζικής πολιτικής πάλης, αρνούμενοι την ακύρωσή της στο όνομα της δεύτερης και του «ειρηνικού περάσματος», που ήταν η κυρίαρχη γραμμή μέσα στο Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα εκείνη την περίοδο.

Η κουβανέζικη επανάσταση έδωσε υπόσταση στον επαναστατικό διεθνισμό, μέσα από το δρόμο της επανάστασης και της αλληλεγγύης. Ο Κάστρο, ο Τσε και οι σύντροφοί τους, πολέμησαν κάτω από μια σημαία που έγραφε «πατρίδα ή θάνατος». Θεωρώντας παράλληλα πατρίδα **κάθε γωνιά του κόσμου και τελικά κάθε πεδίο της λαϊκής μάχης για το δίκιο και την ελευθερία**.

Για την επιλογή του αυτή ο λαός της Κούβας πλήρωσε και πληρώνει πολύ ακριβό τίμημα. Αντιμετώπισε θαρραλέα το δολοφονικό μίσος των ιμπεριαλιστών. Το εγκληματικό εμπάργκο των ΗΠΑ, η εισβολή των αντεπαναστατών μισθοφόρων τους, η διαρκής υπονόμευση των λαϊκών κοινωνικών κατακτήσεων, οι αναρίθμητες απόπειρες δολοφονίας του ίδιου του Φιντέλ **δεν μπόρεσαν να τον γονατίσουν**.

Η κουβανέζικη επαναστατική κοινωνία, μια μόλις ανάσα απόσταση από την ηγέτιδα ιμπεριαλιστική δύναμη, στάθηκε όρθια για δεκαετίες, ακόμη και μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, στηριζόμενη στη συμμετοχή και την αυτενέργεια των εργατικών λαϊκών μαζών. Πολλές και σημαντικές κατακτήσεις έμειναν ζωντανές παρά τις μεγάλες οπισθοχωρήσεις στον τομέα της οικονομίας, τις γραφειοκρατικές στρεβλώσεις και την επίδραση της καπιταλιστικής λογικής μέσα από το αρνητικό πλέγμα διεθνών σχέσεων, χωρίς όμως να εκφυλιστεί σε τέτοιο βαθμό όπως στην ανατολική Ευρώπη. Μέσα στους δυσμενείς διεθνείς συσχετισμούς, **η Κούβα δεν έπαψε ούτε στιγμή να αποτελεί στήριγμα για κάθε ανατρεπτική επιλογή**, για όλους τους καλύτερους πειραματισμούς και κατακτήσεις που επιβλήθηκαν στη Βενεζουέλα και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής

Οι Κουβανοί κομμουνιστές δεν παραιτήθηκαν ούτε στιγμή. Το πάλεψαν και αναζήτησαν μαζί με

πρωτοπόρες επαναστατικές τάσεις και άλλους δρόμους σοσιαλιστικής και κομμουνιστικής οικοδόμησης. Έφτασαν, ωστόσο, στα όρια τους, που για να τα ξεπεράσουν ήταν αναγκαίο ένα ακόμα κύμα επαναστατικής ανόδου στην Λ. Αμερική και γενικότερα.

Αυτό είναι δυνατό στις σημερινές συνθήκες που διαμορφώνουν οι αντιθέσεις του ολοκληρωτικού καπιταλισμού, οι εφιαλτικοί κίνδυνοι της καπιταλιστικής ανασυγκρότησης αλλά και οι πρωτόγνωρες δυνατότητες που προετοιμάζουν την κατεξοχήν εποχή των εργατικών κομμουνιστικών επαναστάσεων στον 21ο αιώνα. **Το ασίγαστο πάθος του Φιντέλ, του Τσε, του Καμίλο και των ανταρτών τους θα εμπνέει τους επαναστάτες του παρόντος και του μέλλοντος**, όλους όσους ονειρεύονται και μάχονται για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και για τον κομμουνισμό και την απελευθερωτική κοινωνία της εποχής μας.

Το NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση εκφράζει τα συντροφικά και ειλικρινή συλλυπητήρια στο Λαό της Κούβας και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κούβας.

Αντίο καπετάνιε της Σιέρρα Μαέστρα!

Η Πολιτική Επιτροπή του NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση

Αθήνα, 26/11/2016