



Φωτό: Σάκης Παπαδόπουλος

Αυτές τις μέρες μπαίνει για ψήφιση στη Βουλή το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής και Θεσσαλονίκης. Αυτό το νομοθέτημα, που έρχεται -μαζί με άλλα- να ιδιωτικοποιήσει ακόμη και τον πολεοδομικό σχεδιασμό, δεν το «πρακτορεύει» μόνο η συγκυβέρνηση, αλλά και οι επιχειρηματίες τα συμφέροντα των οποίων αφορά. Με αποκορύφωμα τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου υπήρξε προσπάθεια να καταπνιγεί οποιαδήποτε άλλη άποψη με δολοφονικές επιθέσεις σε εκδηλώσεις και κοινωνικά στέκια. Υπήρξε όμως και το κάλεσμα του Συντονιστικού Κατοίκων Ν. Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας και η μεγάλη κινητοποίηση που έγινε στις 3/7 (στην οποία συμμετείχε και η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή), αποδεικνύοντας στην πράξη ότι είναι στο χέρι μας να μην επικρατήσει ο φόβος στις γειτονιές μας.

ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ (του γηπέδου) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΡΑΚΟΥΣ (του Ρυθμιστικού)

1. Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής αποτυπώνει ανάγλυφα το σχέδιο του κεφαλαίου για τη γη της Αττικής. Περιγράφει (σε άρθρα νόμου) τους δύο κόσμους που θα «χωρέσουν» στην πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της χώρας. Από τη μια την Αττική των επιχειρηματιών: τα φαραωνικά εργοστάσια σκουπιδιών, τα νέα Mall, τις παραλίες που θα παραδοθούν στο ιδιωτικό κεφάλαιο και θα είναι ανοιχτές μόνο για τους πλούσιους τουρίστες, τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη που θα παραδοθεί στην COSCO, το Ελληνικό που θα παραδοθεί στο Λάτση, το κέντρο της Αθήνας που προβλέπεται να επεκταθεί και να νεκρώσει από κατοίκους, και κάθε πάρκο, δάσος και ελεύθερο δημόσιο χώρο που θα ιδιωτικοποιηθεί μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Από την άλλη, την Αττική της φτώχειας και του αποκλεισμού: το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Αττικής θα ζει σε συνθήκες ημιανεργίας σε μια τεράστια Ειδική Οικονομική Ζώνη, χωρίς ανάσα. **Και όλα αυτά βέβαια θα χρηματοδοτηθούν από το δημόσιο κορβανά και τα χρήματα της ΕΕ (ΕΣΠΑ) αφού θα αποτελούν -με τη βούλα του νόμου πλέον- τμήμα του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας...**

Το να περιορίζεται η συζήτηση για το νέο Ρυθμιστικό στο γήπεδο της ΑΕΚ ή σε δύο άρθρα του σχεδίου νόμου, εξυπηρετεί μόνο την κυβέρνηση, το Λάτση, το Μπόμπολα, τον Μελισσανίδη, και όλους εκείνους των οποίων τις μπίζνες νομιμοποιεί αυτό το νομοσχέδιο!

Οι 300 σελίδες του ουσιαστικά εικονογραφούν το πώς θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του χωροταξικού νόμου (που ήδη ψηφίστηκε και προάγει την χωροταξική μη-ρύθμιση), του νομοσχεδίου για τα δάση και την ιδιωτική πολεοδόμηση (που ήδη βρίσκεται στη Βουλή και προβλέπει ότι μέσα σε δάσος μπορεί να χτιστεί ξενοδοχείο, λατομείο, οικισμός και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξη του «επενδυτή») και των ρυθμίσεων για τον αιγιαλό (που πάγωσαν προσωρινά, αλλά θα ξανάρθουν, και απειλούν να μετατρέψουν τις παραλίες σε ιδιωτικά φέουδα). Κάθε έννοια χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού -ουσιαστικά η δυνατότητα να ζούμε στις γειτονιές μας- καταργείται. Όλες οι χρήσεις επιτρέπονται παντού, αρκεί να τις ζητήσει ο όποιος «επενδυτής». Σαν ένα απέραντο φαστ-τρακ...

2. Η Νέα Φιλαδέλφεια είναι ένα από τα παραδείγματα (στο οποίο, μάλιστα, δίνεται δυσανάλογα μεγάλη έμφαση στην αιτιολογική έκθεση του νόμου) **των περιοχών που προορίζονται να αλλάξουν εντελώς μορφή.** Είναι σαφές σε όποιον διαβάσει το νέο Ρυθμιστικό ότι, το ζήτημα δεν είναι γήπεδο ή όχι για την ΑΕΚ. Το πρόβλημα είναι το συνολικό σχέδιο για την Ν. Φιλαδέλφεια, όπως αυτό αποτυπώνεται στο χωροταξικό και το νέο Ρυθμιστικό της Αττικής, που μετατρέπει τη Φιλαδέλφεια σε περιοχή εμπορικών χρήσεων, μια τσιμεντούπολη με δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, εμπορικά κέντρα από το χώρο του γηπέδου ως την Κολούμπια, ένα Άλσος ιδιωτικό με κάγκελα και εισιτήριο, με όλα τα μικρομάγαζα να κλείνουν για να γεμίσουν τα Mall με πάμφθηνους εργαζόμενους. **Αυτό είναι το πραγματικό «σχέδιο Μελισσανίδη», στο οποίο αντιστεκόμαστε, και όχι το «γήπεδο της ΑΕΚ».**



3. Ο Δ. Μελισσανίδης δεν δίνει δεκάρα για το γήπεδο της ΑΕΚ. Το φοβερό «ενδιαφέρον» του για την ομάδα, άλλωστε, το 'χει αποδείξει και στο παρελθόν -όπως και άλλοι αντίστοιχοι μεγαλοπαράγοντες του ποδοσφαίρου. Ο Δ. Μελισσανίδης ενδιαφέρεται για οικειοποίηση δημόσιας περιουσίας -και μάλιστα χωρίς να πληρώσει ούτε ένα ευρώ- για τη μετατροπή της ευρύτερης περιοχής της Νέας Φιλαδέλφειας σε περιοχή εμπορικών χρήσεων υψηλής έντασης, για τα συμφέροντά του στη Δραπετσώνα, για το Ελληνικό και τον Αστέρα Βουλιαγμένης, όπου περιμένει κομμάτι από την «πίτα» του νέου Ρυθμιστικού, και ποιος ξέρει ποιες άλλες μπίζνες. Δεν έχει βάλει και δεν πρόκειται να βάλει ούτε ένα ευρώ για το γήπεδο, αλλά θέλει να παρουσιάζεται ως «ευεργέτης». Άλλωστε, έτσι έχει μάθει να κάνει: όντας μεγαλοφειλέτης του δημοσίου και καταδικασμένος για λαθρεμπόριο, κατάφερε να πάρει τον ΟΠΑΠ με... υποσχετική (!) και να προστατεύεται με χαριστικές ρυθμίσεις στη Βουλή -όπως κι ο Βαρδινογιάννης ο Αλαφούζος και πολλοί άλλοι.

Αυτό που πραγματικά ενδιαφέρει τον Δ. Μελισσανίδη είναι, βάζοντας μπροστά το θέμα του γηπέδου της ΑΕΚ, να προωθήσει τις υπόλοιπες «δουλειές» του και -κυρίως- να δημιουργήσει έναν «ιδιωτικό στρατό» που θα υπερασπίζεται τα συμφέροντά του, εκμεταλλευόμενος τους φίλαθλους της ΑΕΚ. Αυτό φάνηκε ανάγλυφα στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου: πίσω από τις υποκριτικές κορώνες και τα «αντιφασιστικά» δάκρυα, ήταν σαφές ότι ο Δ. Μελισσανίδης απλώς ξεκαθάρισε πως χωρίς δημόσιο χρήμα δεν πρόκειται να προχωρήσει το γήπεδο που έχει υποσχεθεί...

4. Όσο το κεφάλαιο βλέπει ως νέο χώρο εκμετάλλευσης και κερδοφορίας το φυσικό περιβάλλον, τόσο οι κινητοποιήσεις για τους δημόσιους χώρους, τη γη και το περιβάλλον θα εντείνονται και θα παίρνουν πραγματικά χαρακτηριστικά μάχης. Τα όσα συνέβησαν στη Ν. Φιλαδέλφεια δεν είναι «μεμονωμένο περιστατικό». Ο Μπόμπολας στην Κερατέα, η Ελντοράντο στις Σκουριές, οι μπράβοι στην παραλιακή και πολλές άλλες περιπτώσεις σε ολόκληρη τη χώρα δείχνουν το ίδιο πράγμα. Δεν τηρούνται πια ούτε τα προσχήματα: οι επιχειρηματίες γράφουν τους νόμους κατ' εικόνα των συμφερόντων τους και μετά αναλαμβάνουν, συνεπικουρία κυβέρνησης, αστυνομίας και δικαστών, να επιβάλλουν τη δική τους «νομιμότητα» και στο δρόμο, εξαπολύοντας πογκρόμ σε όποιον-αν αντιδρά. Ας το σκεφτούν αυτοί όσοι μαζεύονται σε αντισυγκεντρώσεις, θεωρώντας ότι «υπερασπίζονται την ομάδα τους». Στην πραγματικότητα λειτουργούν ως τζάμπα ιδιωτικός στρατός για τα συμφέροντα του Μελισσανίδη, παρόμοιος με το εργοδοτικό σωματείο των Σκουριών, με τη σεκιούριτυ του Μπόμπολα στην Κερατέα, με τους δικαστικούς που απαγγέλουν κατηγορίες στους κατοίκους που αντιστέκονται.

5. Τα γήπεδα και εν γένει ο αθλητισμός έχουν εμπορευματοποιηθεί πλήρως, καθώς συγκροτούνται ως καπιταλιστικό εμπόρευμα και αγορά. Γι' αυτό και οι αθλητικοί χώροι, που κανονικά θα ήταν ζητούμενο για κάθε γειτονιά να έχει, μετατρέπονται σε πρόβλημα. Η Ν. Φιλαδέλφεια υποφέρει από έλλειψη αθλητικών χώρων για την άθληση των κατοίκων και όχι για την κερκίδα. Ποιος,

όμως, συζητάει για τα άλλα αθλήματα εκτός ποδοσφαίρου; Ποιος συζητάει για το μπάσκετ, τα αθλήματα του στίβου στίβο ή την πυγμαχία, που στεγάζονταν στο στάδιο της ΑΕΚ πριν αυτό γκρεμιστεί; Ποιος συζητάει για την έξωση που έφαγε η ερασιτεχνική ΑΕΚ από τα γραφεία της; Και όχι μόνο στην ΑΕΚ, αλλά σε όλες τις ομάδες και σε όλες τις γειτονιές. Ποιος θυμάται πια σήμερα ότι π.χ. τα γήπεδα του Αγίου Κοσμά και τα βοηθητικά του ΟΑΚΑ πριν από δυο δεκαετίες ήταν ελεύθερα και ανοιχτά για το κοινό;

Σίγουρα πάντως όχι οι «ιδιοκτήτες» των ΠΑΕ, που νοιάζονται μόνο για τα κέρδη. Κέρδη που προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από τη δική μας τσέπη. Δεν είναι μόνο το σβήσιμο των χρεών των ΠΑΕ, οι χρηματοδοτήσεις από το υπουργείο Αθλητισμού και πάει λέγοντας, που καταλήγουν κυρίως στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Το τελευταίο διάστημα της θητείας του ο απερχόμενος περιφερειάρχης κος Σγουρός φρόντισε να «προικίσει» κι άλλες ΠΑΕ, ΚΑΕ και ΑΕ με κονδύλια από την Περιφέρεια Αττικής. Η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή καταψήφισε αυτές τις «εξυπηρετήσεις»: **το δημόσιο χρήμα πρέπει να δίνεται για να στηρίξει τον μαζικό λαϊκό ερασιτεχνικό αθλητισμό** και όχι τις επιχειρήσεις του αθλητισμού. Ειδικά στις μέρες που ζούμε, πρέπει να στηριχτεί η πρόσβαση όλων σε χώρους άθλησης και να παλέψουμε ενάντια στην εμπορευματοποίηση του αθλητισμού, για την κατάργηση όλων των ανώνυμων αθλητικών εταιρειών (ΠΑΕ, ΚΑΕ κλπ).

6. Ποιος κάνει κουμάντο στις γειτονιές μας; Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα σήμερα –και προφανώς δεν αφορά μόνο τη Ν. Φιλαδέλφεια. Ο Μαρινάκης, ο Μπέος, ο Λάτσης, ο Μπόμπολας και οι όμοιοί τους, είτε δωροδοκώντας είτε εκφοβίζοντας, έχουν βγει μπροστά για να πάρουν τον έλεγχο. Ο φόβος δεν απαντιέται όταν δεν τον αντιμετωπίζεις –ο φόβος απαντιέται στο δρόμο. Το ποιος «κάνει κουμάντο στις γειτονιές» απαντιέται στις ίδιες τις γειτονιές. Όποια δύναμη της Αριστεράς απέχει από το δρόμο ή θεωρεί ότι θα «κάνει κουμάντο» από θεσμικές «θέσεις ευθύνης», ή –ακόμη χειρότερα- πάει να «δώσει τα χέρια» με τους καπιταλιστές για «να αποφύγει τα χειρότερα», έχει ξεχάσει το βασικό: **ότι η πολιτική γίνεται στο δρόμο και ότι η Αριστερά εκπροσωπεί τα συμφέροντα των πολλών.** Τι να τον κάνουμε τον «αριστερό δήμαρχο» αν οι κάτοικοι φοβούνται να κυκλοφορήσουν στο δρόμο; Τι να την κάνουμε την «αριστερή Περιφέρεια» αν δίνει τα χέρια με το Μαρινάκη και τον Μελισσανίδη; Τι να την κάνουμε την Αριστερά αν αυτή θέλει «κοινωνική ειρήνη» με αυτούς που έχουν κηρύξει τον πόλεμο στα δικαιώματά μας ή επιλέγει το δρόμο της απομόνωσης και της αποχής από το κίνημα; **Χρειαζόμαστε μια άλλη αριστερά, που τον αγώνα θα τον δίνει εκεί που παίζεται το παιχνίδι, χωρίς να φοβάται τη σύγκρουση με το σύστημα και όλους τους εκφραστές του.**

**ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ ΛΕΜΕ ΞΕΚΑΘΑΡΑ:
Όχι στο νέο Ρυθμιστικό - η «ανάπτυξη» τους σκοτώνει**

Λέμε όχι στην τσιμεντοποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση του δημόσιου χώρου, των δασών, των πάρκων, των αρχαιολογικών χώρων και κάθε κοινόχρηστου αγαθού (αιγιαλός-παραλία). Θέλουμε ανθρώπινες γειτονιές, με καθορισμό και απαγόρευση χρήσεων, με περιορισμούς στη δόμηση, με δημόσια σχολεία, νοσοκομεία, βιβλιοθήκες, γηροκομεία, αθλητικούς χώρους, πολιτιστικούς χώρους που να καλύπτουν τις ανάγκες ζωής και αναψυχής των κατοίκων όλης της Αττικής.

Όχι στο «σχέδιο Μελισσανίδη» για τη Νέα Φιλαδέλφεια

Η Νέα Φιλαδέλφεια να μείνει γειτονιά και περιοχή κατοικίας. Άλσος ανοιχτό σε όλους τους πολίτες, με τη διαχείρισή του στον Δήμο και σε επιτροπές κατοίκων. Ούτε ένα δέντρο να μην κοπεί, ούτε ένα στρέμμα από το Άλσος να μην παραχωρηθεί σε οποιαδήποτε εμπορική χρήση (γήπεδο, Mall, πάρκιγκ κ.λπ.). Να τεθεί τέλος στη συνειδητή εγκατάλειψή του, να αναβαθμιστεί ώστε να αποτελέσει πνεύμονα πρασίνου και ελεύθερο χώρο συνάντησης των κατοίκων της Νέας Φιλαδέλφειας και των όμορων δήμων.

Στο χώρο που ήταν χτισμένο το στάδιο της ΑΕΚ, με τους πολεοδομικούς κανόνες που ισχύουν και είναι αποδεκτοί και από τους πολίτες της Φιλαδέλφειας και χωρίς να κοπεί ούτε ένα δέντρο, να γίνει το νέο γήπεδο-αθλητικό κέντρο της ΑΕΚ. Να ανήκει στην Ερασιτεχνική ΑΕΚ (και όχι στην ΠΑΕ του Μελισσανίδη),

με τις εξής προδιαγραφές: α. Να μπορεί να υποδεχτεί τα περισσότερα τμήματα της ερασιτεχνικής ΑΕΚ, β. να έχουν πρόσβαση όλα τα παιδιά και οι κάτοικοι της περιοχής για να αθλούνται, γ. να μην έχει εμπορικές χρήσεις. Να δημιουργηθούν και άλλοι χώροι άθλησης στη Νέα Φιλαδέλφεια ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες και των άλλων ερασιτεχνικών σωματείων της περιοχής.

Δημοκρατία στις γειτονιές μας

Στηρίζουμε τις λαϊκές συνελεύσεις σε κάθε γειτονιά, τα Συντονιστικά κατοίκων, τους ελεύθερους αυτοοργανωμένους χώρους. Στο δρόμο σπάμε τον φόβο και την τρομοκρατία, χτίζουμε γειτονιές δημοκρατίας, ελευθερίας και αλληλεγγύης.

Στο δρόμο θα ανατρέψουμε το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο και το μέλλον που ετοιμάζει για όλους τους κατοίκους της Αττικής

Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική
anticapitalist-attiki.blogspot.gr