

Ανακοίνωση της Λέσχης Εργασίας, Αλληλεγγύης & Πολιτισμού Τρικάλων



Ακόμη ένας εργαζόμενος ήρθε να προστεθεί στον μακρύ & οδυνηρό κατάλογο θανάτου των ανθρώπων του μόχθου, οι οποίοι χάνονται, όχι σε εργατικά ατυχήματα, αλλά καθημερινά σε εργοδοτικά εγκλήματα.

Αυτή τη φορά ο θάνατος χτύπησε τη δική μας κοινωνία, έναν δικό μας άνθρωπο, τον Σωτήρη Μπραχάλα, υπάλληλο της γεωπονικής υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων, ο οποίος χάθηκε από ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Ο τραγικός χαμός του 50χρονου εργαζομένου, δεν αποτελεί σύμπτωση ή αποτέλεσμα της κακιάς μοίρας. Πολλά τα ερωτηματικά για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προήλθε ο θάνατος του κι απαίτηση της κοινωνίας η πλήρης εξέταση σε βάθος των αιτιών και η απόδοση των ευθυνών για το τραγικό αυτό γεγονός.

Η αντιλαϊκή πολιτική της λιτότητας, των περικοπών, των ελαστικών σχέσεων & εντατικοποίησης της εργασίας καθώς κι η λογική των «εκπτώσεων» στην εκπαίδευση των εργαζομένων, στη συντήρηση των μηχανημάτων, στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας, στη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών, φέρουν τη σφραγίδα της κυβέρνησης και των δημοτικών αρχών που τις εφαρμόζουν.

Για να μη θρηνήσουμε κι άλλους εργαζόμενους κι εργαζόμενες σε εργοδοτικά εγκλήματα, για να μη μετράμε κι άλλους νεκρούς και τραυματίες δημοτικούς υπαλλήλους, ντελιβεράδες, υπαλλήλους της ΔΕΗ, εργάτες στην οικοδομή και στη βιομηχανία, εργάτριες σε βιοτεχνίες και σε κάθε χώρο εργασίας, για να βάλουμε τέρμα στη λίστα του θανάτου του κόσμου της εργασίας,

Απαιτείται να τηρούνται οι προβλεπόμενες συνθήκες και τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας στους χώρους εργασίας.

Καμία «έκπτωση» σε ότι έχει να κάνει με τις ζωές μας.

Κανένας εργαζόμενος/ η θυσία στο βωμό του κέρδους.

Καμία «μεταμνημονιακή» Ελλάδα και καμία «έξυπνη» πόλη δεν πρόκειται να υπάρξουν προς όφελος της κοινωνικής πλεοψηφίας, όσο στηρίζονται πάνω στα πτώματα των εργαζομένων, των ανθρώπων της βιοπάλης και του μόχθου, προς όφελος της ανταγωνιστικότητας, της ιδιωτικοποίησης, της κερδοφορίας και των δεικτών της αγοράς.

Τα ψέματα για τη δήθεν «κανονικότητα» της κυβέρνησης και η βιτρίνα της καινοτομίας και της επιχειρηματοποίησης κάθε πτυχής της ζωής ως «μεγάλη ιδέα» της δημοτικής αρχής, πάντα θα γίνονται συντρίμια και θρύψαλα μπροστά στις «θεομηνίες» και στα «ατυχήματα», και θα μας υπενθυμίζουν πως η ανθρώπινη ζωή κι η αξιοπρέπεια, δεν χωράνε στους δείκτες της αγοράς και στον κόσμο του κεφαλαίου, παρά μόνο σε μια άλλη κοινωνία, δίχως εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια μας στην οικογένεια, τους οικείους και τους συναδέλφους του

αδικοχαμένου Σωτήρη Μπραχάλα.