



Με κεντρικά αιτήματα «Καμιά απόλυση - Κάτω τα χέρια από τον μισθό μας!», το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, στο πλαίσιο τρίωρης στάσης εργασίας, προχώρησε το πρωί της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου σε κινητοποίηση στην έδρα του ομίλου «ΕΛΛΑΚΤΩΡ».

Ταυτόχρονα η αστυνομία επιχείρησε να επιβάλλει περιορισμούς και να οριοθετήσει τον χώρο που θα καταλάμβανε η συγκέντρωση του Σωματείου, βάσει του νέου νόμου για την απαγόρευση των διαδηλώσεων. Έφτασαν ακόμα και στο σημείο να προσπαθούν να υποδείξουν που θα σταθούν τα μέλη του Σωματείου και πως θα μοιράζουν τις ανακοινώσεις. Φυσικά η προσπάθειά τους έπεσε στο κενό.

Σε ανακοίνωσή του το ΣΜΤ σχετικά με τις απολύσεις και τις μειώσεις μισθών στον όμιλο στον ΕΛΛΑΚΤΩΡ αναφέρει:

*Η διοίκηση του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνεχίζει το αντεργατικό πογκρόμ προκειμένου να θωρακίσει τα κέρδη μεγαλομετόχων και τραπεζών και προχωρά σε παράνομες και εκδικητικές απολύσεις.*

*Έχουν το θράσος να εμφανίζουν ως “κοινωνική δικαιοσύνη” τις απολύσεις του 12% του συνόλου των εργαζόμενων που δεν αποδέχτηκαν την εκβιαστική μείωση μισθού.*

*Αγνόησαν πλήρως τις συστάσεις του υπ. Εργασίας να μην προχωρήσουν σε εκδικητικές απολύσεις όσων δεν αποδέχτηκαν τις μειώσεις μισθών. Ακόμα και το υπουργείο Εργασίας που με κάθε κυβέρνηση βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των εργοδοτών, έκρινε ότι δεν θα έπρεπε να ασκηθεί κανένας εκβιασμός και καμιά πίεση για την αποδοχή μειώσεων μισθών».*

«Απευθυνόμαστε σε όλες και όλους εσάς», τονίζεται στην ανακοίνωση:

«Η μείωση στο μισθό που εκβιαστικά “αποδεχτήκατε” προκειμένου να μείνετε στη δουλειά στη δύσκολη περίοδο της νέας κρίσης δεν σώζει τις θέσεις εργασίας.

Η διοίκηση δηλώνει σε κάθε ευκαιρία ότι οι μαζικές απολύσεις θα συνεχιστούν κανονικά με βάση το πρόγραμμα “εξυγίανσης”, το οποίο αρνείται να γνωστοποιήσει στους εργαζόμενους και στα Σωματεία,

όπως οφείλει. Είναι βέβαιο ότι σύντομα θα ζητηθούν νέες θυσίες για τη διασφάλιση μεγαλύτερων κερδών για τους μετόχους και τις τράπεζες που δανείζουν τον όμιλο.

Άλλωστε δεν ήταν “αρκετές” οι πάνω από 700 απολύσεις μέσα στην τελευταία διετία. Γιατί οι νέες μειώσεις μισθού και απώλειες δικαιωμάτων θα “διασφαλίσουν” τις θέσεις εργασίας και την “επιβίωση του 50% των απωλειών” που δήθεν υπόσχεται ο “ΕΛΛΑΚΤΩΡ” μέχρι τα τέλη του 2022;».

«Πάνω στις μειώσεις των μισθών και στην αντικατάσταση του σημερινού προσωπικού με νέο “φθηνότερο”», συνεχίζει η ανακοίνωση, «θεμελιώνονται τα μελλοντικά κέρδη του ομίλου, για μετόχους και τράπεζες που τον δανείζουν, ώστε να σπάσει τα ρεκόρ κερδοφορίας την επόμενη μέρα της έναρξης των μεγάλων έργων στις κατασκευές. Η μείωση προσωπικού συνεπάγεται εξαντλητικά ωράρια και πίεση μέχρι “τελικής πτώσης” για όσους μένουν πίσω με μειωμένο μισθό».

«Οι “συμμετοχές” στις άλλες εταιρείες του ομίλου», επισημαίνει το ΣΜΤ, «οι δημόσιες παχυλές συμβάσεις και το σημερινό ανεκτέλεστο του “φτάνει και περισσεύει” για να διατηρηθούν θέσεις εργασίας και μισθοί. Σήμερα ο “ΕΛΛΑΚΤΩΡ” διατηρεί και επεκτείνει κερδοφόρες δραστηριότητες σε: Παραχωρήσεις Αυτοκινητοδρόμων, Ενέργεια, Απορρίμματα, Διαχείριση Ακινήτων».

«Απευθυνόμαστε και σε όσες και όσους δεν αποδεχτήκατε τις μειώσεις και βρεθήκατε με το χαρτί της απόλυσης στο χέρι να μην «αποδεχτείτε» ούτε την απόλυσή σας. Όσοι και όσες «έμειναν» αλλά και όσοι και όσες «έφυγαν» ενωμένοι είμαστε πανίσχυροι! Ο καθένας μόνος του εύκολη «λεία»! Ο αγώνας συνεχίζεται... Τίποτα δεν έχει κριθεί οριστικά!», αναφέρει.

Καλούμε, προσθέτει το ΣΜΤ, «τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στον κλάδο με ταξική αλληλεγγύη και ενότητα να υπερασπιστούμε αποφασιστικά τα δικαιώματα και τη ζωή μας. Η εργοδοτική επίθεση δεν πρόκειται να σταματήσει με τις δικές μας υποχωρήσεις.

Πληρώσαμε ήδη πολλά. Να μην πληρώσουμε ξανά την κρίση!  
Καμία απόλυση – Να ακυρωθούν οι μειώσεις μισθών.

Οι εργοδότες του κλάδου και συνολικά είναι “ενωμένοι” απέναντί μας και μας ζητούν νέες θυσίες επικαλούμενοι την όξυνση της κρίσης. Η κυβέρνηση στο πλευρό των εργοδοτών μετατρέπει σε νόμο κάθε απαίτησή τους επικαλούμενη την “πανδημία”».

Με τον αγώνα μας, καταλήγει η ανακοίνωση, «μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω. Αδύναμοι είναι οι εργοδότες εάν μας βρουν ενωμένους απέναντί τους για το δίκιο μας».