



Καταγγέλλουμε την αναίτια και χυδαία επίθεση σε αγωνιστές της ΕΑΑΚ και σε μέλος της νΚΑ στην ΑΣΟΕΕ την Τετάρτη 6/11. Την ώρα που βρισκόντουσαν στα τραπεζάκια της Resistencia ΕΑΑΚ και πραγματοποιούσαν παρέμβαση στο σύλλογο ενόψει της νέας γενικής συνέλευσης, ενάντια στα νομοσχέδια Κυβέρνησης και Κεραμέως, περικυκλώθηκαν από 30 άτομα, τα οποία ανήκουν σε γνωστή ομάδα τυφλής βίας που δραστηριοποιείται στην ΑΣΟΕΕ, κι αφού πρώτα τους ζητήθηκε «να καταδικάσουν τα όσα έκαναν οι ΕΑΑΚίτες στη μαθητική πορεία της Δευτέρας», στη συνέχεια ξυλοκοπήθηκαν άγρια, ενώ οι χώροι του σχήματος καταστράφηκαν. Οι τρεις σύντροφοι είναι καλά στην υγεία τους. Η επίθεση αυτή είναι η δεύτερη μετά από εκείνη σε αγωνιστή της ΕΑΑΚ και μέλος της νΚΑ πριν τρεις εβδομάδες, όταν τη στιγμή που συμμετείχε σε μικροφωνική προάσπισης του ασύλου δέχτηκε πισώπλατα επίθεση από τη συγκεκριμένη ομάδα. Πολλά ερωτηματικά προκαλεί και η χρονική συγκυρία διεξαγωγής αυτής της επίθεσης, λίγο πριν το Πολυτεχνείο και εν μέσω μιας συστηματικής προσπάθειας του κράτους και των μηχανισμών του να δημιουργήσουν πρόσφορο κλίμα για είσοδο των δυνάμεων καταστολής στο άσυλο και ειδικά στην ΑΣΟΕΕ.

Η επίθεση αυτή και η ακόλουθη στοχοποίηση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς και της ΕΑΑΚ με ανυπόστατους χαρακτηρισμούς σε ανάρτηση στο [indymedia](https://www.indymedia.gr), πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου ο χώρος της αντικαπιταλιστικής αριστεράς αλλά και κάθε ριζοσπαστική φωνή δέχεται συστηματική επίθεση από τους κατασταλτικούς μηχανισμούς του κράτους. Στοχοποίηση και μηνύσεις από το κράτος για παρέμβαση στο στρατό, εξοντωτικά πρόστιμα για αφίσες και για αγωνιστικές κινητοποιήσεις είναι μερικές μόνο από τις περιπτώσεις που αφορούν το ΝΑΡ και τη νΚΑ. Φυσικά δεν είμαστε οι μόνοι που δεχόμαστε τέτοιου τύπου επιθέσεις, καθώς αποτελεί βαθύτερη στόχευση του αστικού συνασπισμού εξουσίας το τσάκισμα κάθε φωνής αντίστασης και ριζοσπαστικοποίησης. Για αυτό τον λόγο δεν βάζουμε μπροστά ιδεολογικές ή και άλλες διαφορές όταν πρόκειται για την άρθρωση της αναγκαίας αλληλεγγύης απέναντι σε διώξεις ή κατασταλτικές επιθέσεις από την πλευρά του κράτους, και το έχουμε αποδείξει επανειλημμένα είτε πρόκειται για τις δυνάμεις της ΚΝΕ και του ΚΚΕ είτε πρόκειται για δυνάμεις του αναρχικού χώρου (εκκενώσεις καταλήψεων, διώξεις στον Αθήνα 9.84 κ.α.)

Δεν θεωρούμε ότι στο σήμερα είναι γόνιμη μια τεχνητή διάκριση ανάμεσα σε αριστερούς και αναρχικούς όπως με ρηχό και αστήριχτο τρόπο επιχειρεί το κείμενο «ανάληψης της ευθύνης» για την επίθεση αυτή, που αναρτήθηκε στο indymedia. Όσο σημαντικές και άξιες διαλόγου και αντιπαράθεσης είναι οι επιμέρους διαφορές, άλλο τόσο αξία έχει η ευρύτερη συσπείρωση δυνάμεων απέναντι στην ολομέτωπη επίθεση του κεφαλαίου σε παιδεία-εργασία-δημοκρατία, και η ανατρεπτική κοινή δράση όλων των αγωνιστικών ρευμάτων. Η κοινωνική και πολιτική αναρχία μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την υπόθεση. Εκεί όπου πρέπει να υψώσουμε τείχη, είναι απέναντι σε δυνάμεις και λογικές που δεν έχουν καμία σχέση με το κίνημα, λειτουργούν εκτός των διαδικασιών του και κατά βάση είναι εχθρικές προς αυτό. Η συγκεκριμένη ομάδα έχει τέτοια χαρακτηριστικά και πρέπει να περιθωριοποιηθεί και να απομονωθεί από όλες τις δυνάμεις που αναφέρονται στο κίνημα. Οποιοσδήποτε προσφέρει περαιτέρω κάλυψη στη δράση της αντικειμενικά την ενισχύει και φέρει ακέραια την ευθύνη για τυχόν άλλες δράσεις αυτού του είδους.

Η επίθεση που πραγματοποίησαν την Τετάρτη δεν ήταν η πρώτη. Θα είναι όμως η τελευταία. Γι' εμάς, το καθήκον της προστασίας της σωματικής ακεραιότητας των αγωνιστών είναι υψίστης σημασίας, κι η

δυνατότητα τους να παρεμβαίνουν είναι αδιαπραγμάτευτη. Δεν κάνουμε βήμα πίσω απ' αυτό, και θα λάβουμε όλα τα μέτρα προκειμένου να το διασφαλίσουμε.

Κάτω τα χέρια από την αντικαπιταλιστική αριστερά και τους αγωνιστές της.  
Καλούμε όλες τις δυνάμεις του κινήματος να καταδικάσουν και να απομονώσουν τέτοιες πρακτικές τυφλής βίας όπως και τους φορείς τους.