

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση



Ανακοίνωση



Οι κυβερνητικές θριαμβολογίες για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αν κάτι επιβεβαιώνεται δεν είναι η «ευρωπαϊκή αλληλεγγύη», που χάθηκε κάπου ανάμεσα στους διαδρόμους των Βρυξελλών και της Φραγκφούρτης, αλλά το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας σκληρά αντιλαϊκός μηχανισμός των πολυεθνικών και του κεφαλαίου, που «δεν καταλαβαίνει» ούτε από μια πανδημία!

Η απόφαση για το περιβόητο «Ταμείο Ανάκαμψης» σφραγίζεται από τα εξής:

Πρώτο, τα έσοδα του ταμείου δεν προκύπτουν από αύξηση του προϋπολογισμού, και άρα από ενισχυμένες εισφορές των πλουσιότερων κρατών-μελών, αλλά από ευρωπαϊκό δανεισμό από τις «αγορές», άρα για χρήματα που θα φορτωθούν στους λαούς και θα πρέπει να επιστραφούν.

Δεύτερο, από το ποσό αυτό το τμήμα των «επιχορηγήσεων» μειώνεται κατά 22% από τις αρχικές εξαγγελίες (από τα 500 στα 390 δις. ευρώ), ενώ το τμήμα των δανείων προς τα κράτη-μέλη αυξάνεται αντίστοιχα στα 360 δις. ευρώ. Τα ποσά αυτά προστίθενται έτσι κι αλλιώς άμεσα στο κρατικό χρέος, άρα για τις υπερχρεωμένες χώρες (όπως η Ελλάδα 185%, η Ιταλία 140% και άλλες) ουσιαστικά αποτελούν «δώρο-άδωρο». Την ίδια στιγμή αυξήθηκαν πολύ οι επιστροφές (rebates) προς τους λεγόμενους «φειδωλούς» 377 εκατ. θα λαμβάνει πίσω ετησίως η Δανία, 1,921 δις. η Ολλανδία, 565 εκατ. η Αυστρία και 1,069 δις. η Σουηδία.

Τρίτο, το καθοριστικό όμως είναι ο προσανατολισμός του Ταμείου Ανάκαμψης. Το πρόγραμμα συνδέεται άμεσα και ρητά με τις «μεταρρυθμίσεις» που υποχρεώνεται η κάθε χώρα να κάνει, άρα με ένα νέο γύρο σκληρής αντιλαϊκής επίθεσης και με συγκεκριμένες κατευθύνσεις που αποτελούν τις προτεραιότητες του ευρωπαϊκού κεφαλαίου στην παγκόσμια μάχη του ανταγωνισμού και συγκεκριμένα με την «πράσινη ανάπτυξη» και την «ψηφιοποίηση», ενώ δεν υπάρχει θέση για το πρόγραμμα υγείας το οποίο καταργείται!

Τέταρτο, οι όροι του προγράμματος είναι δρακόντειοι καθώς όχι μόνο οι «θεσμοί», δηλαδή τα αντιδημοκρατικά όργανα της ΕΕ, αλλά για πρώτη φορά και ένα μόνο κράτος-μέλος μπορεί να μπλοκάρει το πρόγραμμα κάποιου άλλου, εάν εκτιμά ότι οι «μεταρρυθμίσεις» δεν υλοποιούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει κατατεθεί και εγκριθεί από την Κομισιόν!

Επιπλέον ισχύουν όλοι οι κανόνες του δημοσιονομικού συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης (χρέος έως 60% του ΑΕΠ, ελλείμματα μέχρι 3% κλπ) για τους οποίους υπάρχει «εξαίρεση» και όχι κατάργηση.

Είναι φανερό ότι προετοιμάζεται με γρήγορους ρυθμούς ένα πιο σκληρό πανευρωπαϊκό μνημόνιο.

Πέμπτο: Σε ό,τι αφορά την χώρα μας ισχύουν ακόμα οι όροι του μεταμνημονιακού προγράμματος επιτήρησης που είχε συμφωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ (πλεονάσματα 2,5% κλπ). Η κυβέρνηση της ΝΔ ισχυρίζεται πως δεν θα ισχύσουν, αλλά για την ώρα αυτοί είναι οι «στόχοι».

Έκτο, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για κονδύλια 70 δις. ευρώ χωρίς να μας πει πώς προκύπτουν, ούτε για

πόσο διάστημα μιλάμε, την ίδια στιγμή που οι πόροι του ΕΣΠΑ θα είναι σημαντικά μειωμένοι. Η αλήθεια είναι πως για την Ελλάδα προβλέπεται από το Ταμείο Ανάκαμψης ποσό 19 δισ. από «επιχορηγήσεις» (από 22 δισ. που ήταν στο αρχικό σχέδιο), καθώς και 12,5 δισ. από δάνεια, τα οποία είναι αμφίβολο εάν θα χρησιμοποιηθούν. Βέβαια τίποτα που έρχεται από την ΕΕ δεν είναι δώρο. Έχει συγκεκριμένες στοχεύσεις για αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις και συγκεκριμένους περιορισμούς...

Για όλους αυτούς τους λόγους το εργατικό-λαϊκό κίνημα και η αντικαπιταλιστική και σύγχρονα κομμουνιστική Αριστερά πρέπει να δυναμώσουν την **πάλη τους για τα δικαιώματα λαού και νεολαίας, ενάντια στην πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ-κεφαλαίου, για τη ρήξη και αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.**

Γραφείο Τύπου του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, Αθήνα 21/7/2020