



Μετά τις **κατασχέσεις από τις τράπεζες, και τις εφορίες σειρά παίρνουν τα ασφαλιστικά ταμεία** για να αποτελειώσουν εργαζόμενους, υποαπασχολούμενους και ανέργους. Το εργαλείο-δημιούργημα της ΕΕ, του ΔΝΤ και της ελληνικής κυβέρνησης, για τον νέο γύρο των κατασχέσεων είναι το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) το οποίο θα αναλαμβάνει την είσπραξη των ασφαλιστικών οφειλών για τα τέσσερα βασικά ταμεία (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΑΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ), επί της ουσίας δηλαδή από την συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων.

Το πρώτο που θα σκεφτόταν κανείς, είναι ότι η κυβέρνηση μετά από δεκαετίες σκόπιμης αδιαφορίας αποφάσισε να διεκδικήσει τα οφειλόμενα προς τα ασφαλιστικά ταμεία για την εξυγίανσή τους. Όμως η πραγματικότητα κάθε άλλο παρά είναι έτσι. Πραγματικός στόχος του δεν είναι οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις που συστηματικά τόσα χρόνια εισφοροδιαφεύγουν. Επίσης, στόχος του νέου φορέα

- δεν είναι η νόμιμη εισφοροδιαφυγή που γίνεται που εδώ και χρόνια γίνεται προς τα ταμεία (ΙΚΑ και ΤΣΜΕΔΕ) μέσω της **εργασίας με μπλοκάκι**. Στην πραγματικότητα, το υπουργείο εργασίας, καθώς και τα ταμεία σιωπηρά συναινούν για το γεγονός ότι πλέον μεγάλη (ίσως και πλειοψηφική) μερίδα εργαζομένων εργάζεται με μπλοκάκι (οπότε αυτοί τυπικά θεωρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες), συνεπώς πληρώνουν οι ίδιοι την ασφάλισή τους. Έτσι, οι εργοδότες διαφεύγουν νομίμως των εργοδοτικών εισφορών που είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν στα ταμεία.
- δεν είναι η εδώ και χρόνια εξελισσόμενη **ληστεία των αποθεματικών** των ταμείων στο όνομα του δημόσιου χρέους και της διάσωσης των τραπεζών. 2.2 δις ευρώ των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ κουρεύτηκαν μέσω του PSI. 200 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας Αττικής, ενώ για την επόμενη ανακεφαλαιοποίηση προβλέπονται 385 εκατομμύρια ευρώ.
- δεν είναι οι οφειλές του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα

Στόχος του ΚΕΑΟ είναι οι μικροοφειλέτες, οι οποίοι σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλουν στα ταμεία λόγω των παράλογων εισφορών που αυτά απαιτούν, των εξοντωτικών διακανονισμών, της αναλγησίας των ταμείων απέναντι στους ανέργους και τους υποαπασχολούμενους. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό των μηχανικών, οι οποίοι καλούνται να πληρώνουν έως και 4.000€ ασφαλιστικές εισφορές ετησίως (οι οποίες επίκειται να αυξηθούν) ακόμα και στην περίπτωση που έχουν μηδενικό ή ελάχιστο εισόδημα. Αποτέλεσμα είναι περίπου το 40% των μηχανικών έχουν οφειλές προς τα ταμεία, να μην έχουν υγειονομική κάλυψη, να μην τους αναγνωρίζεται η ιδιότητα του ανέργου ενώ οι εξοντωτικές εισφορές συνεχίζουν να "τρέχουν". Με την λειτουργία του ΚΕΑΟ, αν κάποιος υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ξεπεράσει σε οφειλές το όριο των 5.000€ (κατά μέσο όρο εισφορές 1.5 έτους) θα αντιμετωπίζει την δαμόκλειο σπάθη του ΚΕΑΟ. Είναι προφανές ότι άμεσα **χιλιάδες μηχανικοί και τεχνικοί, άνεργοι και υποαπασχολούμενοι πρόκειται να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο κατασχέσεων των περιουσιακών τους στοιχείων από τα ασφαλιστικά τους ταμεία.**

Αντί λοιπόν τα ταμεία να στηρίζουν τον ασφαλισμένο την περίοδο της ανεργίας, ή της ασθένειάς του - κατά την οποία προφανώς αντιμετωπίζει και οικονομικά προβλήματα-, συμβαίνει το αντίθετο. Στην ουσία **τα ασφαλιστικά ταμεία τείνουν να γίνουν φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί.** Μηχανισμοί που

απαιτούν εισφορές από τους ασφαλισμένους, εκβιάζοντας τους με κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, ακόμα και όταν οι οφειλές αυτές δεν είναι πραγματικές, καθώς αναφέρονται σε διαστήματα για τα οποία ο ασφαλισμένος είναι άνεργος. Μηχανισμοί που **αντίθετα με αυτό που υποτίθεται ότι κάνουν, να αναδιανέμουν δηλαδή μερίδιο του κοινωνικού πλούτου**, να εγγυώνται αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης για τα φτωχά στρώματα λειτουργούν σαν εισπρακτικές εταιρίες στους κατ' εξοχήν χτυπημένους από την κρίση. Μηχανισμοί που **χαρίζουν τα αποθεματικά τους στην υπηρεσία των τραπεζών, του δημόσιου χρέους, της κυβέρνησης και της τρόικας**.

Ο στόχος από την πλευρά τους είναι διπλός. Καταρχήν είναι η περαιτέρω **οικονομική αφαίμαξη των φτωχών λαϊκών στρωμάτων**, με την λογική που γίνεται εδώ και τέσσερα χρόνια (χαράτσι ΔΕΗ, διόδια, φόροι, τέλη, μισθοί κλπ). Δεύτερος στόχος είναι η **διάλυση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης**. Το σχέδιο το οποίο υλοποιεί αυτή η πολιτική είναι προοδευτικά η **δημιουργία μιας μαζικής κατηγορίας εργαζομένων/άνεργων που θα είναι ανασφάλιστοι, χωρίς πρόσβαση στις δομές υγείας, και μια μικρή μερίδα η οποία θα εξυπηρετείται διαμέσου των ιδιωτικών δομών υγείας**.

Παρότι μπορεί κανείς να εκτιμά ότι ενόψει εκλογών τέτοιου τύπου κινήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης παγώνουν, η πραγματικότητα είναι ότι σε συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα μεταξύ των εκπροσώπων του τεχνικού κλιμακίου της τρόικα (Task Force), της κυβέρνησης και των ταμείων καθορίστηκε ότι στόχος είναι μέχρι τον Ιούνιο **να έχει προχωρήσει η διαδικασία των κατασχέσεων για το 95% των οφειλών**. Με άλλα λόγια βρισκόμαστε πλέον στην ώρα της μάχης, στην ώρα που τρόικα, κυβέρνηση και διοικήσεις των ταμείων θα προσπαθήσουν να αποστείλουν τα στοιχεία των οφειλετών στο ΚΕΑΟ και να προχωρήσουν τις κατασχέσεις.

Είναι η ώρα της μάχης όπου μηχανικοί, τεχνικοί και όλοι οι πληττόμενοι από το ΚΕΑΟ θα πρέπει να συντονίσουμε τους αγώνες μας κόντρα στις πολιτικές κυβέρνησης και τρόικας, κόντρα στις αυξήσεις των εισφορών και τις κατασχέσεις.

Για να μην επιτρέψουμε να γίνει καμία κατάσχεση. Για να διασφαλίσουμε, και να κατακτήσουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα που θα είναι δημόσιο και καθολικό, που θα παρέχει σε εργαζόμενους και άνεργους τα μέσα για μια αξιοπρεπή διαβίωση αλλά και παροχές υγείας ουσιαστικές, δημόσιες και καθολικές.

Πρώτος σταθμός είναι η συγκέντρωση την **Τετάρτη 19/3 στις 9.30 στα γραφεία του ΚΕΑΟ (Πειραιώς 28) και η πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας και την Βουλή**, κινητοποίηση η οποία καλείται από το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, την ΕΜΔΥΔΑΣ το ΣΕΤΗΠ και άλλα σωματεία, καθώς και την Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών.

***Μέλος ΔΣ Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών**