



Οικονομική ανάσα για τους αγρότες ή το νέο «business plan» των κύκλων της ΕΕ; Οικολογική απάντηση στην εξάντληση των ορυκτών καυσίμων ή προσπάθεια διείσδυσης των πολυεθνικών κολοσσών και σε ένα ακόμα «γήπεδο» κερδοφορίας; Προσπάθεια εθνικής ενεργειακής αυτάρκειας ή παράδοση ενός ακόμα κοινωνικού αγαθού όπως η ενέργεια στα χέρια του ιδιωτικού κεφαλαίου; Αυτά είναι ίσως κάποια από τα ερωτήματα που διαπερνούν όλους μας όταν έρχεται στην επικαιρότητα η συζήτηση για τα βιοκαύσιμα και για την καύση βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς. Αυτά είναι ίσως και κάποια από τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν εν όψει και του περιφερειακού συμβουλίου την προσεχή Παρασκευή 28/11 το οποίο καλείται να γνωμοδοτήσει για Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) και ουσιαστικά να δώσει το πράσινο φως για την εγκατάσταση δύο τέτοιων μονάδων. Μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με καύση βιομάζας, στο Ριζόμυλο Μαγνησίας από την «ΚΑΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» και μια μονάδα παραγωγής βιοαερίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Σαρακήνα της Καλαμπάκας από τη «ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ Α.Ε.».

Ποιοι είναι όμως οι μύθοι, και ποια η πραγματικότητα που ακολουθούν τη συζήτηση για τη βιομάζα και τα βιοκαύσιμα; Ο κυρίαρχος μύθος πάνω στον οποίο επιχειρούν να θεμελιωθούν και οι εν λόγω Μ.Π.Ε. των δύο εργοστασίων που καλείτε να επικυρώσει το περιφερειακό συμβούλιο είναι πως τα εργοστάσια αυτά θα χρησιμοποιούν υποπροϊόντα καλλιεργειών και εκτροφών ζώων. Η αλήθεια όμως βρίσκεται πολύ πιο μακριά. Οι εισηγητικές εκθέσεις της ΕΕ που αφορούν τη στροφή στις λεγόμενες «ενεργειακές καλλιέργειες» αναφέρουν πως **στόχος τους είναι η αντιμετώπιση των γεωργικών πλεονασμάτων.** Πολύ απλά **οι κατευθύνσεις της ΕΕ, σε μια Ευρώπη που βρίσκεται στα πρόθυρα μιας διευρυμένης επισιτιστικής κρίσης, προωθούν τη χρήση της βιομάζας για ενεργειακούς λόγους απλά και μόνο γιατί οι παραγόμενες ποσότητες τροφίμων δεν αποδίδουν τα ανάλογα κέρδη.**

Θα χρησιμοποιούν όμως όντως τα υποπροϊόντα των καλλιεργειών; Οι «ενεργειακές καλλιέργειες» προσφέρουν υψηλότερη παραγωγή ανά μονάδα επιφανείας και ευκολότερη συλλογή. Ποιος επιχειρηματίας δε θα προτιμούσε να έχει την πρώτη ύλη δίπλα στο εργοστάσιό του, από το να μαζεύει υποπροϊόντα καλλιεργειών και να επιβαρύνεται από το κόστος μεταφοράς τους; Ποιος θα χρησιμοποιήσει υποπροϊόντα σίτου ή βαμβακιού από τη στιγμή που έχουν υποδεκαπλάσια ενεργειακή απόδοση από το καλαμπόκι ή τα ζαχαρότευτλα (ενδεικτικά αναφέρεται πως το βαμβάκι αποδίδει 25λίτρα/στρέμμα βιοαιθανόλης ενώ το καλαμπόκι και τα ζαχαρότευτλα 270 και 600 λίτρα/ στρέμμα αντίστοιχα...) και οι στρεμματικές αποδόσεις των τελευταίων είναι ασύγκριτα μεγαλύτερες; Την ίδια στιγμή **το σύνολο των φυτικών ειδών που χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, αποτελούν πατέντες και προϊόντα γενετικής τροποποίησης των μεγαλύτερων πολυεθνικών. Η εισαγωγή τους λοιπόν και με έναν ακόμα τρόπο στην παραγωγική διαδικασία θεμελιώνει ακόμα πιο στέρα τον έλεγχο που θα ασκούν οι πολυεθνικοί κολοσσοί σε όλο το παραγωγικό οικοδόμημα.** Χαρακτηριστική είναι και η Μ.Π.Ε. που αφορά το εργοστάσιο της «ΚΑΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» στο Ριζόμυλο, για το οποίο προβλέπεται πως οι ετήσιες ανάγκες σε βιομάζα θα είναι 8.469,5 τόνοι (23 τόνοι την μέρα...), χωρίς να τεκμηριώνεται η πρόελευση τους ...

Σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε βέβαια την περιβαλλοντική υποβάθμιση καθώς και τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Η υπηρεσία της περιφέρειας που εισηγείται θετικά(!) αναφέρεται στην παραγωγή **διοξινών και φουρανίων.** Οι διοξίνες όπως και τα φουράνια είναι χημικές ενώσεις ιδιαίτερα τοξικές για τον άνθρωπο και ανθεκτικές στην βιολογική αποδόμηση. Η ημιπερίοδος της διοξίνης, δηλαδή η μείωση

στο 50% της αρχικής ποσότητας, διαρκεί 3 έως 30 χρόνια. Οι επιδράσεις των διοξινών στην ανθρώπινη υγεία περιλαμβάνουν : καρκίνο γεννητικών οργάνων, ανωμαλίες στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος ανωμαλίες στην ανάπτυξη του αναπαραγωγικού συστήματος, τοξικότητα του ανοσοποιητικού συστήματος, τοξικότητα του ενδοκρινικού συστήματος. Η υπηρεσία της περιφέρειας υποτίθεται πως επιβάλλει πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους, ότι θα πρέπει κάθε δίμηνο να γίνεται δειγματοληψία για τον προσδιορισμό ενώσεων που περιέχουν χλώριο και ειδικότερα διοξινών και φουρανίων στο σημείο εκπομπής των αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα. Όμως όσο αφορά την δειγματοληψία, αυτή πρέπει να γίνεται από ειδικό συνεργείο, με ειδικά εργαλεία και χημικά αντιδραστήρια, σε ειδικά εργαστήρια (στην Ελλάδα βέβαια δεν υπάρχουν...) ώστε να εξαχθούν αποτελέσματα μετά από πολλές μέρες, με πολύ μεγάλο κόστος. Το ζήτημα δε, της θέσπισης ομοιόμορφης διαδικασίας προσδιορισμού αυτών των εκπομπών παραμένει άλυτο ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ. Επιπρόσθετα παρά τη βέβαιη τοξικότητα των τεφρών, δεν υπάρχει κανένα όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επόμενα πως θα διασφαλιστεί ότι η εταιρεία αφ' ενός θα κάνει ελέγχους και τα αποτελέσματα θα γίνονται ή όχι αποδεκτά; Και όλα αυτά σε μια ήδη επιβαρημένη περιοχή από βιομηχανικά παράγωγα, όπως ο Ριζόμυλος...

Τα συμπεράσματα είναι απλά. **Σε μια χώρα που πεινάει θα καλλιεργούν καλαμπόκι για ενέργεια.** Εκτός αυτού με το πέπλο του «οικολογικού» θα κάνουν την παραγόμενη ενέργεια «κτμήμα» εταιριών με τρομερές συνέπειες όσον αφορά το κόστος αγοράς της από την κοινωνική πλειοψηφία. Η εμπλοκή δε μιας σειράς πολυεθνικών και η μεγαλύτερη επέκταση των καπιταλιστικών σχέσεων στην αγροτική παραγωγή θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη συγκέντρωση της γης και ουσιαστικά το πέταμα εκατοντάδων αγροτών στο κοινωνικό περιθώριο. Και όλα αυτά για μια ακόμη φορά σε βάρος της υγείας, του εισοδήματος και της ίδιας της ύπαρξης της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Λύση δεν αποτελεί η απλή καταδίκη. Τα σχέδια τους για την εγκατάσταση εργοστασίων χρήσης βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς πρέπει και μπορούν να μπλοκαριστούν. **Η Αριστερή Παρέμβαση στη Θεσσαλία καλεί το λαό της Θεσσαλίας και ιδιαίτερα τους κατοίκους των περιοχών που προωθούνται τα σχέδια εγκατάστασης των εργοστασίων, να παραστούν μαζικά στο περιφερειακό συμβούλιο της Παρασκευής 28/11 και να επιβάλουν την απόρριψη των εν λόγω θεμάτων. Μην υποταχθούμε στον πολιτικό συσχετισμό και τις μεθοδεύσεις της πλειοψηφίας εντός του περιφερειακού συμβουλίου.** Όλοι μαζί μπορούμε να επιβάλουμε τη λαϊκή βούληση πέρα από εκβιασμούς και θεσμικές αυταπάτες. Για την Αριστερή Παρέμβαση στη Θεσσαλία ο λαός δεν είναι μαριονέτα σε εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά δρών υποκείμενο στον αγώνα για μια καλύτερη ζωή.