

Καταργούν μισθούς, θέσεις εργασίας, αγγελιόσημο, ελεύθερη ενημέρωση



Απαιτούμε Εργασία, Ασφάλιση, Συνδικαλιστική Οργάνωση για όλους

Το μεθύσι της διαπλοκής και της εξουσίας συνεχίζεται. Στον καιρό της κρίσης, τώρα που έχουν μειωθεί τα κέρδη που κάποτε τους μεθούσαν, οι μεν προστατεύουν τα νώτα των δε. Σαν νοοί και μπράβοι της νύχτας, που “καθαρίζουν” χωρίς σκέψη όποιον τους στέκεται εμπόδιο. Σαν αδίστακτοι μαφιόζοι που τιμωρούν με θάνατο την παραβίαση της δικής τους ομερτά. Γιατί ξέρουν ότι έχουν ανάγκη ο ένας τον άλλο. Ότι κινδυνεύουν θανάσιμα εάν ξεκινήσουν πόλεμο μεταξύ τους.

Ναι, καλά καταλάβατε: την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου και τους εκδότες-καναλάρχες εννοούμε. Η μεν, σαν πληρωμένος δολοφόνος της τρόικας και των αφεντικών, συνεχίζει και επιταχύνει τη μαζική εκτέλεση όσων εργατικών κατακτήσεων, λαϊκών και δημοκρατικών ελευθεριών έχουν απομείνει. Οι δε συνεχίζουν να της προσφέρουν αφειδώς στήριξη με τα γκεμπελικά τάγματα ιδεολογικής τρομοκρατίας που έχουν συγκροτήσει, με αντάλλαγμα νέα χαριστικά δάνεια για τις χρεοκοπημένες επιχειρήσεις τους.

Και οι μεν και οι δε, θρέφονται από τις σάρκες και το αίμα του κόσμου της εργασίας, που τον έχουν κυριολεκτικά κατακρεουργήσει. Από τις εκατοντάδες χιλιάδες των ανέργων, από τα άγρια χαράτσια και τις κατασχέσεις, από τους μισθούς πείνας που παίρνουν (όταν παίρνουν) όσοι συνεχίζουν να έχουν δουλειά. Από τις ζωές που καταστρέφουν, για να επιβιώσουν και να γίνουν πάλι ανταγωνιστικοί και κερδοφόροι.

Στα ΜΜΕ, χιλιάδες δημοσιογράφοι, διοικητικοί και τεχνικοί έχουν μείνει άνεργοι. Οι συλλογικές συμβάσεις έχουν πνιγεί στη ζούγκλα της ατομικής διαπραγμάτευσης. Όποιος συνάδελφος απολύεται, μπορεί να ελπίζει – στην καλύτερη περίπτωση – σε μια δουλειά με μπλοκάκι ή “μαύρα”, που θα αμείβεται με λίγες εκατοντάδες ευρώ, εφόσον φυσικά ο εργοδότης πληρώνει... Κι εκεί θα του λένε να αισθάνεται τυχερός που θα γίνει γρανάζι στη μηχανή της αντιδραστικής χειραγώγησης της κοινωνίας. “Σκάσε και δούλευε”, χωρίς άποψη – αυτή, άλλωστε, διαμορφώνεται αλλού και διατυπώνεται από τους λίγους στρατευμένους στο σύστημα κονδυλοφόρους και αναλυτές.

Με το νέο εγκληματικό πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή, η καταστροφή ολοκληρώνεται. Κυβέρνηση, αφεντικά και τρόικα επιχειρούν να μας δώσουν τη χαριστική βολή. Σε όλους τους εργαζόμενους – και σε εμάς των ΜΜΕ. Το τελευταίο προπύργιο μιας στοιχειωδώς αξιοπρεπούς ζωής συντρίβεται. Τα ασφαλιστικά ταμεία, που μετά βίας στέκονται στα πόδια τους μετά το “κούρεμα” και τη ληστρική επιδρομή στα αποθεματικά τους (με ευθύνη και των “προθύμων” πρώην διοικήσεών τους...), τώρα ρίχνονται οριστικά στον Καιάδα με την κατάργηση του αγγελιοσήμου.

Μας λένε ότι η ύπαρξη της συγκεκριμένης εισφοράς αποτελούσε αδικία έναντι όλων των άλλων εργαζομένων, η οποία τώρα αποκαθίσταται. “Ξεχνούν”, όμως, ότι δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένα διαχρονικό δώρο προς τους εκδότες και καναλάρχες, καθώς αντικαθιστούσε την εργοδοτική εισφορά που δεν πληρώνουν. Και αποκρύπτουν πως η κατάργησή της θα πλήξει μόνο τους εργαζόμενους, καθώς οι έννοιες μισθολόγιο και ασφάλιση θα γίνουν... είδος υπό εξαφάνιση.

Τα αφεντικά των ΜΜΕ, που πληρώνουν ελάχιστους φόρους και παίρνουν τζάμπα συχνότητες, ασφαλώς δεν έχουν καμία πρόθεση να αρχίσουν να πληρώνουν εισφορές. Θα φροντίσουν να έχουν στη δούλεψή τους ένα μικρό και απόλυτα ελεγχόμενο αριθμό δημοσιογράφων, ενώ ο πολλοί θα εργάζονται με την ώρα ή το κομμάτι. Θα νοικιάζουν από την ελεύθερη αγορά ή ειδικά γραφεία την πλειοψηφία των τεχνικών που έχουν ανάγκη, πληρώνοντάς τους φτηνά και μην διακινδυνεύοντας την ύπαρξη σωματείων.

Θα δώσουν υπερβολαβία μεγάλο τμήμα των διοικητικών και άλλων υπηρεσιών, διατηρώντας λίγους και έμπιστους στις εταιρίες τους.

Καλούμε τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ

- **να σπάσουμε τα δεσμά του** εργασιακού κατακερματισμού, των ατομικών λύσεων, των αυταπατών, της εξάρτησης και της ιδεολογικής λοβοτομής της κοινωνίας
- **να ενώσουμε τον κλάδο** - τους δημοσιογράφους και τους “άλλους”, τους μισθωτούς και τους μπλοκάκηδες, τους εργαζόμενους στις εφημερίδες και τα περιοδικά, τη ραδιοτηλεόραση και το διαδίκτυο, τους άνεργους και τους free lancers
- **να φτιάξουμε ένα συνδικάτο, ταξικό και ανεξάρτητο** από την εξουσία, χωρίς σχέση με τα αφεντικά και τους κολαούζους τους
- **να αποκτήσουμε ενιαίο Ταμείο**, που θα προσφέρει σε όλους ασφάλιση, περίθαλψη, σύνταξη υψηλού επιπέδου, αντάξια και καλύτερη των (υγιών) παραδόσεων του ΕΔΟΕΑΠ

Συμμετέχουμε στην απεργία και

- **δηλώνουμε** σε κυβέρνηση, τρόικα και αφεντικά ότι οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ είμαστε ακόμη εδώ, “τραυματισμένοι” από τη βιαιότητα της επίθεσης, αλλά ζωντανοί και ετοιμοπόλεμοι, για να μην περάσει το νέο “τσεκούρι” στα ασφαλιστικά μας δικαιώματα και το αγγελιόσημο
- **προειδοποιούμε** τις “αριστερο-δεξιές” πλειοψηφίες στην ΕΣΗΕΑ, την ΠΟΕΣΥ, την ΕΣΗΕΜΘ, την ΕΣΠΗΤ και τα περισσότερα άλλα σωματεία ότι δεν θα τους επιτρέψουμε να κάνουν συμφωνίες για λίγους και εκλεκτούς πίσω από την πλάτη μας, “κρυμμένες” πίσω από λεονταρισμούς περί “απεργίας διαρκείας”
- **ξεκαθαρίζουμε** πως, την ώρα που επιμένουν να διαχωρίζουν την απεργία στα ΜΜΕ από τους αγώνες των υπόλοιπων εργαζομένων, η θέση μας είναι δίπλα στους συναδέλφους μας, μέχρι την ανατροπή αυτής της βάρβαρης πολιτικής και κάθε κυβέρνησης που την εφαρμόζει

Στηρίζουμε την Πρωτοβουλία για την Ανατροπή

- για να ακουστεί δυνατά η φωνή των ανυπάκουων, των ασυμβίβαστων, των μη διαπλεκόμενων συναδέλφων μας
- για να ενισχύσουμε το αγωνιστικό, ανεξάρτητο, αντικαπιταλιστικό ρεύμα στα ΜΜΕ
- για να αποκαλύψουμε και να ανατρέψουμε τα παιχνίδια των προεδρείων και των συμβούλων τους, της συστημικής διαπλοκής και των “σημαδεμένων χαρτιών”

Πρωτοβουλία για την Ανατροπή

(Financial Crimes, Αριστερό Ριζοσπαστικό ΜΜΕτωπο, Σπάρτακος, ανένταχτοι αγωνιστές)