

Επί δύο ώρες βασάνιζαν οι ανθρωποφύλακες τον Ίλι Καρέλι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο κελί του στις 28 Μάρτη. Μεταξύ άλλων χρησιμοποίησαν και το βασανιστήριο της «φάλαγγας».

Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο της αρμόδιας ανακρίτριας Σερρών, «ενεργώντας όλοι από κοινού, χτυπούσαν τον Ιλί Καρέλι με γροθιές, λακτίσματα και με τη χρήση τμήματος κλινοσκεπάσματος, διαμορφωμένου σε αυτοσχέδιο κοχλιότυπο βούρδουλα, μήκους περίπου 50 εκατοστών, σε διάφορα σημεία του σώματός του, στην πλάτη, στα πόδια, κυρίως στα πέλματα των ποδιών (φάλαγγα) και τις γαστροκνημίες (γάμπες), στους γλουτούς, το στήθος, την κοιλιακή χώρα και το κεφάλι, ρίχνοντάς του ταυτόχρονα νερό, ώστε τα χτυπήματα να καθίστανται πιο επώδυνα» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κατηγορητήριο.

Οι υπόλογοι υπάλληλοι -12 φύλακες, ένας αρχιφύλακας, ένας υπαρχιφύλακας κι ένας υπάλληλος εξωτερικής φρουράς-, όπως αναφέρεται, έριχναν ακόμη και νερό στον αλλοδαπό κρατούμενο για να είναι πιο επώδυνα τα χτυπήματά τους.

Οι δε περιγραφόμενες πράξεις βασανισμού τελέστηκαν, από τις 3.57 μ.μ. μέχρι τις 6.38 μ.μ., στον χώρο αναμονής των φυλακών Νιγρίτας, τον οποίο οι ανθρωποφύλακες ονομάζουν «ψυγείο». Εκεί οδηγήθηκε αρχικά ο Καρέλι, μετά την άφιξή του στο κατάστημα κράτησης, μέχρι να ολοκληρωθούν κάποιες τεχνικές εργασίες στο κελί όπου επρόκειτο να κρατηθεί.

Αποτελέσματα των πράξεων αυτών, κατά το κατηγορητήριο, ήταν να προκληθούν στον παθόντα εκτεταμένες θλαστικές εκχυμωτικές κακώσεις, ορισμένες εκ των οποίων ήταν δηλωτικές του θλόntonος-μέσου οργάνου, το οποίο αφήνει σπειροειδή ευρήματα επί των μαλακών μορίων του σώματος, καθώς και κάταγμα του σώματος του στέρνου με την πέριξ αυτού αιμορραγική διήθηση των μαλακών μορίων, το οποίο πιέζει την καρδιά κατά τις αναπνευστικές κινήσεις ή τις κινήσεις του σώματος.

Στη συνέχεια, οι δράστες μετέφεραν υποβασταζόμενο τον Ιλί Καρέλι στο διαμορφωμένο κελί -όπου παρέμεινε μόνος του- βρεγμένο και εμφανέστατο ταλαιπωρημένο, χωρίς να ενδιαφερθούν να εξετασθεί από γιατρό. Κατά το κατηγορητήριο, το κάταγμα του στέρνου, σε συνδυασμό με τις πράξεις βασανισμού, «ήταν ικανό να επιφέρει, και τελικά επέφερε, τον αρρυθμιογόνο θάνατο του Ιλί Καρέλι λίγες ώρες αργότερα, ήτοι μεταξύ του χρονικού διαστήματος από 6.38 μ.μ. μέχρι τις 11.15 οπότε και διαπιστώθηκε ότι αυτός δεν ανέπνεε και ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Σερρών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του».

Το βασανιστήριο της «Φάλαγγας»



Το βασανιστήριο της “φάλαγγας” από στρατιώτες της αντιπολίτευσης στη Συρία

Ο κρατούμενος δένεται από τους αστραγάλους και δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα με ραβδί (βρεγμένο

σεντόνι εν προκειμένω) στα πέλματα. Οι πόνοι σε αυτό το σημείο του σώματος περιγράφονται ως αφόρητοι. Οι βασανισμένοι για μέρες δεν γίνεται να περπατήσουν, ενώ, ανάλογα με την ένταση του βασανιστηρίου, μπορεί να οδηγήσει σε λιποθυμία ή ακόμη και θάνατο.

«Επισήμως» τελευταία φορά επιβλήθηκε τα χρόνια της χούντας.

Και μία σημείωση: Άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται ότι περιορίζονται στο να ανοίγουν και να κλείνουν τα κελιά των κρατουμένων δεν μετατρέπονται σε στυγνούς βασανιστές εν μία νυκτί. Προφανώς υπήρχε «προϋπηρεσία» στα αίσχη που γίνονται στις φυλακές, αλλά ελάχιστες φορές βλέπουν το φως της δημοσιότητας...