



Τα κυριακάτικα αφιερώματα στο φονικό της Μάνης ανακάλυψαν (!) την απρόσκοπτη κυκλοφορία ντόπας και τη σχέση των χτισμένων με μπράβους αλλά και χρυσαυγίτες. Εξάλλου τα... facebook τα λένε όλα.

«Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι στην Αθήνα υπάρχουν γυμναστήρια που έχουν μετατραπεί σε φυτώρια πορτιέρηδων και μπράβων καταστημάτων της παραλιακής, του κέντρου και των δυτικών προαστίων» («Ελεύθερος Τύπος» 24/8/2014).

«Μαύρη πρωτιά με 1 δισ. τζίρο στα αναβολικά, η Ελλάδα πύλη για όλα τα χάπια, μόνο εδώ είναι πλημμέλημα ενώ στην Ευρώπη είναι κακούργημα» («Πρώτο Θέμα» 24/8/2014).

«Τα 800 ευρώ για τα αναβολικά οδήγησαν στη διπλή δολοφονία. Οι δράστες (σ.σ. και τα θύματα) δεν δίσταζαν να δείχνουν την έφεσή τους στα όπλα και την ιδεολογική προσήλωση στον ναζισμό» («Real» 24/8/2014).

«Ντόπες και σβάστικες στα φυτώρια των φουσκωτών» («Εθνος» 24/8/2014).

Να λοιπόν που με αφορμή τη διπλή δολοφονία στη Μάνη και τα κοινά στοιχεία δολοφόνων και θυμάτων, όπως η λατρεία για τα φουσκωμένα από «συμπληρώματα» σώματά τους, τα «χτυπημένα» με ακραία εθνικιστικά, ναζιστικά και μαφιόζικα σύμβολα, και το αλισβερίσι με τα αναβολικά, τα ΜΜΕ ανακαλύπτουν επιτέλους, τόσα χρόνια μετά την «τιμημένη» από αναβολικά Ολυμπιάδα, το φοβερό μυστικό!

Ο πρωταθλητισμός και τα μετάλλια συγκοινωνούν ευθέως με την ντόπα. Όταν τα πρώτα ονόματα του ελληνικού αθλητισμού (μαζί με τους προπονητές) πιάστηκαν ντοπαρισμένοι, όλοι είχαν σπεύσει να πουν ότι έφταιγαν οι διεθνείς συνωμοσίες, οι Αμερικανοί κ.λπ. κι ας ήταν πολυεθνικό το σκάνδαλο κι ας υπήρχαν τρανταχτές αποδείξεις για την εξάπλωση της ντόπας στην Ελλάδα.

Εγγραφε στις 11/5/2008 ο «Ιός» σε δημοσίευμα με τίτλο «Ο τουρισμός των αναβολικών στην Ελλάδα»: Με έκπληξη διαπιστώνουμε πως ο κόσμος το 'χει τούμπανο ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες όπου ο επισκέπτης θα βρει με μεγάλη ευκολία αναβολικά κάθε είδους, εφόσον όχι μόνο είναι τόπος παραγωγής αλλά και ένα κράτος όπου η πρόσβαση σ' αυτές τις ουσίες είναι περίπου ελεύθερη. Όλες οι διεθνείς εκθέσεις που αναφέρονται στη μαύρη αγορά των αναβολικών τα τελευταία δέκα χρόνια περιλαμβάνουν σε εξέχουσα θέση την Ελλάδα [...].».

Το σημαντικό όμως στοιχείο που επισήμανε τότε το δημοσίευμα ήταν η «κρυφή γοητεία των αναβολικών», η ελευθερία στη διακίνηση και στη χρήση ακόμα κι από μικρά παιδιά στο όνομα των «προνομίων» του αθλητή: «Φαντάζεστε μια κοινωνία όπου το ίδιο το κράτος θα χρηματοδοτεί αλλά και θα οργανώνει τη λήψη ναρκωτικών ουσιών στα σχολεία; Φαντάζεστε μια χώρα όπου οι γονείς και οι δάσκαλοι θα τιμωρούν τα παιδιά αν κάνουν κοπάνα από το μάθημα των ναρκωτικών ή που θα εύχονται από μικρά να έχουν “κλίση” σ' αυτά; Φαντάζεστε μια κοινωνική ιεραρχία που θα δοξάζει τους εξαρτημένους, θα τους γεμίζει με τιμές, θα τους παραχωρεί αξιώματα και θα τους λύνει το πρόβλημα της ζωής τους, ενώ θα χρηματοδοτεί πλουσιοπάροχα τους εμπόρους ναρκωτικών και θα τους εξασφαλίζει εφοριακή και ποινική

ασυλία; Αυτά όλα τα απίθανα συμβαίνουν με την εξάπλωση των αναβολικών και κάθε είδους ανεξέλεγκτου “συμπληρώματος διατροφής” σε μεγάλα κομμάτια της νεολαίας. Γιατί οι ουσίες αυτές δεν είναι λιγότερο τοξικές και εθιστικές από τα κλασικά ναρκωτικά».

Ολοι θυμόμαστε τους ξαφνικούς θανάτους Ελλήνων αθλητών από οξεία λευχαιμία έναν μόλις χρόνο πριν, όπως θυμόμαστε και τις φριχτές αρρώστιες και θανάτους μεγάλων αθλητών του στίβου και της κολύμβησης λόγω αναβολικών.

Στις μέρες μας όμως αυτή η τάση έγινε ακόμα πιο επικίνδυνη, μια και ξέφτισε το όνειρο των ρεκόρ, δυσκόλεψε το μεροκάματο, ενώ η ιδεολογική εθνικοσοσιαλιστική «εισβολή» στα γυμναστήρια και στις σχολές πολεμικών τεχνών ήρθε να κουμπώσει αυτό το μείγμα της βίας με τα αρχαία ρητά στα μπράτσα. Οσο κι αν κάποια ΜΜΕ έχουν χωριστά τα ρεπορτάζ για την ντόπα και χωριστά για το φονικό στη Μάνη, τα χτισμένα κορμιά των ταγμάτων εφόδου με τις σβάστικες και τα πρόσφατα εγκλήματα μίσους και φανατισμού είναι ζωντανά μπροστά μας. Μια «οικονομική» διαφωνία οδήγησε αυτήν τη φορά δύο ανθρώπους στο χώμα και δύο στη φυλακή, ενώ μετά την έξαρσή τους περί πολιτικής δολοφονίας οι εθνικιστικές και ακροδεξιές ιστοσελίδες σιώπησαν και συνέχισαν να ασχολούνται με τα προσφιλή ρατσιστικά τους θέματα. Το ερώτημα όμως παραμένει τόσο για το παράνομο και ανεξέλεγκτο εμπόριο ντόπας στην Ελλάδα όσο και για τη δράση οπλοφόρων εθνικιστικών ομάδων κρούσης τη στιγμή που η πολιτεία ξεκουράζεται σιωπηλή μετά την αναβολή ψήφησης του αντιρατσιστικού. Μέχρι το επόμενο φονικό.

Πηγή: efsyn.gr