

νεολαία ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

Η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ υποδέχθηκε την έναρξη του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας [εκδίδοντας ανακοίνωση](#). Τι μας λέει σε αυτή;

Ζήτημα 1ο: Αλλαγές που έγιναν στα προγράμματα

Γίνεται λόγος για αναγνώριση ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Όπως η προηγούμενη κυβέρνηση (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ) είχε εντάξει στους σχεδιασμούς της μια σειρά από ρυθμίσεις προκειμένου να επιλυθούν κραυγαλέες αντιφάσεις των προηγούμενων προγραμμάτων και οι οποίες είχαν αποτελέσει αφορμή για σημαντικές κινητοποιήσεις των «ωφελομένων». Αν η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ αποσιωπώντας αυτό το γεγονός υπαινίσσεται ότι η σημερινή κυβέρνηση έβαλε το χεράκι της ούτως ώστε να υλοποιηθούν τα παραπάνω...

Τότε 1ον την παραπέμπουμε στις δηλώσεις της αν. υπουργού αντιμετώπισης της ανεργίας Ρ. Αντωνοπούλου που πολλάκις ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα κοιν. Εργασίας υλοποιείται με μοναδική αλλαγή την έκτακτη αύξηση του μισθού κατά 5 ευρο μηνιαίως και κάποιες αλλαγές στην κατανομή των θέσεων ανάμεσα στους δήμους (με βάση πληθυσμιακά κριτήρια - αυτό που αναφέρεται μάλλον ως χτύπημα των πελατειακών δικτύων υποθέτουμε).

Και 2ον θεωρούμε δηλωτική των προθέσεων και του σχεδιασμού που εκπονεί η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα, δηλωτική της ποιότητας και του βάθους της κριτικής που ασκεί στην κυβέρνηση, η κυβερνητική νεολαία το γεγονός ότι απουσιάζει παντελώς η όποια αναφορά στις κινητοποιήσεις “ωφελομένων”- εργαζόμενων, σωματείων και συλλογικοτήτων των προηγούμενων χρόνων. Εμείς από τη μεριά μας απλά σημειώνουμε ότι πέρυσι λειτουργούσαν σε διάφορες υπηρεσίες και δήμους συνελύξεις εργαζομένων σε προγράμματα (ΗΔΙΚΑ, Νίκαια Ρέντη, Περιστέρι) καθώς και σύσκεψη συλλογικοτήτων και σωματείων για το συντονισμό μιας προσπάθειας που συνέβαλλε ώστε να καταγγελθούν περιστατικά ακραία αυθαιρεσίας και καταπάτησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων (ΤΕΥΕΑΕΚ-ΕΤΕΑ), συγκεκριμένα θέματα που αφορούσαν την ασφάλιση του (μηχανικοί) κ.ο.κ. **Καρπός λοιπόν αυτής της προσπάθειας ήταν οι όποιες αλλαγές και πάντως σε καμία περίπτωση δε σχετίζεται με πρωτοβουλία της σημερινής κυβέρνησης, αλλά αποτελούν κατακτήσεις που επέβαλε το κίνημα των εργαζομένων στα προγράμματα και είχαν αρχίσει να επιβάλλονται από την προηγούμενη κιόλλας κυβέρνηση.**

Ζήτημα 2ο: Αλλαγές που δεν έγιναν στα προγράμματα και προσανατολισμός της «αντιπολίτευσης» που σκοπεύει να κάνει η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ ή πώς να προσαρμόσεις τους στόχους του κινήματος στις εξαγγελίες της κυβέρνησης.

Παρακάτω διαβάζουμε στην ανακοίνωση της ν. ΣΥΡΙΖΑ ότι «τα συγκεκριμένα προγράμματα δε κινούνται στην κατεύθυνση επίλυσης του οξύτατου προβλήματος της ανεργίας» και ότι δεν κινούνται «ούτε στην κατεύθυνση αναγνώρισης των συμμετεχόντων ως εργαζόμενων». Θα προσθέταμε από πλευράς μας ότι τα συγκεκριμένα πρόγραμμα οξύνουν το πρόβλημα της ανεργίας καθώς αξιοποιούνται για να τσακιστούν τα εργατικά δικαιώματα, με τη μαζική αντικατάσταση των παλιών εργαζόμενων με δικαιώματα από εργαζόμενους που δεν κοστίζουν τίποτα στα αφεντικά. Μετά τις απολύσεις ακολουθούν «προσλήψεις» μέσω των δουλέμπορων των ΚΕΚ για να δουν τα κέρδη τους να εκτοξεύονται από την άγρια εκμετάλλευση εργαζόμενων και ωφελομένων, αλλά και το ζεστό χρήμα των ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ και τα συγκεκριμένα προγράμματα γίνονται αντικειμενικά όπλο στα χέρια των αφεντικών που αναπαράγει διαρκώς την

ανεργία και τον εργασιακό μεσαίωνα.

Το δικό μας συμπέρασμα; Ότι είναι επιτακτική ανάγκη τα συγκεκριμένα προγράμματα να καταργηθούν και να χορηγηθεί αμέσως επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους. Να απαγορευτούν οι απολύσεις κι όλοι οι νόμοι που ελαστικοποιούν τις εργασιακές σχέσεις. Να σταματήσει το αίσχος των εργολαβιών, της υπενοικίασης εργαζομένων και να καταβληθούν άμεσα στους χιλιάδες εργαζόμενους τα δεδουλευμένα που τους χρωστά η εργοδοσία. Να σταματήσει η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Να χάσει πλούτο και εξουσία το κεφάλαιο προκειμένου εργαζόμενοι και νεολαία να ζουν με αξιοπρέπεια από μια και μόνο δουλειά.

Αντί όλων αυτών η ν.ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να προτάσσει την κατάργηση του διαχωρισμού των εργαζομένων σε πάνω και κάτω των 25, την αύξηση του μισθού των ωφελούμενων και την αναγνώριση τους ως εργαζόμενων. Σωστά δεν είναι όλα αυτά;

Σωστότατα! Και άμεσα πρέπει να υπάρξουν κινηματικές και πολιτικές πρωτοβουλίες που να φέρουν στο προσκήνιο τόσες και άλλες τόσες διεκδικήσεις του εργατικού κινήματος.

Γιατί όμως συγκεκριμένα η ν. ΣΥΡΙΖΑ αυτοπεριορίζεται σε αυτές τις διεκδικήσεις; Χάριν οικονομίας και επειδή η ανακοίνωση αναφέρεται στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας;

Θα θέλαμε να επισημάνουμε την εξής σύμπτωση (η οποία καθόλου τυχαία δεν είναι): Η οικονομία και η φειδώ σε σχέση με τα αιτήματα φαίνεται να υπαγορεύεται άνωθεν από τις περιορισμένες και αντιφατικές εξαγγελίες των ίδιων των υπουργών της κυβέρνησης, που θέλουν να 'χουν καλά και με τα αφεντικά και με τους σκλάβους τους. Με τα γνωστά αποτελέσματα για τους δεύτερους. Το ούτε ρήξη, ούτε υποταγή ολόένα και γίνεται πιο καθαρό ότι μια και μόνο μία κατάληξη μπορεί να έχει, την υποταγή.

Αβίαστα λοιπόν κανείς μπορεί να κατανοήσει πώς συμβιβάζεται η εκτίμηση για τα προγράμματα ΟΑΕΔ ΕΣΠΑ που δε λύνουν το πρόβλημα της ανεργίας (το λέει άλλωστε και η αν. Υπ. Ρ. Αντωνοπούλου) με την απαίτηση (;) για παράταση της διάρκειας των προγραμμάτων και την απουσία του αιτήματος (και αυτό χάριν οικονομίας) για κατάργηση των προγραμμάτων.

Στην πραγματικότητα η ν. ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις στοιχίζεται πίσω από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που αντικειμενικά κινείται εντός του πλαισίου της αστικής πολιτικής και διαχείρισης της κρίσης, που επιτίθεται σε κάθε κατάκτηση και προβάλλει ως μονόδρομο τις αναδιαρθρώσεις, την ΕΕ, τον κόσμο του κεφαλαίου, τη σκλαβιά των voucher και του μοιράσματος της φτώχειας. Γίνεται η φωνή της υποταγής και του συμβιβασμού στους κόλπους μια γενιάς, που το σύστημα θέλει να τη στείλει στα αζήτητα της ιστορίας.

Για αυτό κατανοεί «τη δύσκολη πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση» και δεν την καλεί να κατανοήσει αυτή το ζόφο που πλακώνει πάνω από τη γενιά μας, το ζόφο που παγώνει το αίμα.

Για αυτό κλείνει η ανακοίνωση της ν.ΣΥΡΙΖΑ, επί της ουσίας, με την παραίνεση προς την κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειες της να στην κατεύθυνση που περιγράψαμε και παραπάνω.

Από τη δική μας την πλευρά, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι τίποτα δε μας συνδέει με αυτή την πολιτική. Επιμένουμε να βλέπουμε την πραγματικότητα όπως είναι και δεν επιχειρούμε τον εξωραϊσμό της στο όνομα καμιάς αριστεράς. **Εμείς παραμένουμε συνδεδεμένοι με όλους του μεγαλειώδεις αγώνες της γενιάς μας για τα δικαιώματά της, με όλες τις μικρές και αδύναμη προσπάθειες των συναδέλφων μας να αμυνθούν απέναντι στην εργοδοσία, τις κυβερνήσεις και την ΕΕ, είτε έχουν είτε δεν έχουν συνείδηση ότι αυτό το μέτωπο έχουν να αντιπαλέψουν. Η κυβέρνηση άλλαξε, οι ανάγκες μας όμως όχι!**

Γιατί αυτή η γενιά, κομμάτι αυτής και εμείς, μας έμαθε πώς να στεκόμαστε όρθιοι και να παλεύουμε, όχι για ψίχουλα, αλλά για όλα όσα μας ανήκουν. Και αυτά δεν είναι τίποτα λιγότερο ή περισσότερο από το μέλλον που μας κλέβουν και μας στερούν. Έτσι και πάλι αυτό φοβισμένος γίγαντας – η νέα γενιά εργατών και εργατριών – θα αφυπνιστεί μέσα από την ίδια του την πείρα, θα μας κρίνει όλους, δίκαιους και άδικους και για άλλη μια φορά θα συνταράξει το σύνολο της κοινωνίας εκείνο το σύνθημα που έρχεται από το κοντινό παρελθόν, που μοιάζει δύσκολο και μακρινό: «ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ» και πάλι με νέο τρόπο και αποφασιστικότητα.

Το γραφείο Τύπου της **νεολαίας ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ**