

[ανακοίνωση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ - ΧΑΡΤΟΥ με αφορμή διαγωνισμό φωτογραφίας των public]



Πολλά έχουν δει τα μάτια μας ως σήμερα! Και σε live εκδοχή (και όχι απλά σε ...φωτογραφίες)! Αναφερόμαστε σε όσα από πρώτο χέρι ως εργαζόμενοι και εργαζόμενες βιώνουμε μέσα κι έξω απ' τους χώρους δουλειάς μας. Στην εργοδοτική ασυδοσία και τρομοκρατία, στους αντεργατικούς νόμους, στη συνολική επίθεση στα εργατικά μας συμφέροντα και δικαιώματα, τη ζωή και την αξιοπρέπειά μας. Ωστόσο, όπως φαίνεται, κάθε φορά υπάρχει και κάτι ακόμα να δούμε...

Και τώρα **βλέπουμε ξεκάθαρα μπροστά μας ακόμη μία «καφρίλα» της εργοδοσίας των public**. Στο πλαίσιο «ανοιχτού διαγωνισμού φωτογραφίας και video» που οργανώνουν τα public καλούν επαγγελματίες και χομπίστες φωτογράφους να ανεβάσουν φωτογραφίες & video με θέμα «ΟΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΜΑΣ». Ίσως κάτι τέτοιο από μόνο του να μην ακούγεται και τόσο εξοργιστικό. Πώς θα μπορούσαμε όμως να το αντιμετωπίσουμε εμείς, που εργαζόμαστε στα public και σε τόσα άλλα εμπορικά καταστήματα, τώρα πια που η μέρα Κυριακή δεν σημαίνει αυτό που σήμαινε παλιότερα; Με τη μεθόδευση της κατάργησης της Κυριακάτικης αργίας στον κλάδο του εμπορίου που έχει συντελεστεί κατά τα τελευταία χρόνια, για εμάς η «Κυριακή» σηματοδοτεί πλέον έναν ακόμα ξεκάθαρο εξαναγκασμό ...να την περνάμε μέσα στα καταστήματα. Σηματοδοτεί μια ευθεία επίθεση στον ελεύθερο χρόνο μας και στη δυνατότητα να βρισκόμαστε για μια μέρα με τους δικούς μας ανθρώπους. Σηματοδοτεί μια ακόμα επίθεση, δίπλα στην επιβαλλόμενη ορθοστασία και την εντατικοποίηση της δουλειάς, στους μισθούς πείνας, στις απολύσεις, στις «λευκές νύχτες»... Γι' αυτό και κάνουμε λόγο για τις «κλεμμένες» μας Κυριακές.

Μάλιστα, **τα public είναι από τις επιχειρήσεις που πρωτοστατούν στην κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας**. Και αυτό είναι κάτι που εμείς οι εργαζόμενοι το έχουμε αντιληφθεί για τα καλά. Και καθώς δεν τους έφταναν οι 7 (και οι 8 πλέον) εργάσιμες Κυριακές, είχαν σπεύσει να εκμεταλλευτούν και το «πειραματικό» μέτρο των 52 Κυριακών το Καλοκαίρι του 2014 οπότε άνοιγαν επί συνεχόμενες Κυριακές! Την ίδια ώρα λοιπόν που τα public, μαζί με τόσες άλλες επιχειρήσεις, **μας βάζουν εμάς να ξεπατωνόμαστε στη δουλειά και τις Κυριακές, καλούν τους πελάτες-φωτογράφους τους να δημιουργήσουν αντλώντας έμπνευση από τις Κυριακές**.

Και όπως βλέπουμε, ήδη έχουν ανέβει πάρα πολλές φωτογραφίες στις οποίες αποτυπώνονται όμορφες εικόνες ανεμελιάς, χαλάρωσης, φιλικής και οικογενειακής συνεύρεσης, ταξιδιών, βόλτες στο βουνό, στη θάλασσα, αλλά και στην ήρεμη και έρημη πόλη. Σημειώνοντας όλα τα παραπάνω, **θα μπορούσε να σκεφτεί (και πολύ καλά θα κάνει να το σκεφτεί) ο κάθε φωτογράφος ότι σε κάποιο βαθμό απευθυνόμαστε και σε αυτόν**. Και ότι τον καλούμε να **αποτυπώσει με το φακό του την εργοδοτική ασυδοσία και τις «κλεμμένες» μας Κυριακές, αλλά και τις «κλεμμένες» ζωές μας**, αυτό δηλαδή που βιώνουμε εμείς οι χιλιάδες εργαζόμενοι μέσα στα εμπορικά καταστήματα τις Κυριακές. Ή ακόμα και την **απόλυτη παράνοια των εμπορικών κέντρων και δρόμων που είναι γεμάτοι με ανέμελους καταναλωτές της Κυριακής**, που δείχνουν να αδιαφορούν στο σύνθημα που τους απευθύνουμε «Σκεφτείτε ως εργάτες και όχι σαν πελάτες και στ' αφεντικά μην κάνετε τις πλάτες» και να μην θέλουν να αντιληφθούν ότι «Η κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας στο εμπόριο ανοίγει την πόρτα για την κατάργησή της σε όλους τους κλάδους και για την ολοκληρωτική καθυπόταξη της κοινωνίας στους νόμους της αγοράς».

Ωστόσο, για εμάς η «Κυριακή» σηματοδοτεί και μια ακόμα στιγμή ταξικού αγώνα. Του δίκαιου και επίμονου αγώνα που εδώ και χρόνια διεξάγουμε με οργάνωση και αντίσταση μέσα κι έξω από τους χώρους δουλειάς μας. Του αγώνα που δίνουμε βασιζόμενοι στις δικές μας πλάτες και σε όλον τον κόσμο του αγώνα, χωρίς να εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στους όποιους επίδοξους «σωτήρες». Του συνολικού αγώνα μας για τα εργατικά μας συμφέροντα και δικαιώματα, τη ζωή και την αξιοπρέπειά μας. Με τις απεργίες μας, τις απεργιακές περιφρουρήσεις και διαδηλώσεις, με τις εξορμήσεις στους χώρους δουλειάς και τις συζητήσεις με τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες μας, τις αφίσες και τις ανακοινώσεις μας, με τις απαντήσεις μας στην καταστολή και στις συνδικαλιστικές διώξεις-καταδίκες που έχουμε δεχθεί, **διατρανώνουμε ότι «έχουμε το δίκιο με το μέρος μας»** και ότι **«η Κυριακάτικη αργία με αγώνες κατακτήθηκε και με αγώνες θα την περιφρουρήσουμε»!** Κι όλα αυτά έχουν αποτυπωθεί σε αρκετές φωτογραφίες, κάποιες από τις οποίες παραθέτουμε και στη συνέχεια. Με κάποιες από αυτές θα μπορούσαμε να συμμετάσχουμε ίσως και στον διαγωνισμό των rubic για τις «ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΜΑΣ»!!! **Απέναντι στην εργοδοτική καφρίλα δεν κρατάμε τα μάτια μας κλειστά: ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΡΟΛΑΡΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ!**

ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ.

ΚΑΜΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ!

Σημείωση προς διαγωνιζόμενους φωτογράφους: **Κατά τις προσεχείς Κυριακές, στις 24/4 και στις 8/5, τα εμπορικά καταστήματα θα είναι και πάλι ανοιχτά** (βάσει του νόμου για τις 8 Κυριακές ...που δήθεν θα καταργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ). Είναι ίσως μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία (...όχι προφανώς να αγοράσετε φακούς και διάφορα άλλα εξαρτήματα για τη φωτογραφική σας μηχανή, αλλά για) **να αποτυπώσετε στο φακό σας την εργοδοτική και καταναλωτική καφρίλα, την άγρια εκμετάλλευση και την εξόντωση των εμποροϋπαλλήλων ή ακόμα και τους αγώνες μας για την «Νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας».**

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ - ΧΑΡΤΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ