



Εν μέσω πανδημίας κι εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίζουμε κανονικά την εργασία μας, αν θέλουμε να επιβιώσουμε εμείς και οι οικογένειές μας. Ωστόσο, μικροί και μεγάλοι χώροι δουλειάς μετατρέπονται καθημερινά όλο και περισσότερο σε εστίες που θέτουν σε κίνδυνο τη δική μας και τη δημόσια υγεία. Το ίδιο ισχύει για μια σειρά από χώρους της βιομηχανίας που έχουν άμεση σχέση με τις κατασκευές.

Στην πλειονότητα των μεγάλων εργοταξίων αλλά και τη συμβατική οικοδομή, δεν έχουν ληφθεί ακόμα ούτε τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας και υγιεινής. Ακόμα όμως κι εκεί που έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, είναι αντικειμενικά αδύνατο, λόγω της φύσης πολλών εργασιών, να εξασφαλιστούν υγειονομικοί κανόνες.

**Επίσης, κι αυτό είναι το πιο σημαντικό, δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως το πλαίσιο ασφαλούς λειτουργίας των εργοταξίων από κανέναν αρμόδιο φορέα. Τα γενικά μέτρα που έχουν εξαγγελθεί (τα οποία αποτελούν οδηγίες για όλους τους χώρους εργασίας ανεξαρτήτως είδους), δεν μπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητικά, σε σχέση με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο.**

Στις υποχρεώσεις του εργοδότη, είναι η παρουσία ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας, οι οποίοι θα ενημερώνουν και θα ελέγχουν κάθε στιγμή την τήρηση των μέτρων. Σε πόσους χώρους συμβαίνει κάτι τέτοιο; Στα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί, προβλέπεται η αποφυγή συνωστισμού κατά την είσοδο και έξοδο από το χώρο, στα διαλείμματα κλπ. Ισχύει στην πράξη;

Η πρόταση για αποφυγή παράλληλων εργασιών και συγχρωτισμού πολλών ειδικοτήτων, η οποία γίνεται από διάφορους εργοδοτικούς φορείς, μπορεί να γίνει δεκτή μόνο στο βαθμό που δε θα θίγει τα εργασιακά δικαιώματα των εργατών του κλάδου.

Δεκάδες είναι οι καταγγελίες από εργαζόμενους, για εργοδοτικές αυθαιρεσίες με αφορμή την πανδημία. Αφού τους άναψε το πράσινο φως η κυβέρνηση με σειρά Π.Ν.Π, αυτοί ξεσαλώνουν, προχωρώντας σε ομαδικές απολύσεις όπως έκανε πρόσφατα ο όμιλος «ΕΛΛΑΚΤΩΡ», επιβάλλοντας υπερωρίες, εντατικοποιώντας τη δουλειά.

Πολύ μεγάλο τμήμα συναδέλφων μας το οποίο βρίσκεται σε μικρά έργα (ανακαινίσεις, μερεμέτια), έχει ήδη οδηγηθεί αναγκαστικά στην ανεργία είτε λόγω έλλειψης υλικών είτε λόγω αδυναμίας των ιδιωτών να συνεχίσουν τις εργασίες μέσα στο γενικότερο κλίμα ανασφάλειας και η κατάσταση θα χειροτερέψει όσο περνάει ο καιρός.

Οι περισσότερες μεγάλες εταιρίες, όπως και οι υπεργολάβοι αρνούνται να σταματήσουν τις εργασίες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του μαζικότατου εργοταξίου της Πτολεμαΐδας ( με πάνω από 1000 εργαζόμενους αυτή τη στιγμή ), όπου οι ευθύνες γίνονται μπαλάκι ανάμεσα στην ΤΕΡΝΑ και τη ΔΕΗ. Μια σειρά μικρότερων εταιριών περιμένουν βέβαια πως και πως την απαγόρευση, για να δικαιολογήσουν τις οφειλές τους προς τους εργαζόμενους και τα ταμεία ή τις καθυστερήσεις τους.

Πολλοί συνάδελφοι αρνούνται επίσης να σταματήσουν την εργασία κι αυτό όχι για λόγους υποτίμησης της

ασφάλειάς τους και της υγείας τους, αλλά κυρίως λόγω του φόβου τους πως θα μείνουν ξεκρέμαστοι και απροστάτευτοι. Κανείς δεν ξέρει αν θα ξαναβρεί δουλειά, αν και εφόσον αυτή συνεχιστεί μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η κυβέρνηση έθεσε αμέσως σε προτεραιότητα, τη θωράκιση του συστήματος και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, μετατοπίζοντας την ευθύνη στις πλάτες της εργατικής τάξης. Τα μέτρα που πήρε:

- Δίνουν σανίδα σωτηρίας στο μικρό και μεγάλο κεφάλαιο.
- Στραγγαλίζουν τα εργατικά δικαιώματα και βάζουν χέρι και πάλι στο εισόδημα και τους όρους εργασίας.
- Φιμώνουν και ποινικοποιούν τη συνδικαλιστική δράση.
- Έχουν τόση σχέση με την αντιμετώπιση της πανδημίας, όση έχει το ξεμάτιασμα με τον πονοκέφαλο.

### **Συνάδελφοι-ες,**

Το απάνθρωπο σύστημα εκμετάλλευσης, ο καπιταλισμός δεν έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει ούτε μια γρίπη! Αφού απαξίωσαν και διέλυσαν τη δημόσια υγεία, προς όφελος του κέρδους τους, αφήνοντας γυμνούς και άοπλους τους εργαζόμενους σε αυτήν, τώρα με απύθμενο θράσος μας καλούν να αναλάβουμε και τις ευθύνες της προστασίας μας, της υγείας μας, της ζωής μας και φυσικά της σωτηρίας τους.

Το οικοδόμημά τους είναι σαθρό και έχει φάει τα ψωμιά του. Δεν τους εμπιστευόμαστε, δεν τους νομιμοποιούμε, να τους ανατρέψουμε. Μόνο για τηλεοπτικά σόου – διαγγέλματα κάνουν.

- Να οριστούν άμεσα και με σαφήνεια οι όροι λειτουργίας των εργοταξίων και να τηρηθούν απόλυτα από την εργοδοσία. Γιατρός και τεχνικός ασφαλείας σε κάθε χώρο. Έλεγχος από κλιμάκιο του ΣΕΠΕ και εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργάνων. Σε περίπτωση που παραβιάζονται τα μέτρα, να κλείνει το εργοτάξιο με ευθύνη της εργοδοσίας. Άμεση αποζημίωση των εργαζομένων και μόνιμη επιδότησή τους στο ύψος των αποδοχών τους για όσο διάστημα είναι εκτός παραγωγής. Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη.
- Ένταξη των άνεργων συναδέλφων στο καθεστώς επιδότησης στο ύψος του βασικού μισθού – ημερομισθίου με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη για όλο το διάστημα ανεργίας.
- Να μην περάσει καμιά περαιτέρω αντεργατική επίθεση
- Ακύρωση όλων των απολύσεων
- Άρση όλων των αντεργατικών ρυθμίσεων που προέκυψαν από Π.Ν.Π.
- Να καταργηθεί το άρθρο 12 που απαγορεύει την απεργία

Συνάδελφοι-ες, από εμάς εξαρτάται. Να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Δεν παίζουμε με την υγεία μας, αλλά ούτε με τα δικαιώματά μας. Μην αφήσουμε την εργοδοσία να μας κάνει μπαλάκι για τα συμφέροντά της.

Καλούμε τα σωματεία όλων των κλάδων και ειδικά την Ομοσπονδία Οικοδόμων να κινηθεί σε αυτή τη λογική άμεσα.