

## Ανακοίνωση της **Πρότασης Προοπτικής - Ανεξάρτητης Αριστερής Κίνησης** **Εθνικής Τράπεζας**



01-10-2014

Όπως είναι γνωστό, τις τελευταίες ημέρες κάθε μήνα στα καταστήματα δημιουργείται το αδιαχώρητο, με αποτέλεσμα οι συναλλαγές να ολοκληρώνονται συχνά πέραν του «επίσημου ωραρίου» ενώ για τις δεδουλευμένες υπερωρίες που σπάνια πληρώνονται δε γίνεται ούτε κουβέντα. Μετά την εθελουσία δε, τις συγχωνεύσεις καταστημάτων και τη μείωση του προσωπικού η εντατικοποίηση της εργασίας στα περισσότερα καταστήματα έχει χτυπήσει κόκκινο, σχεδόν σε καθημερινή βάση, πόσο μάλλον σε μέρες με αυξημένο φόρτο εργασίας όπως η χτεσινή και η προχτεσινή.

Και σα να μην έφταναν όλα αυτά, χθες 30/9, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και ενώ είχε ήδη ξεκινήσει η λειτουργία των καταστημάτων, αποφασίστηκε και διατάχθηκε από τη διοίκηση η επέκταση του ωραρίου συναλλαγών κατά 3 ½ ώρες για 70 καταστήματα με αφορμή την είσπραξη του ΕΝΦΙΑ και την πληρωμή των συντάξεων. Επιστροφή στο 12ωρο λοιπόν ή ο εργασιακός μεσαίωνας είναι εδώ. Για τα υψηλόμισθα μεγαλοστελέχη της τράπεζας, τους βοηθούς γενικούς διευθυντές (δικτύου), τους περιφερειακούς διευθυντές, οι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται να ξέρουμε εκ των προτέρων πότε θα σχολάσουμε, ούτε επιτρέπεται να έχουμε άλλες «δουλειές», οικογένεια, προσωπικό χρόνο, ανάγκη για ξεκούραση – ένα mail στη μία ή ώρα το μεσημέρι αρκεί για να μας κρατήσει στη δουλειά μέχρι το βράδυ. Γι αυτούς, ζούμε για να δουλεύουμε (και δουλεύουμε για να κερδίζουνε).

Και παρά τις διαβεβαιώσεις ότι επρόκειτο για έκτακτο μέτρο που αφορούσε μόνο τη χτεσινή ημέρα κανείς δεν αμφιβάλει για τις προθέσεις της διοίκησης και των τραπεζιτών να «ξεχειλώσουν» το τραπεζικό ωράριο σε μόνιμη βάση. (Αραγε τους επόμενους μήνες που αναμένονται να εισπραχθούν οι υπόλοιπες πέντε δόσεις του ΕΝΦΙΑ στο τέλος κάθε μήνα, μαζί με την πληρωμή των συντάξεων, θα επαναληφθεί το χθεσινό σκηνικό;) Θυμόμαστε άλλωστε πολύ καλά πως εξελίχθηκε η επέκταση του ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων το Σάββατο, ως τις 16.00 αρχικά, μετά ως στις 18.00 και τελικά ως τις 20.00. Και τις Κυριακές μήπως έτσι δεν ξεκίνησε η ιστορία; 1 Κυριακή αρχικά, μετά 7 Κυριακές τον χρόνο και προσεχώς και τις 52.

Αργός δε στις μεθοδεύσεις των τραπεζών για κατάργηση – ξήλωμα του ωραρίου είναι πλέον η εργατική νομοθεσία που εδώ και τέσσερα χρόνια με πρόσχημα τα μνημόνια και την κρίση κόβεται και ράβεται στα μέτρα των τραπεζιτών και των βιομηχάνων. Τα παραμύθια δε ότι η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων δήθεν θα φέρει θέσεις εργασίας και προσλήψεις, τα καταρρίπτουν οι ίδιοι. Θέλουν να δουλεύουμε εμείς 10ωρα και 12ωρα! Πριν λίγους μήνες, συναδέλφισσα στην Τράπεζα Πειραιώς έπαθε ισχαιμικό επεισόδιο, συνέπεια της εντατικοποίησης, όμως η Διοίκηση εκεί αρνείται να το αναγνωρίσει καν ως εργατικό ατύχημα. Έτσι απάνθρωποι είναι οι Διοικήσεις των Τραπεζών, γνωρίζουν μόνο νούμερα, κέρδη και ισολογισμούς, δεν τους ενδιαφέρουν καν οι ζωές μας. Γνωρίζουμε ότι δεν τους νοιάζουν οι ατελείωτες ουρές και η ταλαιπωρία του κόσμου, όπως αδιαφορούν και για την εντατικοποίηση των συναδέλφων. Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του 70χρονου που έχασε χθες τη

ζωή του σε κατάσταση της Θεσσαλονίκης, λόγω της πολύωρης αναμονής.

Την ίδια ώρα η ηγεσία του ΣΥΕΤΕ έλαμψε δια της απουσίας της. Από τη πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε η σημερινή επέκταση του ωραρίου, οι άνθρωποι που κινούν τα νήματα στον ΣΥΕΤΕ φρόντισαν να εξαφανιστούν. Φαίνεται γνώριζαν εκ των προτέρων τι επρόκειτο να συμβεί και έτσι μετά την ανακοίνωση και για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μπορούσε να τους εντοπίσει κανείς είτε στο κινητό ή στο σταθερό τηλέφωνο. Εκ των υστέρων, και όταν εδέησε ο κ. Γιαννακόπουλος να μας απαντήσει στο τηλέφωνο ανέφερε πως «συμφώνησε ο ΣΥΕΤΕ» να παραμείνουν τα καταστήματα ανοικτά μέχρι τις 18.00 για το κοινό. Προφανώς εννοεί ότι συμφώνησε η γνωστή πλειοψηφία του ΣΥΕΤΕ, δηλαδή ΔΗΣΥΕ και ΔΑΚΕ. Μάλλον ξέχασαν να υπενθυμίσουν στη διοίκηση πως 11ωρο δε προβλέπεται με βάση όχι μόνο τη σύμβαση εργασίας, αλλά ούτε και την εργατική νομοθεσία! Βέβαια τι μπορεί να περιμένει κανείς από ανθρώπους που επανειλημμένα δρουν και υπογράφουν σε βάρος των εργαζόμενων. Άλλωστε μήπως θα κάτσουν αυτοί στο ταμείο να εξυπηρετήσουν τον κόσμο; Πόσες ώρες θεωρούν ότι μπορεί να εργαστεί ένας εργαζόμενος στο ταμείο, υπό αυτές τις συνθήκες, χωρίς να καταρρεύσει; Οι περισσότεροι δε έχουν πολλά χρόνια να δουλέψουν και έχουν «γράψει» ελάχιστες ώρες σε καταστήματα και ταμείο και συνεπώς δεν έχουν ουδεμία επαφή με την εφιαλτική πραγματικότητα.

Εμείς με τη σειρά μας προειδοποιούμε τη Διοίκηση της ΕΤΕ, αλλά και την ηγεσία του ΣΥΕΤΕ: Αν πάθει κάτι έστω και ένας συναδέλφος από την εντατικοποίηση και την κούραση, θα στραφούμε ενάντια σε κάθε υπεύθυνο με κάθε νόμιμο μέσο! Αλήθεια ρώτησε κανείς τους εργαζομένους για αυτό που αποφασίστηκε να συμβεί χθες? Εικάζουμε πως η απόφαση αυτή ήταν κοινό μυστικό από τη προηγούμενη ημέρα. Εκ των υστέρων, δακρύβρεχτες ανακοινώσεις από τις παρατάξεις τους τις επιστρέφουμε ως απαράδεκτες. Διαβήματα στο ΥΠΟΙΚ, ανακοινώσεις της ΟΤΟΕ, είναι απλά γελοιότητες, τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο.

Η κοροϊδία δε έχει ξεκινήσει από προχθές (29/9), όταν εκατοντάδες καταστήματα αναγκάστηκαν να λειτουργήσουν ως τις 5-6 το απόγευμα, κατά παράβαση του ωραρίου εργασίας, και παρότι οι περισσότεροι διευθυντές δεν κατέγραψαν τις δεδουλευμένες υπερωρίες ως όφειλαν, οι «υπεύθυνοι» από το ΣΥΕΤΕ βεβαίωναν τους αγανακτισμένους συναδέλφους που τηλεφωνούσαν ότι δήθεν «οι υπερωρίες θα πληρωθούν». Γνωρίζοντας πως η διοίκηση εγκρίνει μόλις 5-10 ώρες υπερωρίας το μήνα ανά κατάστημα και με δεδομένη την ανικανότητα-απροθυμία της ηγεσίας του συλλόγου να περιφρουρήσει και να επιβάλει την τήρηση του νόμου, εκφράζουμε την επιφύλαξη μας για το πόσες από τις δεδουλευμένες υπερωρίες και της 30-9 θα πληρωθούν τελικά, παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις. Το μόνο που μπορεί να εξασφαλίσει την πληρωμή των δεδουλευμένων υπερωριών είναι η επίμονη διεκδίκησή της καταγραφής και της πληρωμής τους από τους ίδιους τους συναδέλφους.

### **Συναδέλφοι, συναδέλφισσες,**

Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δημιουργούν επικίνδυνο προηγούμενο για όλους, με την ευθύνη γι' αυτό να βαρύνει την ηγεσία του ΣΥΕΤΕ και τις παρατάξεις που ελέγχουν τη δράση του. Όσα συμβαίνουν σε βάρος μας δεν αφήνουν πλέον περιθώρια αμφιβολίας για το ρόλο που διαδραματίζουν τα ηγετικά στελέχη του συλλόγου και για τις προθέσεις των παρατάξεων που τους στήριζαν και τους στηρίζουν.

Τα γραμμάτια για τις προσλήψεις τέκνων & συγγενών σιγά-σιγά ξεχρεώνονται, όπως επίσης και άλλα πολλά ακόμα. Τι τους νοιάζει εάν ο συναδέλφος θα κλείσει ταμείο στις 6 και κάτι, θα σχολάσει στις 8 και θα πάει σπίτι του στις 9. Ο προγραμματισμός του κάθε εργαζομένου πάει περίπατο. Πόσο μάλλον εάν είναι γονιός. Μήπως υποβάλλονται αυτοί στη δοκιμασία? Εμείς απαντάμε: 11ωρα στα ταμεία να δουλέψουν οι μεγαλοδιευθυντές και οι εργατοπατέρες!

Φυσικά δεν είχαμε τη ψευδαίσθηση να βγουν από τη πρώτη στιγμή μπροστά και να πουν «δε θα κάτσετε μέχρι αργά». Αλλά και η σημερινή τους στάση αποδεικνύει πόσο κατάπτυστοι είναι. Μήπως να αλλάξουν

τη δεύτερη λέξη των αρχικών του ΣΥΕΤΕ από «εργαζομένων» σε «εργοδοτών». Προτιμότερο θα ήταν μιας και ουδέποτε ενδιαφέρθηκαν για τον εργαζόμενο (βασικά τους εκτός κομματικής γραμμής) πραγματικά όντας το πειθήνιο όργανο της εκάστοτε διοίκησης. Τουλάχιστον δε θα μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα.

Μεταξύ μας δε διαφέρουμε δυστυχώς και πολύ από άλλους κλάδους εργαζομένων όπως οι εμπορο-υπάλληλοι, οι εργάτες κτλ. Και με τη σημερινή τους στάση, ανοίγει ο δρόμος για τα ατελείωτα ωράρια δίχως ανταμοιβή & δικαιώματα. Η αρχή έγινε από τα καταστήματα premium και ibank, όπως προφητικά αναφέραμε πριν λίγες μέρες στην ανακοίνωσή μας. Σειρά έχουν και τα υπόλοιπα καταστήματα και υπηρεσίες της ΕΤΕ.

Ως εργαζόμενοι χρειαζόμαστε ένα σωματείο να μας υπερασπίζεται απέναντι στις ορέξεις της εργοδοσίας, και επειδή οι παρατάξεις της ΔΥΣΗΕ και της ΔΑΚΕ εκπροσωπούν τα συμφέροντα της κυβέρνησης και της εργοδοσίας, και όχι των εργαζόμενων, μόνη λύση είναι να απαλλαγούμε εδώ και τώρα από τους ξεπουλημένους συνδικαλιστές της ηγεσίας του ΣΥΕΤΕ.

Αφού δεν παραιτούνται, να τους παραιτήσουμε εμείς! Καλούμε τους συναδέλφους να υπογράψουν το αίτημα για έκτακτη εκλογοαπολογιστική συνέλευση του ΣΥΕΤΕ, ώστε εδώ και τώρα να πάμε σε εκλογές για έναν άλλο Σύλλογο που θα εκφράζει και θα παλεύει για τα δικαιώματα των εργαζόμενων!

**ΔΕΝ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΣΑΝ ΔΟΥΛΟΙ !**  
**ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΕΝΑ!**

[protasiprooptikis.blogspot.gr](http://protasiprooptikis.blogspot.gr)

Δείτε και εδώ: [Εκεί Που Μας Χρωστούσανε Μας Πήραν Και το Βόδι - Έκτακτο ΔΣ Παρασκευή 03-10-2014](#)