



Γράφει ο **kokkiniotis**

Επίσκεψη στην «**Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα, τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη, κ. κ. Βαρθολομαίο**», διαβάζουμε ότι έκανε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, επικεφαλής της αποστολής της ομάδας ενόψει φιλικού αγώνα με την Φενέρμπαχτσε (16.8.2014).

«Είναι πραγματικά μεγάλη μας χαρά να βρισκόμαστε εδώ. **Πιστεύουμε και πιστεύουμε έντονα**, με όλη τη δύναμη της καρδιάς και της ψυχής μας. Γνωρίζουμε καλά τι εστί το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Κάνετε τεράστιο έργο και σας ευχαριστούμε για αυτό. Θέλουμε και εμείς, μέσα από την ομάδα μας, να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Να συμβάλλουμε στο σπουδαίο σας έργο και να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο. Αποζητούμε την ευλογία σας, Μακαριότατε, προκειμένου να έχουμε δύναμη να συνεχίζουμε να πηγαίνουμε μπροστά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε. Είναι ηθική μας

υποχρέωση να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας και θέλουμε να το κάνουμε και μέσω του Ολυμπιακού μας, αλλά και **για τον λόγο αυτό αποφασίσαμε να διεκδικήσουμε τη Δημαρχία του Πειραιά**. Στόχος μας είναι να κάνουμε πέντε καλά πράγματα για τον Πειραιά και να βοηθήσουμε τον κόσμο», δήλωσε.

Δίπλα του ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης κοιτούσε το Φανάρι...

Πίσω από την «κοινωνικά ευαίσθητη» ρητορική, προβάλλει η ανοιχτή παρέμβαση εκπροσώπων του κεφαλαίου που αδιαμεσολάβητα πλέον αποσπούν τον έλεγχο δήμων και πόλεων, ως χώρων νέας κερδοφορίας και άμεσου πολιτικού ελέγχου, έξω από κάθε πολιτικό, περιβαλλοντικό ή εργασιακό όριο.

Παράλληλα, οι αλληπάλληλες επισκέψεις επιχειρηματιών και πολιτικών σε θρησκευτικούς ηγέτες, αναδεικνύουν -πέρα από την οικονομική ισχύ- τον αυξημένο πολιτικό ρόλο της Εκκλησίας.

«Χαίρομαι ιδιαίτερω που υποδέχομαι την ομάδα σας, τον Ολυμπιακό! **Έχετε αποδείξει ότι η ευγενής άμιλλα και ο ευγενής αγώνας** είναι ο στόχος και είστε νικητές», αντιφώνησε ο Πατριάρχης.

«Σας αγαπώ όλους, η Εκκλησία ενώνει και πρέπει να είναι υπεράνω ομάδων. **Και ας λένε έτσι εύκολα, ότι υποστηρίζω τη μία ή την άλλη ομάδα, επειδή οι ρίζες τους μπορεί να είναι από την Κωνσταντινούπολη**. Βέβαια, την φράση **‘Ολυμπιακή, ομάδα δοξασμένη’**, την ξέρω καλά», συνέχισε. Η κόντρα **Μελισσανίδη - Μαρινάκη** φαίνεται πως θα πάρει και θεολογικές διαστάσεις...

Αφού «είδαν τα κειμήλια και τα ιερά λείψανα», προσκύνησαν και άναψαν κεριά «μέσα σε πνεύμα γαλήνης και κατάνυξης», καθώς διαβάζουμε, ο Μαρινάκης παρέδωσε μεταξύ άλλων δώρων στον Βαρθολομαίο μία φανέλα του Ολυμπιακού με τις υπογραφές των παικτών καθώς και ένα συλλεκτικό μπλουζάκι «Olympiacos for Life». Από εκεί και η συλλεκτικής αξίας φωτογραφία που παραθέτουμε -ο πατριάρχης στο κέντρο...