



Ακούστε στο βίντεο που ακολουθεί, συνέντευξη που έδωσε το μέλος της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Δέσποινα Κουτσούμπα, το μεσημέρι της Παρασκευής 26/1/2018 στην εκπομπή «**Τα νέα του κομισάριου**» με τον δημοσιογράφο **Δημήτρη Μανιάτη**, στο ραδιοσταθμό **24/7**.

Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις, τα συλλαλητήρια και την πρωτοβουλία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για κοινή στάση και παρέμβαση της μαχόμενης Αριστεράς στο «μακεδονικό», η Δέσποινα Κουτσούμπα είχε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Δημήτρη Μανιάτη η οποία επεκτάθηκε και σε άλλα θέματα, όπως στο κίνημα των πλατειών και τις κινητοποιήσεις του πρόσφατου παρελθόντος.

«Αυτού του τύπου ο πατριωτισμός, τύπου Φραγκούλη Φράγκου, στην πραγματικότητα δεν είναι πατριωτισμός, είναι φιλονατοϊσμός», τόνισε σε κάποιο σημείο.

«Η στάση της αριστεράς», συνέχισε η Δέσποινα Κουτσούμπα, «οφείλει να είναι απέναντι σε όλο αυτό και οφείλει βέβαια να είναι και απέναντι στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση Τσίπρα υπηρετεί με κάθε δυνατό τρόπο τις επιταγές του ΝΑΤΟ στην περιοχή.»

Σχολιάζοντας στη συνέχεια τους παραλληλισμούς που γίνονται με το **ΕΑΜ**, ανέφερε ότι το πρόσφατο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης ήταν συγκέντρωση του ...**ΕΔΕΣ**, τηρουμένων των ιστορικών αναλογιών. Προσέθεσε δε ότι δεν συμφωνεί με τέτοιους παραλληλισμούς, καθώς σήμερα δεν έχουμε **κατοχή** αλλά **επιτροπεία**.

«Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας αριστερός άνθρωπος μπορεί να βλέπει σε τέτοια συλλαλητήρια οτιδήποτε θετικό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Για να συνεχίσει λέγοντας:

«Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έστειλε μία δήλωση σε όλες τις δυνάμεις της μαχόμενης αριστεράς, ξεκινώντας από ΚΚΕ, ΛΑΕ, και συνεχίζοντας, στο Ξεκίνημα, Δίκτυο, τους πάντες, στην οποία λέγαμε ότι θα πρέπει όλοι μαζί να κρατήσουμε μία, ενιαία στάση απέναντι στα συλλαλητήρια και σε αυτό που γίνεται με το «μακεδονικό» και με την ονοματολογία.

Μια στάση η οποία καταρχάς θα καταγγέλλει τα εθνικιστικά συλλαλητήρια, την καλλιέργεια του εθνικισμού, του φασισμού και της πολεμοκαπηλείας και θα λέει ότι δεν έχει καμία σχέση η αριστερά με αυτό.

Θα φέρνει σε πρώτη γραμμή την πάλη ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στα Βαλκάνια, τμήμα των οποίων είναι η συζήτηση για τους όρους ένταξης της γειτονικής χώρας στο **ΝΑΤΟ** και την **Ευρωπαϊκή Ένωση**, που είναι και η ουσία του ζητήματος πίσω από τη διαμάχη για το όνομα.

Θα καταγγέλλει την κυβέρνηση **ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ** γιατί προφανώς υπηρετεί τους σχεδιασμούς του ιμπεριαλισμού και του ΝΑΤΟ στην περιοχή.

Θα καταγγέλλει επίσης το πολιτικό προσωπικό της δεξιάς και τους φασίστες, που ενώ είναι μνημονιακότεροι των μνημονιακών και νατοϊκότεροι του ΝΑΤΟ, τώρα προσπαθούν να στρέψουν την οργή του κόσμου από τα μνημόνια προς τον εθνικισμό, τη δεξιά και την ακροδεξιά. Αυτό που θάπρεπε να ζητάμε, οι λαοί των Βαλκανίων, είναι **ειρήνη** κι όχι να αναδύονται ξανά συνθήματα του τύπου «**Σύνορα με τη Σερβία**».

Ο μόνος τρόπος που μπορεί να εξασφαλίσει την ειρήνη στην περιοχή είναι **η ενότητα της εργατικής τάξης και των λαών απέναντι στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς** και απέναντι στις **αστικές τάξεις** των δύο χωρών που μπορεί να έχουν πάρα πολλούς λόγους να τσακώνονται, αυτοί οι λόγοι όμως δεν αφορούν και το λαό.»