



ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Δημοτικό σχήμα
Βασιλικών- Θέρμης- Μίκρας

ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς- τον αριθμό ωρών εργασίας στο προσωπικό καθαριότητας.

Συγκεκριμένα: στην προηγούμενη σχολική χρονιά 2020-21 ο Δήμος Θέρμης απασχολούσε για την καθαριότητα των 65 σχολικών μονάδων με 8700 μαθητές -μαθήτριες, 40 εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση, 27 μερική απασχόληση τετράωρο, συν 50 άτομα που προσέλαβε ο δήμος με οχτάμηνη σύμβαση για να καλυφθούν οι ανάγκες της καθαριότητας. Με την νέα σχολική χρονιά έρχεται ο υπουργός Εσωτερικών κος Βορίδης και δίνει το δικαίωμα στο Δήμο Θέρμης να προσλάβει 91 εργαζόμενους με τρίωρη ημερήσια απασχόληση (!) και μια με δίωρη (!) και αφήνει τον δήμο να λύσει τα υπόλοιπα προβλήματα της καθαριότητας με δικά του έξοδα!

Εάν είναι δυνατόν αυτό να λέγεται «καθαριότητα» ή με τρεις ώρες εργασία ο εργαζόμενος να μπορεί να βγάλει τα προς το ζην με τους εξευτελιστικούς μισθούς που υπάρχουν, με την ανοχή της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ. Για να αναφερθούμε και στον ρατσισμό που εφαρμόζει η κυβέρνηση εφόσον ζητάει από πρόσφυγες ελληνική ιθαγένεια και ελληνική γλώσσα μέσα από εξετάσεις, την ώρα που αυτοί εργάζονται στο ίδιο αντικείμενο για πάρα πολλά χρόνια.

Είναι καθαρό πλέον ότι και αυτή η κυβέρνηση συνεχίζει την αντιδραστική αντιεκπαιδευτική πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, αυτή της μείωσης των επιχορηγήσεων για την εκπαίδευση στους δήμους. Από τις επιχορηγήσεις στη συντήρηση των σχολικών κτιρίων μέχρι την παντελή έλλειψη προγραμμάτων για οικοδόμηση σχολικής στέγης. Έτσι χαρίζει 370.000 ευρώ το χρόνο σε μεγαλοϊδιοκτήτες κτιρίων για τη λειτουργία σχολικών μονάδων στο Δήμο Θέρμης. Άλλα πέραν από όλα αυτά, αναγκάζει τους δήμους και τον Δήμο Θέρμης να επιχορηγούν από ίδιους πόρους με εκατομμύρια ευρώ, από χρήματα των δημοτών την καθαριότητα, τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και άλλες υπηρεσίες.

Είναι μεγάλες οι ευθύνες των διοικήσεων των δήμων. Της ΚΕΔΕ και όλων των οργάνων της λεγόμενης «αυτοδιοίκησης», οι οποίοι δέχονται άκριτα ή στη καλύτερη περίπτωση με απλές διαφωνίες στα δημοτικά συμβούλια αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές. Έτσι καθαρά δείχνουν ότι αποτελούν οι ίδιοι μέρος αυτής της πολιτικής και την υλοποιούν. Αποδεικνύουν στη πράξη ότι είναι το μικρό κράτος με μεγάλες συνέπειες για τους εργαζόμενους τους άνεργους και τη νεολαία.

Η καθαριότητα είναι βασικός παράγοντας διατήρησης της υγείας μαθητών-μαθητριών, εκπαιδευτικών στα σχολεία. Βασικός παράγοντας ενάντια στην covid 19. Ως **ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ** καλούμε τη διοίκηση του Δήμου Θέρμης, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, μαθητές/μαθήτριες, το προσωπικό καθαριότητας να μην δεχθούμε αυτή την υπουργική απόφαση. Να παλέψουμε για ένα πλήρες ωράριο καθαριότητας με μόνιμο προσωπικό χωρίς να απολυθεί κανένας εργαζόμενος.

Τέλος, αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει καμία λύση στα μεγάλα προβλήματα της χώρας. Όπως είναι αυτά της πανδημίας covid19 και αυτά των μεγάλων πύρινων μετώπων, τα οποία έχουν αποτεφρώσει πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα δάσους, έχουν καταστρέψει τους κόπους των κατοίκων μιας ολόκληρης ζωής και έχουν χάσει τις δουλειές τους, έχει καταστραφεί το περιβάλλον.

Να συμβάλουμε όλοι στη δημιουργία **ΜΑΖΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ** για την ανατροπή

Η κυβέρνηση συνεχίζει την αντιδραστική της πολιτική σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Έτσι μετά την ψήφιση συγκεκριμένων νομοσχεδίων, όπως νόμος ενάντια στο άσυλο, αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, οικονομική αυτονόμηση σχολείων, εμπορευματοποίηση της γνώσης, καθιέρωση Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τηλεκπαίδευση, έρχεται τώρα με το Υπουργείο Εσωτερικών και μειώνει -στην αρχή του τέταρτου κύματος της πανδημίας και ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς- τον αριθμό ωρών εργασίας στο προσωπικό καθαριότητας.

αυτής της κυβέρνησης με στόχο την εργατική εξουσία με εργατική δημοκρατία, όπου πρώτο της μέλημα θα είναι η προστασία του ανθρώπου, του περιβάλλοντος, της φύσης. Ο κοινωνικός πλούτος που θα παράγεται, θα επιστρέψει στην ίδια την εργαζόμενη κοινωνία, στη νεολαία και στους συνταξιούχους, με διάφορες μορφές. Στην υγεία, στην παιδεία, στο πολιτισμό, στο περιβάλλον, στις διάφορες υποδομές και υπηρεσίες τις οποίες θα έχει ανάγκη η κοινωνία.