

Και στις εκλογές και κάθε μέρα!



Γράφει ο **Θέμης Λιανός**

Καθόλου καλές μέρες δεν διανύει η φασιστική συμμορία της Χρυσής Αυγής. Μετά από το πολύ αρνητικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και τους τσακωμούς για το ποιός θα καθίσει στην καρέκλα της Ευρωβουλής (οι δήθεν αντισυστημικοί), σειρά έχει η δίκη της ΧΑ η οποία εξελίσσεται σε ένα ξεμπρόστιασμα της σαπίλας των φασιστών. **Για ακόμη μια φορά, οι δήθεν μάγκες, που ξέρουν να τα βάζουν μόνο με τους αδύναμους και πάντα πολλοί σε λίγους, όταν έρθει η ώρα να απολογηθούν, βάζουν την ουρά στα σκέλια.** Δίνουν και παίρνουν τα “εγώ δεν ήξερα”, “με απειλούσαν”, το κάρφωμα των “συναγωνιστών” τους, μέχρι και ότι θα κινηθούν νομικά ο ένας απέναντι στον άλλον ακούστηκε στις απολογίες τους, ενώ τελευταία έχουν και “λιποθυμικές τάσεις” στις αίθουσες των δικαστηρίων.

Έτσι, μέσα σε λίγες μέρες, τα υψηλά ιδανικά του αγώνα για το έθνος και την πατρίδα, το αίμα και η τιμή, εξαφανίστηκαν και έμεινε ο αγώνας για την καρέκλα και το ρουφιάνεμα. Βεβαίως, αυτό δεν έγινε τυχαία και ούτε από την καλή θέληση των δικαστών και του κράτους. Καμιά πρεμούρα δεν τους έπιασε να τα βάλουν ξαφνικά με την ΧΑ. Η εγκληματική φύση αυτής της οργάνωσης έχει αποδειχτεί σε πάρα πολλά περιστατικά, θα ήταν αρκετή για να τους χώσουν όλους αύριο στην φυλακή. Ωστόσο, προφανώς τα συμφέροντα που “θρέφουν” την ΧΑ, αυτοί οι “υγιείς” επιχειρηματίες, είναι αυτοί που είναι βαθιά χωμένοι στο κράτος και κάνουν κουμάντο.

Αντίστοιχα και η κυβέρνηση με το δημοκρατικό μανδύα που τόσα χρόνια δεν έχει κάνει την παραμικρή κίνηση για να επισπεύσει την καταδίκη τους. **Ο μόνος παράγοντας που πιέζει όλους τους παραπάνω και έχει καταφέρει η συμμορία αυτή να είναι υπόδικη και να γίνεται ρεζίλι, είναι το αντιφασιστικό κίνημα και η επαγρύπνησή του. Αν δεν υπήρχε αυτός ο παράγοντας, όλα τα περιστατικά θα είχαν θαφτεί με fast track διαδικασίες εδώ και καιρό.**

Σαφώς, τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Όπως φάνηκε και από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, οι ακροδεξιές φωνές πληθαίνουν και η πτώση της ΧΑ δεν σήμαινε και την ήττα μιας ευρύτερης εθνικιστικής λογικής που εκφράζεται και από αυτή.

Επιπλέον, η κρίση που διανύει σήμερα η ΧΑ, δεν σηματοδοτεί και το τέλος της. **Ο βρώμικος ρόλος των φασιστικών ομάδων είναι αναγκαίος σήμερα για το κεφάλαιο και γι’ αυτό δεν πρέπει να υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Είναι αυτοί που οργανώνουν τον εμφύλιο μεταξύ των φτωχών, που ονομάζουν εχθρό το μετανάστη, τον αριστερό, το lgbtqi άτομο και όχι τους πλούσιους για τα κέρδη των οποίων μαυρίζουν οι δικές μας ζωές.** Δεν θα τελειώσουν αν δεν τους τελειώσουμε εμείς. Στις 7 Ιούλη στην κάληπη και κάθε μέρα, στους δρόμους, τις γειτονιές, τα σχολεία και τους χώρους δουλειάς, να νιώσουν την καυτή ανάσα του αντιφασιστικού αγώνα.

Ο αγώνας για το τσάκισμα της φασιστικής απειλής, είναι ο αγώνας για να έρθουν με το στρατόπεδο της εργατικής πολιτικής και του αγώνα, οι εργαζόμενοι και οι νέοι που σήμερα ζουν την πιο δύσκολη καθημερινότητα.

Για να γίνει η οργή τους σπίθα ανατροπής και όχι μίσος απέναντι στον διπλανό και στον αδύναμο.

Για να γίνει κάθε γειτονιά “άβατο” για την προπαγάνδα τους.

Για να καταλάβουν οι αστοί που τους θρέφουν ότι είμαστε εδώ, θα τσακίσουμε τα τσιράκια τους και μετά θα πάρουμε πίσω τη ζωή που μας κλέβουν.

Οι αγωνιστές της ANΤΑΡΣΥΑ πρωταγωνίστησαν όλο το προηγούμενο διάστημα σε κάθε αντιφασιστική μάχη, βάζοντας μπροστά τον αιχμηρό πολιτικό λόγο, αλλά και τα κορμιά τους όποτε χρειάστηκε. Στις 7 Ιούλη ψηφίζουμε αντιφασιστικά και αντικαπιταλιστικά, για να δυναμώσει η φωνή που τρομάζουν να ακούνε!

***μέλος του Κ.Σ. της νΚΑ**