



Ο 27χρονος από τα Χανιά εργαζόταν νυχτερινή βάρδια ως διανομέας για να συντηρήσει την οικογένεια και τα δυο ανήλικα παιδιά του, 2 ετών και 8 μηνών. Περίπου μισή ώρα πριν την αλλαγή του χρόνου ο συνάδελφος ενώ εκτελούσε διανομή έχασε τον έλεγχο του δικύκλου με αποτέλεσμα να βρεθεί σε χωράφι στην περιοχή της Χαλέπας, ο θάνατός ήταν ακαριαίος.

Με τον τραγικότερο τρόπο επιβεβαιώνεται ότι οι συνθήκες που εργάζονται οι διανομείς είναι τουλάχιστον απάνθρωπες ενώ η πίεση που δέχονται από τους εργοδότες για να μεταφέρονται γρήγορα οι παραγγελίες είναι συνήθως η κυριότερη αιτία ατυχημάτων.

Το 2018 ήταν ακόμα μια χρονιά όπου σημειώθηκαν δεκάδες εργατικά ατυχήματα – δολοφονίες καθώς και εκατοντάδες σοβαροί τραυματισμοί κατά την διάρκεια της εργασίας σε επιχειρήσεις του κλάδου.

Ειδικότερα οι διανομείς κυριολεκτικά παίζουν την ζωή τους καθημερινά κορώνα γράμματα για ένα μεροκάματο πείνας , χωρίς να παρέχονται από τους εργοδότες οχήματα και τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας (κράνος, προστατευτικά, γάντια, κτλ).

Παράλληλα η συντριπτική πλειοψηφία εργάζονται ανασφάλιστοι ή στην καλύτερη περίπτωση υποασφαλισμένοι ενώ σε πολλές περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι τολμούν να διεκδικήσουν τα αυτονόητα απειλούνται από τους εργοδότες ή ξυλοκοπούνται από τους μπράβους τους όπως έγινε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη και το Περιστέρι.

Αυτή η απερίγραπτη κατάσταση συνεχίζεται χωρίς να ιδρώνει το αυτί κανενός υπουργού εργασίας και καμίας κυβέρνησης καθώς το μοναδικό τους μέλημα είναι να δείχνουν μονίμως ανοχή στις αυθαιρεσίες των ιδιοκτητών καταστημάτων επισιτιστικού ενδιαφέροντος, να κάνουν τα στραβά μάτια στην αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία και να μειώνουν ή να εξαφανίζουν τα πρόστιμα για παραβάσεις του εργατικού δικαίου μέσω αλληπάλληλων χαριστικών ρυθμίσεων.

Στην πραγματικότητα έχουν αφήσει τον εργαζόμενο έρμαιο στις ορέξεις αδίστακτων εργοδοτών που εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση θησαυρίζοντας από τον ιδρώτα και το αίμα των εργαζομένων του κλάδου.

Η κυβέρνηση αρκείται μόνο σε μικρές νομικές προσθήκες σχετικά με την ασφάλεια των διανομέων ξέροντας όμως πολύ καλά ότι είναι αδύνατο να ελεγχθούν οι χιλιάδες επιχειρήσεις καθώς η ίδια έχει φροντίσει να διαλύσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς αλλά και να διαμορφώσει ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους παραβάτες εργοδότες . Όλο αυτό το αντεργατικό πλαίσιο αποτελεί την αιχμή της κυβερνητικής πολιτικής γιατί πως αλλιώς θα έρθει η πολυπόθητη "ανάπτυξη", πώς αλλιώς θα ικανοποιηθεί η ακόρεστη δίψα για κέρδη των μονοπωλίων και των μεγάλων αλυσίδων που σιγά σιγά κυριαρχούν στο κλάδο .

Ο μόνος δρόμος για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση είναι ο δρόμος του ανυποχώρητου αγώνα ενάντια σε κάθε μορφή εκμετάλλευση, ενάντια σε κάθε κυβέρνηση που προωθεί την σύγχρονη δουλεία για να ικανοποιήσει το μεγάλο κεφάλαιο, ενάντια στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενισχύουν το αντεργατικό οπλοστάσιο. Η συσπείρωση όλων των εργαζομένων στα ταξικά συνδικάτα και η συλλογική

πάλη μέσα από αυτά, απέναντι στους υποταγμένους της ΓΣΕΕ και της ομοσπονδίας, αποτελεί το πιο ισχυρό όπλο για να αντιμετωπιστεί αυτή η επίθεση. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να οργανωθούν στα σωματεία που εμφανίζουν πραγματική αγωνιστική δράση , που δεν περιορίζονται μόνο στην προσφυγή στην αστική δικαιοσύνη αλλά δίνουν το παρόν στο δρόμο και στους χώρους δουλειάς.

ΜΑΖΙΚΟΣ - ΜΑΧΗΤΙΚΟΣ ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Πηγή: lantza.org.gr