



Υπερκαινοφανή αστέρα ή σουπερνόβα αποκαλούμε το εκπληκτικό φαινόμενο των αλυσιδωτών εκρήξεων που κάνουν ένα αστέρι στο τέλος της ζωής του να λάμψει εκτυφλωτικά. Η εντυπωσιακή αυτή λάμψη ωστόσο αποδεικνύεται εφήμερη, καθώς η αρχική φωτεινότητά που παράγει αυτό το αστέρι στη συνέχεια εξασθενεί μέχρι του σημείου της αφάνειας εντός ολίγων μηνών.

Δεν γνωρίζουμε πόσο θα διαρκέσει η λάμψη και η υψηλή δημοφιλία του χαρισματικού υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη. Ωστόσο το γεγονός ότι δεν προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ και έχει μια σχετική αυτονομία αποτελεί συστατικό της γοητείας του αλλά και αχίλλειο πτέρνα του. Ο Γ. Βαρουφάκης θεωρείται από αρκετούς αναλώσιμος και ο ιδανικός να επωμιστεί το μεγαλύτερο μέρος της λαϊκής δυσaréσκειας, όταν η διαπραγματευτική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ χτυπήσει στα βράχια. Χαρακτηριστικές της δυσφορίας είναι οι διαρροές και οι προειδοποιήσεις για τον... Ίκαρο που πέταξε πολύ ψηλά και έλιωσε το κερί στα φτερά του, η γκρίνια για τις πολυάριθμες συνεντεύξεις. «Θα ξοδέψει όλα τα κέρδη που αποκόμισε για λογαριασμό του και για λογαριασμό μας, αν εξακολουθήσει να μιλάει τόσο πολύ. Διότι κανένας, ούτε ο χαρισματικός αυτός υπουργός, δεν μπορεί να γλιτώσει τη φθορά από την τοξική υπερπροβολή» έγραψε ο Θανάσης Καρτερός.

Φυσικά η φιλολογία για τον οικονομολόγο σταρ που έχει... παγιδέψει τον ανυποψίαστο Αλέξη Τσίπρα είναι απλώς ένα εφεύρημα λιγότερο πειστικό και από τη φραστική κατάργηση του Μνημονίου και της τρόικας. Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο Βαρουφάκης μιλάει πολύ, αλλά πως η κυβέρνηση τα «μασάει» και επιχειρεί, μέσα από ευφημισμούς και παραβολές, να εξωραΐσει την πραγματικότητα και τη συνθηκολόγηση.

Όπως αποδείχτηκε στην πορεία των διαπραγματεύσεων, κάθε κίνηση του Γ. Βαρουφάκη γίνεται σε στενή συνεργασία και συμφωνία με τον ηγετικό πυρήνα της Κουμουνδούρου. Ο Γιάνης Βαρουφάκης είναι απλώς με διαφορά το ικανότερο στέλεχος να «επικοινωνήσει» τη νεφελώδη στρατηγική του «άλλα λόγια να αγαπιόμαστε». Σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργεί στην εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ και στους Έλληνες πολίτες το γεγονός ότι γίνεται επέκταση του παρόντος προγράμματος, ο υπουργός Οικονομικών απάντησε μιλώντας στο CNN ότι «το εκλογικό σώμα στην Ελλάδα είναι ενθουσιασμένο!» Πάντως, τον ενθουσιασμό που καταγράφουν ορισμένες δημοσκοπήσεις δεν τον συμερίζεται σε καμία περίπτωση η βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τάσος Κορωνάκης εξελέγη την Κυριακή νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ με μόλις 102 ψήφους σε σύνολο 199 μελών! Ο υποψήφιος της Αριστερής Πλατφόρμας Αλέκος Καλύβης έλαβε 64 ψήφους και 30 λευκά. Πρωτοφανή υψηλά ποσοστά άνω του 40% συγκέντρωσε και η τροπολογία που κατέθεσε η Αριστερή Πλατφόρμα κατά της συμφωνίας του Γιούρογκρουπ. Υπέρ της τροπολογίας ψήφισαν 68 μέλη, ενώ κατά ψήφισαν 92 και βρέθηκαν και 5 λευκά «Εκφράζουμε τη διαφωνία μας με τη συμφωνία και τη λίστα των μεταρρυθμίσεων που συνομολογήθηκαν στο Γιούρογκρουπ. Και τα δύο κείμενα αντιπροσωπεύουν έναν μη επιθυμητό συμβιβασμό και κινούνται σε κατευθύνσεις και προσανατολισμούς που βρίσκονται σε απόσταση, σε διάσταση ή και αντίθεση με τις προγραμματικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Συμβιβασμός επιτεύχθηκε στη νέα Πολιτική Γραμματεία, στην οποία συμμετέχουν στελέχη από όλες τις πτέρυγες του κόμματος. Η Αριστερή Πλατφόρμα, ικανοποιημένη από τα ποσοστά που κατέγραψε, διατηρεί στάση αναμονής μπροστά στον νέο γύρο ωμών εκβιασμών και την προοπτική νέων υπό διαμόρφωση

οδυνηρών συμβιβασμών. Εντούτοις, στην πράξη δεν δείχνει σε αυτή τη φάση διάθεση κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Ο Αντώνης Νταβανέλος, υπεύθυνος του τομέα υγείας στην ΠΓ, σε κείμενό του μιλάει για απειθαρχία και ανατροπή της συμφωνίας στην πράξη. Παράλληλα, θέμα ευθείας αμφισβήτησης της νομιμότητας του δημόσιου χρέους αλλά και ακύρωσης των μνημονιακών νόμων και της συμφωνίας έθεσε η Ζωή Κωνταντοπούλου σε συνέντευξή που παραχώρησε στην ERTopen. Σε συνέντευξή της στο Unfollow η πρόεδρος της Βουλής καλεί τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να αντιδράσουν κατά της συμφωνίας για παράταση της δανειακής σύμβασης. Όπως τονίζει, «οι δυνάμεις που στηρίζουν την κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένες να βαπτίσουν το κρέας ψάρι» και «η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα δεχτεί να μην υλοποιηθούν οι προεκλογικές δεσμεύσεις του κόμματος». Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά της συμφωνίας στην Κεντρική Επιτροπή ψήφισαν και μέλη της κυβέρνησης και στελέχη που δεν ανήκουν στην Αριστερή Πλατφόρμα και προέρχονται από τον σοσιαλιστικό χώρο ή ανήκουν σε συνιστώσες που μέχρι τώρα είχαν συμμαχία με τους λεγόμενους προεδρικούς (όπως η ΚΟΕ).

Φαίνεται ότι ο Γ. Βαρουφάκης είναι ο πιο επιδέξιος βαπτιστής του κρέατος σε ψάρι, αν και είναι πολύ πιθανό να έχει τη μοίρα του συνονόματού του (με δύο «ν») Βαπτιστή των Ευαγγελίων.

Πηγή: prin.gr