

Φραγκίσκος Ρηγόπουλος



Τα τελευταία πέντε χρόνια ζούμε την πιο σκληρή επίθεση απέναντι στα λαϊκά στρώματα. Επίθεση στα κεκτημένα μας, στα δικαιώματά μας, στις ελευθερίες μας. Πιο πρόσφατα, έχουμε βιώσει και την επίθεση στην κοινή λογική. Όλοι οι αυτόκλητοι σωτήρες προσπαθούν να εξηγήσουν ότι είναι πιο λογικό να έρθει το τέλος του κόσμου, παρά το τέλος της σημερινής κυβέρνησης. Προσπαθούν να πείσουν πως είναι πιο λογικό να υπάρχουν ιπτάμενοι αναρχικοί παρά βρώμικοι πολιτικοί. Μόνοι τους από τα παράθυρα της παραπληροφόρησης κριτικάρουν, κατηγορούν, δικάζουν και καταδικάζουν κάθε μορφή λαϊκού αγώνα, κάθε προσπάθεια αντίστασης. Προσπαθούν να γεμίσουν τα κεφάλια μας με “success story”, με ορθολογική ανάπτυξη, με απαραίτητες θυσίες για να κρύψουν την κυβερνητική αυθαιρεσία, τη φασιστική καταστολή, την διαπλοκή σε όλα τα επίπεδα. Επιχειρούν να μας πείσουν ότι εμείς φταίμε για τα δεινά μας και όχι η πολιτική που ασκείται.

Ο δρόμος που έχει χαράξει η Τρόικα και εκτελούν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, μαζί με τα δεκανίκια τους (ΛΑΟΣ, ΔΗΜΑΡ, ΓΑΠ, Ποτάμι, Γέφυρες κλπ) έχουν φέρει την ελληνική κοινωνία σε κατάσταση εξαθλίωσης. Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύρια άνεργοι, πολυάριθμοι ανασφάλιστοι, μαύρη εργασία, φτώχεια, αυτοκτονίες. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής τους. Σήμερα συναντάμε διαλυμένη τη δημόσια υγεία, απαγορευτική τη δημόσια παιδεία, μπαράζ ιδιωτικοποιήσεων και ξεπούλημα της γης. Γλέντι δισεκατομμυρίων έχει στηθεί πάνω στο μόχθο της ελληνικής κοινωνίας από το εγχώριο και αλλοδαπό κεφάλαιο.

Η απάντησή τους είναι ότι η ανάπτυξη έρχεται. Μία ανάπτυξη προγραμματισμένη πάνω στα δάνεια, που θα απελευθερώνουν προγράμματα τύπου ΕΣΠΑ, τα οποία για να τα εκμεταλλευτούμε θα πρέπει να ξαναπαίρνουμε δάνεια. Ο λάκκος τελικά δεν έχει πάτο. Μονόδρομο αποκαλούν την παραμονή στο Ευρώ και την ΕΕ. Μονόδρομος είναι γι αυτούς να σκύψουμε και πάλι το κεφάλι στα κέντρα λήψης των αποφάσεων στην Ευρώπη. Μονόδρομος να μας κυβερνάει η Μέρκελ και το ΔΝΤ. Είμαστε φυλακισμένοι σε ένα κατάμαυρο κελί. Το ΚΚΕ περιμένει να γίνει η επανάσταση για να βγούμε, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να το ζωγραφίσει με ουράνια τόξα και πιασάρικα μηνύματα. Μας αρκεί;

Ο αγώνας των κατοίκων της Χαλκιδικής απέναντι σε μεγαθήρια του παγκόσμιου καπιταλισμού μας δείχνει τον δρόμο. Οι κάτοικοι της ΒΑ Χαλκιδικής ξεκίνησαν έναν αγώνα δύσκολο και σήμερα μπορούν να κοιτάζουν περήφανα πίσω και να σχεδιάζουν ακόμη πιο δυναμική τη συνέχεια του κινήματος. Οι κάτοικοι του Αγίου Νικολάου αντιστάθηκαν σε Βαρδινογιάννη-Κυβέρνηση-Εκκλησία. Όλοι αυτοί μας δείχνουν ότι δε μπορούμε να πορευθούμε με τη λογική της ανάθεσης. Δε μπορούμε να βασιστούμε σε φωτεινούς παντογνώστες και μοντέρνους σωτήρες.

Η απαίτησή μας μπορεί και πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Ρήξη με την ΕΕ και το ευρώ, πλήρης διαγραφή του χρέους, εθνικοποίηση στρατηγικών επιχειρήσεων, εργατικός έλεγχος στην παραγωγή. Λέμε όχι στις μεσοβέζικες λύσεις. Οι θέσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΜΑΡΣ είναι η μόνη φιλολαϊκή διέξοδος από την κρίση

**ΣΤΙΣ 25 ΓΕΝΑΡΗ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ - ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΜΑΡΣ**

(Υποψήφιος ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΜΑΡΣ στη Χαλκιδική)