

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΤΑΡΣΥΑ



Γιάννης Ελαφρός

Θα ήταν κωμικό, αν δεν είχε σοβαρές αρνητικές συνέπειες, να παρακολουθήσει κανείς την προσπάθεια του ΚΚΕ να υπεκφύγει στην πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για συνολική κοινή δράση μέσα στο κίνημα για την απόκρουση των νέων βάρβαρων μέτρων της δεύτερης αξιολόγησης και την ανατροπή της επίθεσης κεφαλαίου - ΕΕ - ΔΝΤ - κυβέρνησης.

Στην αρχή, ο Ριζοσπάστης είπε πως τώρα η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ανακάλυψε το αντεργατικό ρόλο της ΓΣΕΕ. Στη συνέχεια, ο Δ. Κουτσούμπας είπε στον Σκάι πως δεν χρειάζεται κάποια πολιτική συνεννόηση, ας πάμε στα σωματεία και να βάλουμε τα ζητήματα. Με ποια πολιτική κατεύθυνση; Να κτυπάμε όλοι μαζί ή ο καθένας χωριστά;

Για παράδειγμα: Η συνέλευση πρωτοβάθμιων σωματείων αποφάσισε να καλέσει πανεργατικό παλλαϊκό συλλαλητήριο στις 6 Απρίλη. Έρχεται μετά το ΠΑΜΕ και βάζει στις ...7!

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρότεινε κοινή δράση στο κίνημα, αλλά ΚΚΕ και ΛΑΕ την αντιμετωπίζουν με κριτήριο τις εκλογές

Δεν πέρασαν λίγες μέρες και ο Ριζοσπάστης μας «αποκάλυψε»: Σε σχόλιο με τίτλο «Τα 'χαν μιλημένα» (14/3), αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Πριν. Εκεί παρατίθεται και σχόλιο της Ίσκρα, όπου τίθεται ξανά η γνωστή θέση της ΛΑΕ για πολιτική συνεργασία όλων των αντιμνημονιακών δυνάμεων. Και χωρίς ο «Ρ» να αναφέρει το σχολιασμό του Πριν (που τόνιζε πως η πρόταξη της πολιτικής συνεργασίας και μάλιστα χωρίς πολιτικές προϋποθέσεις την ώρα της επείγουσας κοινής δράσης στο κίνημα, αποτελεί πέταμα της μπάλας στην εξέδρα) συνεχίζει:

«Είναι γνωστό ότι στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ υπάρχει μεγάλη «φαγούρα» να επισημοποιηθεί η πολιτική συνεργασία με τη ΛΑΕ. Σ' αυτή την κατεύθυνση, αναζητούνται τρόποι από τη μια να καμφθούν (ή να διασκεδαστούν) οι εσωτερικές αντιρρήσεις». Κι ακόμα, «όπως φαίνεται, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε η "ανοιχτή πρόσκληση" προς τις "δυνάμεις της Αριστεράς" για κοινή δράση ενάντια στα μέτρα, προκειμένου να "διευκολύνει" τη σύμπραξη με τη ΛΑΕ, η οποία ήταν "μιλημένη" από καιρό».

Νομίζει το ΚΚΕ πως ξεμπερδεψε: *δεν μας αφορά η πρόταση κοινής δράσης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αυτή είναι κρυφή πρόταση πολιτικής συνεργασίας με την ΛΑΕ...*

Είναι βαθιά γελασμένοι.

Πρώτο, την πρόταση κοινής δράσης για ένα μαχόμενο κίνημα ανατροπής και όχι διαμαρτυρίας και χαμηλών πτήσεων που διευκολύνει την κυβέρνηση, θα τη βρίσκει το ΚΚΕ διαρκώς μπροστά του. Όχι γιατί

θα τη βάζει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αλλά γιατί είναι ανάγκη του λαού.

Δεύτερο, το ΚΚΕ καταλήγει από άλλο δρόμο στην ίδια αντίδραση με την ΛΑΕ. Μόλις η ΑΝΤΑΡΣΥΑ προτείνει μαχόμενη αγωνιστική συνεργασία για την αναζωογόνηση του κινήματος και οι δύο πολιτικές ηγεσίες σκέφτονται πολιτικές συνεργασίες, εκλογές, βουλευτές... Η ηγεμονία του κοινοβουλευτισμού είναι καταλυτική και καθηλωτική.

Τρίτο, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ παλεύει για την πολιτική συσπείρωση των αντικαπιταλιστικών, αντιιμπεριαλιστικών, αντιΕΕ και αντιδιαχειριστικών δυνάμεων της Αριστεράς και υποστηρίζει σταθερά στην πράξη την **πολιτική αυτοτέλεια**, σε όλες τις μάχες (και στις εκλογές) **του αντικαπιταλιστικού ανατρεπτικού ρεύματος**. Ας μην ονειρεύονται καρβέλια οι καλοθελητές...

Πηγή: **ΠΡΙΝ**