



Καθήκον της Αριστεράς και του κομμουνιστικού κινήματος

Συνέντευξη στον **Γιώργο Κρεασίδη**

Ο Κώστας Κατσιάβαλος, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την Ανταρσία στην Κ. Μακεδονία-Αντικαπιταλιστική Αριστερά, είναι μεταλλειολόγος και εργάστηκε μέχρι τη συνταξιοδότησή του στο ΙΓΜΕ. Πολιτικός πρόσφυγας μετά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού, τα περισσότερα χρόνια στη Σοβιετική Ένωση όπου σπούδασε και εργάστηκε μέχρι το 1975. Είναι μέλος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Τούμπας, ανένταχος κομμουνιστής.

Τι κρίνεται στις εκλογές και ποια είναι η σημασία της συμμετοχής σου στο ψηφοδέλτιο της Ανταρσίας στην Κ. Μακεδονία-Αντικαπιταλιστική Αριστερά;

Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαία η ανάπτυξη μαζικών και μαχητικών αγώνων ενάντια στην πολιτική της άρχουσας τάξης, όπως αυτή εκφράζεται από τις επιλογές κυβέρνησης και Τρόικας. Κρίσιμη είναι λοιπόν η ύπαρξη ενός ισχυρού εργατικού και λαϊκού κινήματος. Υπάρχει ανάγκη για μια Αριστερά που θα καταγγέλλει και θα αποκαλύπτει με λαϊκή γλώσσα όσα συμβαίνουν, θα έχει γραμμή ενότητας στο μαζικό κίνημα και αγωνιστική συνέπεια. Χωρίς να χάνει το στόχο της ανατροπής του καπιταλισμού, μακριά από περιχαράκωσεις, ακλόνητες αλήθειες που εμποδίζουν την κοινή πάλη των αγωνιστών σε κάθε επίπεδο. Από το κίνημα μέχρι τις εκλογές. Η Ανταρσία στην Κ. Μακεδονία-Αντικαπιταλιστική Αριστερά παλεύει με συνέπεια σε αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό δέχτηκα να στηρίξω την προσπάθειά της με τη συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο, παρά τις όποιες ορισμένες επιφυλάξεις για θέσεις και τάσεις που εκφράζονται στο χώρο αυτό.

Ως στρατευμένος εδώ και δεκαετίες στο κομμουνιστικό κίνημα, πώς βλέπετε τις εξελίξεις να προχωράνε στις μέρες μας;

Η εποχή μας δείχνει τα όρια του καπιταλισμού. Παρά τα εντυπωσιακά επιστημονικά, τεχνολογικά, εργασιακά και πνευματικά του ανθρώπινου γένους, δεν μπορεί και δεν θέλει να προσφέρει αξιοπρεπή επίπεδο ζωής στη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου. Μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση. Δεν πρέπει να το αποδεχτούμε αυτό. Δεν αξίζει στην ανθρωπότητα η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Είναι καθήκον στην εποχή μας οι δυνάμεις της Αριστεράς και του κομμουνιστικού κινήματος να φωτίσουν τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε αυτή τη βαρβαρότητα. Να απευθυνθούν χωρίς δισταγμούς και ελιτισμό στην εργατική τάξη και το λαϊκό κόσμο μιλώντας απλά, για να κερδηθεί αυτός ο κόσμος με την επαναστατική ανατροπή του συστήματος. Πρέπει να αξιοποιηθεί η ιστορική εμπειρία και κυρίως αυτή της Μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης και της σοσιαλιστικής προσπάθειας, που κατέγραψε σημαντικά επιτεύγματα και κατακτήσεις και ένα ανεβασμένο επίπεδο ζωής για τους εργαζόμενους. Φυσικά πρέπει να διδαχτούμε και από την αρνητική εμπειρία που ακύρωσε αυτή την προσπάθεια, από φαινόμενα όπως για παράδειγμα η ακύρωση της πραγματικής δημοκρατίας, η περιθωριοποίηση των φωνών κριτικής, η ωραιοποίηση της κατάστασης και το «ναι σε όλα» που έγινε δρόμος κομματικής και κοινωνικής ανέλιξης κ.ά.

Με την εμπειρία του μεταλλειολόγου και του στελέχους του ΙΓΜΕ τι θα πρότεινες στα πλαίσια μιας εργατικής διεξόδου για την κρίση;

Υπάρχει ανάγκη ορθολογικής αξιοποίησης του εθνικοποιημένου ορυκτού πλούτου της πατρίδας μας, με σκοπό το ανέβασμα του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής του λαού μας. Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου να γίνεται με κοινωνικό – οικονομικά κριτήρια προς όφελος του ελληνικού λαού και όχι με ιδιωτικο- οικονομικά από ιδιώτες ντόπιους ή ξένους που στο βωμό της μεγιστοποίησης των ατομικών τους κερδών χρησιμοποιούν ληστρικές μεθόδους εκμετάλλευσης καταστρέφοντας το περιβάλλον. Όχι με τη λογική της αυτάρκειας, που είναι ουτοπική, αλλά με την εκμετάλλευση υπαρκτών δυνατοτήτων. Η κυριαρχία του κεφαλαίου αφήνει αυτές τις δυνατότητες αναξιοποίητες είτε προβάλλει μια λογική καταστροφική για το περιβάλλον και την ζωή των ανθρώπων στο όνομα της κερδοσκοπία και του ελάχιστου κόστους. Κριτήριο αξιοποίησης του ορυκτού δεν μπορεί παρά να είναι ο συνυπολογισμός των αναγκών, του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, των οικονομικών δραστηριοτήτων. Το καπιταλιστικό σύστημα, όπως βλέπουμε και στο παράδειγμα της Χαλκιδικής δεν είναι ικανό να αξιοποιήσει ορθολογικά τις πλουτοφόρες πηγές της πατρίδας μας γι' αυτό, μεταξύ πολλών άλλων, και πρέπει να ανατραπεί!

Δημοσιεύθηκε στο ΠΡΙΝ, 4.5.2014