



Ανακοίνωση-κάλεσμα του Συλλόγου Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου Αττικής για την απεργία στον κλάδο του βιβλίου και σε όλο τον κλάδο του εμπορίου πανελλαδικά την Κυριακή 14/12:

ΟΥΤΕ 52, ΟΥΤΕ ΚΙ 7, ΚΑΜΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Να συμμετέχουμε όλες και όλοι στην απεργία την Κυριακή 14/12.

Απεργιακή συγκέντρωση: Κυριακή 14 Δεκεμβρη, 11πμ, Ερμού (Σύνταγμα)

Συνεχίζουμε και δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στην κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας, ενάντια στη συνολική και αδυσώπητη επίθεση που ως εργαζόμενοι δεχόμαστε.

Μια από τις κεντρικές πτυχές της συνολικής δραστηριοποίησης του Συλλόγου μας για την προάσπιση των εργατικών συμφερόντων και δικαιωμάτων μας, της ζωής και της αξιοπρέπειάς μας, απέναντι στην επίθεση που ως εργαζόμενοι δεχόμαστε από τον κόσμο της εργοδοσίας, ιδίως κατά τα τελευταία χρόνια, είναι και **ο αγώνας ενάντια στην κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας.**

Πολλοί από εμάς **έχουμε βιώσει από πρώτο χέρι**, με άμεση σωματική και ψυχολογική επίπτωση, **τι σημαίνει το να σου επιβάλλουν να δουλεύεις κυριακάτικα**. Κάποιοι μάλιστα έχουμε βιώσει και το τι σημαίνει να δουλεύεις και επί 2-3 εβδομάδες κυριολεκτικά χωρίς σταματημό (βλ. Δεκέμβρης '13)! Την ίδια ώρα όμως, πολλοί από εμάς **έχουμε βιώσει και το τι σημαίνει να αντιστέκεσαι**, μέσα από απεργίες και με διάφορα άλλα μέσα αγώνα, σε αυτήν την επιβαλλόμενη κατρακύλα στον σύγχρονο εργασιακό μεσαίωνα.

Την Κυριακή 14 Δεκέμβρη προχωράμε σε μια ακόμα Κυριακάτικη απεργία. Από την αρχή, θεωρώντας ότι για να έχει προοπτική αυτός ο αγώνας πρέπει να δοθεί για το σύνολο των εμπορικών καταστημάτων, απαιτούμε (και με σχετική κρούση εδώ και αρκετές εβδομάδες και για τη συγκεκριμένη Κυριακή) από την ΟΙΥΕ την έγκαιρη κήρυξη πανελλαδικής απεργία σε όλο τον κλάδο του εμπορίου (όπως και τελικά έγινε για την Κυριακή 14/12, την τελευταία στιγμή βέβαια). Παράλληλα, παροτρύνουμε και τα υπόλοιπα επιχειρησιακά και κλαδικά σωματεία στο εμπόριο ανά την ελληνική επικράτεια να κινηθούν σε μια τέτοια κατεύθυνση και να συντονίσουμε τις μάχες που καλούμαστε να δώσουμε.

Είναι **μια ακόμα απεργία οργανωμένη από όλους εμάς και για όλους εμάς τους ίδιους** που βιώνουμε την επιβολή της δουλειάς την Κυριακή. Όλους εμάς που καθημερινά βιώνουμε το τί σημαίνει εντατικοποίηση της δουλειάς και ορθοστασία (καθώς και την επακόλουθη ολοκληρωτική σωματική καταπόνηση και διάφορα σχετικά προβλήματα υγείας). Όλους εμάς που βιώνουμε την εργοδοτική τρομοκρατία και ασυδοσία, τη μη έγκαιρη και πλήρη καταβολή μισθών, τις απλήρωτες υπερωρίες, την εκ περιτροπής εργασία, τις απολύσεις,.

Άλλωστε, δεν έχουμε καμιά αυταπάτη ότι κάποιοι άλλοι θα δώσουν τον αγώνα αυτό για λογαριασμό μας. Και βέβαια με δεδομένη και την αδράνεια που επιδεικνύουν οι όποιες συνδικαλιστικές ηγεσίες (κι εδώ αναφερόμαστε σε όλους όσους αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως ηγεσίες και λειτουργούν ανάλογα) στον αγώνα αυτό, γίνεται ξεκάθαρο ότι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που με τη συλλογική αγωνιστική στάση τους μπορούν όχι μόνο να επιβάλλουν την κήρυξη απεργίας, αλλά και να της προσδίδουν το ουσιαστικό νόημά της.

Πρόκειται για **ένα καθόλα δίκαιο αγώνα**. Για έναν αγώνα που, όπως αποδεικνύεται, έρχεται ως απάντηση σε μια βασική επιδίωξη μεγάλης μερίδας των εργοδοτών (και του κλάδου μας) και των κυβερνώντων. Για έναν αγώνα στο πλαίσιο του οποίου, μαζί με πολλά άλλα αντιστεκόμενα κομμάτια του κόσμου τις εργασίας, έχουμε δώσει πολλές και δυναμικές μάχες.

Πρόκειται για **έναν ακόμα αγώνα που πρέπει να τον δώσουμε ολοένα και περισσότεροι συνάδελφοι του κλάδου μας από κοινού**. Όλοι μας, είτε εργαζόμαστε σε βιβλιοπωλείο, είτε σε αποθήκη, είτε σε γραφεία, είτε σε οποιοδήποτε άλλο πόστο. Άλλωστε, γνωρίζουμε καλά ότι εφόσον καθιερωθεί η δουλειά την Κυριακή στα βιβλιοπωλεία, **αρκετά σύντομα θα αναγκαστούμε όλοι μας να δουλεύουμε τις Κυριακές**. Και στο κάτω-κάτω **οφείλουμε να μην αφήσουμε κανέναν μόνο του απέναντι στις όποιες ορέξεις των αφεντικών**. Και ξέρουμε καλά ότι η βασισμένη στις δικές μας πλάτες οργάνωσή μας στους χώρους δουλειάς, η **συλλογική αντίσταση** και η **ταξική αλληλεγγύη** είναι τα βασικά όπλα μας απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε από τον κόσμο της εργοδοσίας.

Ήδη η πρόσφατη -έστω και προσωρινή- απόφαση του ΣτΕ για παύση της εφαρμογής του «πilotικού» μέτρου των ανοιχτών καταστημάτων για τις όλες τις Κυριακές είναι μια εξέλιξη πίσω από την οποία βλέπουμε και τους καρπούς του επίμονου και μακροχρόνιου αγώνα μας. Ωστόσο, όπως σημειώναμε και σε σχετική ανακοίνωσή μας λίγους μήνες πριν, **δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού**. Η απόφαση αυτή είναι προσωρινή (στις αρχές Νοέμβρη εκδικάστηκε η υπόθεση και στις αρχές Γενάρη αναμένεται να ανακοινωθεί η όποια οριστική απόφαση). Οπότε, μπορεί πολύ άμεσα να μας επιβληθεί η δουλειά για κάθε Κυριακή! Αλλά και από την άλλη, το εν ισχύ μέτρο των 7 Κυριακών του χρόνου (στο πλαίσιο του οποίου θα λειτουργεί η αγορά και στις 14/12 και -φυσικά στην καθιερωμένη από δεκαετίες Κυριακή- στις 21/12) πέρα από το ότι από μόνο του συνιστά σημαντικό πλήγμα στα δικαιώματα και τη ζωή μας, αφήνει πάντα ανοιχτό το «παράθυρο» και για ακόμα περισσότερα Κυριακές με τα μαγαζιά ανοιχτά.

Συμμετέχοντας στο **Συντονιστικό δράσης ενάντια στην κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας και τα «απελευθερωμένα» ωράρια** (στη συγκρότηση του οποίου και ως Σύλλογος πρωτοστατήσαμε) σας καλούμε όλους και όλες **να δώσουμε δυναμικό παρών στις απεργιακές κινητοποιήσεις της Κυριακής 14 Δεκέμβρη 2014**, οπότε και θα επιδιωχθεί και πάλι να ανοίξουν αρκετά βιβλιοπωλεία, όπως και εμπορικά καταστήματα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Να δώσουμε ακόμα μια μεγάλη μάχη όπως και τις προηγούμενες Κυριακές. Όπως και στην **πρόσφατη απεργιακή Κυριακή στις 2/11**, οπότε συναδέλφισσες και συνάδελφοι που απέργησαν και αλληλέγγυοι προχωρήσαμε σε δώρη απεργιακή περιφρούρηση σε δεκάδες καταστήματα στον πεζόδρομο της Ερμού και στη συνέχεια σε μια μεγάλη και δυναμική διαδήλωση.

Να απεργήσουμε όλοι όσοι κληθούμε για δουλειά την ημέρα εκείνη. Συζητώντας το άμεσα με τους συναδέλφους μας στο χώρο δουλειάς μας, επιδιώκοντας να απεργήσουμε από κοινού, να γίνουμε όσο το δυνατό πιο πολλοί οι εργαζόμενοι που θα είμαστε μέρος του κοινού αγώνα όλων μας. **Να βάλουμε τέλος στο αίσχος της κατάργησης της Κυριακάτικης αργίας**, όπως και στη συνολική επίθεση που ως εργαζόμενοι δεχόμαστε.

Απεργιακή συγκέντρωση: Κυριακή 14 Δεκέμβρη, 11πμ, Ερμού (Σύνταγμα)

Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου - Χάρτου Αττικής