

Ένα επίκαιρο βιβλίο, μια αποκαλυπτική μελέτη



Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του **Βασίλη Μηνακάκη**, “**Μετά την πανδημία COVID-19. Τι είδους κόσμο θέλουμε;**” από τις εκδόσεις **ΚΨΜ**.

Η πανδημία Covid-19 έφερε με σαφή τρόπο στο προσκήνιο πολλές αντιφάσεις. Και μαζί το ερώτημα: «Τι είδους κόσμο θέλουμε;».

Ξαφνικά (;) μια κοινωνία που συζητούσε για νοσηλευτές-ρομπότ και 3D εκτυπώσεις ανθρώπινων οργάνων αποδείχθηκε ανοχύρωτη απέναντι σε μια τόσο στοιχειακή δομή, όπως ένας **RNA ιός**.

Στις ΗΠΑ, με το πλέον σύγχρονο –όπως εμφανιζόταν– σύστημα υγείας, οι υγειονομικοί αναγκάζονταν να φορούν σακούλες σκουπιδιών επειδή είχαν εξαντληθεί οι προστατευτικές στολές.

Ζηλωτές της ελεύθερης αγοράς ανακάλυψαν την ανάγκη της **κρατικής παρέμβασης**, ενώ οπαδοί των θεωριών περί του «**τέλους της εργασίας**» ανακάλυψαν τον αναντικατάστατο ρόλο των **Απαρατήρητων**, των εργαζόμενων στη διατροφική αλυσίδα, στις υπηρεσίες delivery, στην παραγωγή υγειονομικού υλικού.

Θιασώτες της «παγκοσμιοποίησης» έκλειναν τα σύνορα και υπέρμαχοι της «ενωμένης Ευρώπης» βρίσκονταν ενώπιον μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία κυριαρχούσε το «*ο σώζων εαυτόν σωθήτω*».

Ιππότες της καπιταλιστικής Αποκάλυψης: ιδιωτική ιδιοκτησία – εμπορευματοποίηση – εκμετάλλευση – ανταγωνισμός – καταπίεση

Ιεραπόστολοι ενός μοντέλου περίθαλψης που θα πρέπει να λειτουργεί **με όρους αγοράς** ανακάλυψαν τον αναντικατάστατο ρόλο του **δημόσιου συστήματος υγείας**.

Από τη μια, αυτές οι αντιφάσεις. Από την άλλη, το **lockdown** και η διαπίστωση ότι ο μ.κ. (μετά κορωνοϊό) κόσμος θα είναι πολύ διαφορετικός. Τι βρίσκεται πίσω από όλα αυτά; Μπορούν να ιχνηλατηθούν εσωτερικές συνάφειες, να αποκρυπτογραφηθούν συσχετίσεις μεταξύ φαινομενικά μη σχετιζόμενων παραγόντων;

Καθώς συγκεντρωνόταν βήμα βήμα, μέρα μέρα, η πρώτη ύλη του βιβλίου, άρχιζε να σχηματίζεται πιο

ευδιάκριτα η εικόνα του παζλ• να μορφοποιούνται οι καταστατικές αρχές που διαπερνούσαν τις εξελίξεις σαν «κόκκινη κλωστή». Θα μπορούσαμε να τις αποκαλέσουμε **Ιππότες της καπιταλιστικής Αποκάλυψης: ιδιωτική ιδιοκτησία - εμπορευματοποίηση - εκμετάλλευση - ανταγωνισμός - καταπίεση.**

Η πανδημία τις έφερε με σαφή τρόπο στο προσκήνιο. Και μαζί το ερώτημα: **«Τι είδους κόσμο θέλουμε;».**

- Συγγραφέας: Βασίλης Μηνακάκης
- ISBN: 978-618-5156-71-8
- Στοιχεία έκδοσης: χαρτόδετο, 14×20,5 cm
- Σελίδες: 304
- Ημερομηνία έκδοσης: Μάιος 2020
- Τιμή: €15.00



Ο Βασίλης Μηνακάκης γεννήθηκε το 1962 στις Αμύκλες Λακωνίας. Είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάζεται από το 1993 σε διάφορους εκδοτικούς οίκους και έντυπα ως επιμελητής και σύμβουλος εκδόσεων.

Κείμενά του έχουν δημοσιευτεί στην εφημερίδα Πριν, στα περιοδικά Ουτοπία, Τετράδια Μαρξισμού, καθώς και σε άλλα έντυπα.

Το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Λευκή Βίβλος» της ΕΟΚ - Ο Μεσαίωνας του 2000 κυκλοφόρησε το 1994 από τις εκδόσεις Στάχυ. Το δεύτερο βιβλίο του “Κοινωνική Ασφάλιση” το 2008 από τις εκδόσεις ΚΨΜ.

Το 2018 εκδόθηκε το τρίτο βιβλίο του με τίτλο “Μάης 1968 - Ρωγμή από το μέλλον” (εκδ. ΚΨΜ)

ΤΟ 2020 κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του “Μετά την πανδημία Covid-19- Τί είδους κόσμο θέλουμε;” (εκδ. ΚΨΜ)