



Εκτός Γραμμής (τεύχος 35 / άνοιξη 2014)

Της σύνταξης...

Για την κοινωνική καταστροφή που συντελείται τα λόγια περιττεύουν.

Όχι μόνο γιατί έχουν ήδη ειπωθεί πολλά· κυρίως γιατί για τη συντριπτική πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας καμιά περιγραφή της κατάστασης δεν μπορεί να είναι πιο εύγλωττη απ' όσα η ίδια βιώνει.

Τα λόγια περιττεύουν όμως και για τον θεσμικό φασισμό που σηματοδοτεί η τρέχουσα κυβερνητική διαχείριση. Αυτός απλώς επικυρώνει και τυπικά ό,τι η πολιτική και οικονομική διαχείριση επιβάλλουν ήδη στην πράξη.

Τα λόγια περιττεύουν, το ερώτημα όμως παραμένει:

Γιατί σε αυτές τις πρωτόγνωρες για τα τελευταία σαράντα χρόνια συνθήκες, που εκτός από τη δυστυχία γεννούν και συντηρούν τόση ελπίδα, αγωνιστικότητα, αυταπάρνηση, δυνατότητες, η Αριστερά εξακολουθεί να αναζητά τη διέξοδο σε προηγούμενα σχήματα και απαντήσεις, να ανατρέχει σε προηγούμενα –όπως τελικά αποδεικνύεται– ερωτήματα;

Γιατί τι διαφορετικό σηματοδοτεί η απομόνωση και η ιδεολογική περιχαράκωση, που επιλέγει η ιστορικότερη εκδοχή της, αν όχι την αποφυγή της πρόκλησης για μάχη;

Γιατί τι άλλο συνιστά η ολοένα και επί το «ρεαλιστικότερον» προσαρμογή του κυρίαρχου πλέον πόλου της παρά την ενσωμάτωση στο πεδίο ηγεμονίας του αντιπάλου και την αδυναμία, αν όχι την απροθυμία της, να στρέψει την πλήρη της σ' έναν ριζικά νέο κοινωνικό προσανατολισμό;

Και τι άλλο σημαίνει για εμάς, για την εκτός των τειχών Αριστερά, η αδυναμία να κάνουμε το αναγκαίο πρώτο βήμα για μια πολιτική παρέμβαση που να μπορεί μέσα στην πολιτική κρίση να δώσει αισιοδοξία και δυνατότητα για μια πραγματικά ριζοσπαστική στρατηγική πορεία, αν όχι παλινδρόμηση σε προηγούμενες ιδεολογικές διαχωριστικές και πολιτική αμηχανία;

Ας μην ξεχνάμε τον γερο-Κάρολο:

«Η κοινωνική επανάσταση δεν μπορεί να αντλήσει την ποίησή της από το παρελθόν, αλλά μόνο από το μέλλον».

Σ' αυτό το τεύχος...

Το νέο, ανοιξιάτικο, τεύχος του Εκτός Γραμμής είναι αφιερωμένο στην κρίση της Ε.Ε. και το «τέλος του ευρωπαϊκού ονείρου» που αυτή σηματοδοτεί. Εξυφαίνει θεωρίες συνωμοσίας για την κατάσταση στην Ευρωζώνη και εξηγεί γιατί η τραπεζική ένωση της Ε.Ε. συνιστά παράδοση της πολιτικής κυριαρχίας στους τραπεζίτες. Ψηλαφίζει το δημοκρατικό έλλειμμα που φέρει δομικά η Ε.Ε. και φωτίζει τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Αναλύει την προσπάθεια μετατροπής του ευρωπαϊκού νότου σε Ειδική Οικονομική Ζώνη και προσεγγίζει την άνοδο της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη. αναδεικνύει τις αιτίες του διογκούμενου «ευρωσκεπτικισμού» και αναζητά μια αριστερή εκδοχή του, ως αφετηρία μιας εναλλακτικής στρατηγικής απέναντι στον οικονομικό, πολιτικό και ιδεολογικό αυταρχισμό της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Καλεί την Αριστερά σε μια αναγκαία «αλλαγή παραδείγματος» και επιχειρεί μια στρατηγική ματιά στο ερώτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ξεσπά πάνω στις κινήσεις «ανασυγκρότησης» της κεντροαριστεράς, αναδεικνύει την πολιτική διάσταση της εκκαθάρισης ισχυρών οικονομικών παραγόντων και καταρρίπτει τα σενάρια για την υποτιθέμενη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Διεκδικεί το δικαίωμα στην υγεία και την εργασία, απέναντι στην «προσβασιμότητα των υπηρεσιών περίθαλψης» και τη θεσμοποίηση της επισφάλειας μέσω των «voucher». Προσεγγίζει τις εξελίξεις στην Ουκρανία στο πλαίσιο της αμερικανικής φυγής προς τα εμπρός και πραγματεύεται την αναζωπύρωση του Κυπριακού.

Ξαναγυρνά στην πρώτη «έφοδο του προλεταριάτου στον ουρανό» κρυφοκοιτώντας εικόνες και φιγούρες από την Παρισινή Κομμούνα. Περνά τον Ατλαντικό για να αποτίσει φόρο τιμής στον μεγάλο Pete Seeger και να αναζητήσει «τον πιο γενικό ορισμό της ομορφιάς» όπως δόθηκε στα φετινά όσκαρ. Μας δίνει μια γεύση από την προσέγγιση της βίας στο έργο του Ζορζ Λαμπικά, που θα εκδώσει μέσα στην άνοιξη και ψηλαφίζει τη θεωρητική τομή του Σαρλ Μπετελέμ στη μαρξιστική ανάλυση των σοβιετικών σχηματισμών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Της σύνταξης... 1

Εκτός εαυτού 2

Αλλαγή παραδείγματος | Παναγιώτης Σωτήρης 5

Επιχείρηση «Ελληνικά Καθαρά Χέρια» | Γιώργος Παυλόπουλος 9

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές στον καιρό του μνημονίου και της πολιτικής κρίσης | Χρίστος Τουλιάτος 12

Κεντροαριστερά: Τρεις λαλούν, μα ποιος χορεύει; | Κωνσταντίνος Ζαφείρης 15

Περί βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους και άλλων σεναρίων | Γιώργος Παπαλεξίου 17

Η αμερικανική φυγή προς τα εμπρός σκόνταψε στην Κριμαία | Κώστας Ράπτης 21

Το Κυπριακό ξανά στην επικαιρότητα | Σπύρος Σακελλαρόπουλος 24

Φάκελος | Το τέλος του ευρωπαϊκού ονείρου 27

Για την κατάσταση στην Ευρωζώνη: Μια θεωρία συνωμοσίας | Δημήτρης Λένης 28

- Η τραπεζική ένωση της Ε.Ε. | Γιώργος Βασσάλος 32
- Αγώνας ενάντια στην Ε.Ε. ο αγώνας για δημοκρατία | Κρυσταλί Μπούρχα 36
- Η διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος στην Ε.Ε. | Κώστας Φαρμακίδης 40
- Ειδικές Οικονομικές Ζώνες στον ευρωπαϊκό νότο ή ο ευρωπαϊκός νότος ως Ειδική Οικονομική Ζώνη |
Θάνος Ανδρίτσος 43
- Η Ε.Ε. και η δυναμική της άκρας δεξιάς | Άγγελος Κοντογιάννης-Μάνδρος 47
- Για έναν αριστερό ευρωσκεπτικισμό... | Παναγιώτης Σωτήρης 50
- Ρήξη με το ευρώ και της Ε.Ε.: Για ένα εναλλακτικό παραγωγικό πρότυπο | Παναγιώτης Σωτήρης -
Δημήτρης Λένης 54
- «Voucher εισόδου στην αγορά εργασίας»: Θεσμοποιώντας την επισφάλεια | Στάλη Συμεών - Χρήστος
Κωστόπουλος 58
- La Grande Bellezza. Πολλαπλότητα σε ενότητα: ο πιο γενικός ορισμός της ομορφιάς | Θανάσης Σαράντης
62
- Το δικαίωμα στην υγεία και η «προσβασιμότητα των υπηρεσιών περίθαλψης» | Άρης Καΐκης 66
- Pete Seeger: Η δύναμη του τραγουδιού | Λαμπρινή Θωμά 69
- Georges Labica: Η βία; Ποια βία; | μτφ. Χρήστος Βαλλιάνος - Τάσος Μπέτζελος 73
- Μαρξισμός και ΕΣΣΔ (μέρος β΄). Η θεωρητική τομή του Charles Bettelheim | Δημήτρης Παπαφωτίου 77

ΕΝΘΕΤΟ:

Παρισινή Κομμούνια