



Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχει βαλθεί τις τελευταίες μέρες με τα καμώματά της να αποδείξει και στους πιο δύσπιστους τι θέλει να πετύχει με τον πρόσφατο νόμο - νεκροθάφτη της δημόσιας περίθαλψης ΠΡΙΝ ΚΑΝ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ :

- Η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Ζακύνθου (ΕΝΙΖ) καταγγέλλει πως επιβλήθηκε από την διοίκηση το σουλατσάρισμα με το έτσι θέλω ιδιωτών Μαιευτήρων - Γυναικολόγων μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο και στα χειρουργεία του δημόσιου νοσοκομείου χωρίς οι γιατροί της Γυναικολογικής - Μαιευτικής κλινικής να έχουν ζητήσει καμία ... «εξωτερική βοήθεια», με σύμβαση - μπλοκάκι «λόγω κορονοϊού» (!). Η διοίκηση απαξίωσε προκλητικά την επιστημονική υπεύθυνη του τμήματος μόνιμη Επιμελήτρια και παρενέβη στο υπογεγραμμένο από αυτήν πρόγραμμα χειρουργείου με την απαίτηση να χειρουργήσει ο αυθημερόν «νεοπροσληφθέντας» ιδιώτης Γυναικολόγος χωρίς να έχει ενημερωθεί κανένας ιατρικός υπεύθυνος του νοσοκομείου. Μάλιστα έγιναν τηλεφωνικές «παρεμβάσεις» και από την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος (ενώ τα χειρουργεία ήταν σε εξέλιξη) ώστε οι ιδιώτες να ... εξυπηρετηθούν «απρόσκοπτα».

- Οι Παιδοχειρουργοί του Παιδών «Αγία Σοφία» πληροφορήθηκαν πως στα μουλωχτά «προωθούνται» παιδιατρικοί ασθενείς από την χειρουργική λίστα αναμονής του νοσοκομείου προς χειρουργική επέμβαση σε γνωστό Όμιλο ιδιωτικών κλινικών των Αθηνών και πως υπάρχει σχετική έγγραφη εντολή από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας . Μάλιστα τον ρόλο του ... «συνδετικού κρίκου» με τον ιδιωτικό Όμιλο τον παίζει γιατρός - «δίπορτο» που έχει προσληφθεί στο δημόσιο νοσοκομείο με σύμβαση - μπλοκάκι «λόγω κορονοϊού» (!) και ταυτόχρονα χειρουργεί στον ιδιωτικό Όμιλο. Η διοίκηση του νοσοκομείου ΑΡΝΕΙΤΑΙ να απαντήσει στην νοσοκομειακή επιτροπή γιατρών της ΕΙΝΑΠ αν τα παραπάνω ισχύουν ή όχι, ουσιαστικά επιβεβαιώνοντάς τα έτσι διά της σιωπής της.

Επιβεβαιώνεται έτσι πανηγυρικά πως όλη η πρεμούρα της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας και γενικότερα της κυβέρνησης ΔΕΝ είναι καμία ... «παροχή περίθαλψης στον πολίτη» ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ η προώθηση κρατικού χρήματος στις τσέπες ιδιωτών μεγαλοκλινικαρχών που θα χρησιμοποιούν τα δημόσια νοσοκομεία ως δεξαμενές πελατείας, η διάλυση της δημόσιας νοσοκομειακής περίθαλψης με αφετηρία την διάλυση της δημόσιας Παιδιατρικής νοσοκομειακής περίθαλψης καθώς και η «εξυπηρέτηση» συγκεκριμένων ιδιωτών γιατρών με «άκρες» σε κυβερνητικούς βουλευτές ώστε να σουλατσάρουν ελεύθερα στα χειρουργεία των δημόσιων νοσοκομείων.

Η απάντηση βρίσκεται στον αγώνα των υγειονομικών μαζί με την κοινωνία.

Όλη η Ελλάδα να γίνει Ρέθυμνο.