



Αυτές τις ώρες τα παζάρια, τα σενάρια και οι διεργασίες γύρω από την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας δίνουν και παίρνουν. Και ενώ το ενδεχόμενο των εκλογών γίνεται όλο και πιο πιθανό, διάφοροι «κύκλοι» προτείνουν να αναληφθεί συγκεκριμένη πρωτοβουλία από τον Πρωθυπουργό, για κυβέρνηση Εθνικού Σκοπού και εκλογή ΠτΔ, με διεξαγωγή εκλογών εντός του 2015.

Παρότι φαίνεται πολύ δύσκολο να επιτευχθεί η προεδρική πλειοψηφία των 180 βουλευτών, τίποτα δεν αποκλείεται. Σε κάθε περίπτωση το αστικό μπλοκ εξουσίας διαμορφώνει όρους «εθνικής συναίνεσης» και «επανασυσπείρωσης», την ώρα που εξελίσσεται μια επιχείρηση τρόμου από ΜΜΕ, εταιρείες δημοσκοπήσεων, εκπροσώπους της ΕΕ και του κεφαλαίου.

Απέναντι στα διάφορα συναινετικά ή δήθεν «μεταβατικά» σενάρια η **απάντηση** του Πάνου Σκουρλέτη, εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ είναι:

«Δεν ασχολούμαστε με κυβέρνηση ειδικού σκοπού, με κυβερνήσεις ειδικού σκοπού... Δεν ασχολούμαστε με αυτές τις προτάσεις... σημασία έχει να πάμε στις εκλογές λόγω εθνικού συμφέροντος»

«Δεν ασχολούμαστε». Αυτό απαντά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέναντι στο -οριακό- ενδεχόμενο της εκλογής ΠτΔ. Αγνοώντας ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα αποτελεί κορυφαία αντιδημοκρατική ενέργεια, αφού συνδέεται με την επιβολή στο λαό τόσο του νέου βάρβαρου μνημονίου όσο και με νέες αντιδραστικές τομές, όπως η αναθεώρηση του Συντάγματος.

Η στάση της αριστεράς απέναντι στα άθλια παζάρια συνδιαλλαγής για τους 180 βουλευτές, δεν θα έπρεπε να είναι αυτή. Σε κάθε περίπτωση, θα όφειλε να καλέσει σε μαζική κινητοποίηση όλο τον κόσμο για να μην περάσουν αυτές οι μεθοδεύσεις.

Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ αρνείται αποκάλυπτα την ανάγκη πολιτικής κινητοποίησης του μαζικού κινήματος ενάντια στην προεδρική εκλογή. Ενδεικτική είναι η απουσία των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ από την χθεσινή κινητοποίηση στη Βουλή κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας του ΠτΔ. Απών και το ΚΚΕ, που θεωρεί πως δεν έχει σημασία αν θα πέσει η κυβέρνηση από το ίδιο το λαϊκό κίνημα, αφού έτσι κι αλλιώς αντιλαϊκή θα είναι η πολιτική, ενώ εκτιμά πως τέτοιες κινητοποιήσεις λειτουργούν υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συμερίζεται αυτό το σκεπτικό!

Έτσι τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΚΚΕ στα συνδικάτα, καταψήφισαν την πρόταση των Παρεμβάσεων για μαζικές συγκεντρώσεις και απεργιακή κινητοποίηση τις μέρες των ψηφοφοριών για ΠτΔ. «Όταν κατέβουν νέα μέτρα τότε πάμε σε απεργία». Αυτή ήταν η απάντηση και μέχρι τότε περιμένουμε στον καναπέ να δούμε αν θα πέσει η κυβέρνηση ή πότε θα μας επιτεθούν. Βέβαια χθες που απολύονταν οι “διαθέσιμοι” του δημοσίου, η ΑΔΕΔΥ είχε κηρύξει τρίωρη στάση εργασίας-λιτανεία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ με τη γραμμή της εκλογικής αναμονής θέλει το λαό στην γωνία για να έχει λευκή επιταγή και περίοδο χάριτος. Προτιμά να μην είναι στο προσκήνιο οι εργατικές διεκδικήσεις για κατάργηση των μνημονίων και όλων των αντιλαϊκών μέτρων. Γιατί το πλαίσιο του ευρώ και του συστήματος, που έχει

επιλέξει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν ανέχεται την λαϊκή κινητοποίηση. Έτσι προτιμά μια «νίκη»- ομηρία από την ΕΕ, το ΔΝΤ και τις «αγορές», όπου οι δανειστές έχουν ήδη ορίσει την ατζέντα.

Ενδεικτική της πολιτικής που σκοπεύει να ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η παρακάτω στιχομυθία στη Βουλή:

Κ. Μητσοτάκης: «θα επαναφέρετε την 13η και 14η σύνταξη;»

Γ. Σταθάκης: «Όχι, όχι μόνο τις κατώτερες είπαμε»

Σε αυτές τις συνθήκες γίνεται φανερή η ανάγκη να έρθει ο λαός στο προσκήνιο και γι αυτό έχουν σημασία οι πρωτοβουλίες της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα είναι κρίσιμη η κοινή δράση και συνεργασία των αριστερών ανατρεπτικών δυνάμεων, και η συμβολή στο εγχείρημα μιας «άλλης» αντικαπιταλιστικής Αριστεράς.