



Για μια ακόμα φορά οι εργαζόμενοι, η νεολαία, ο λαός στο σύνολο του, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα **νέο γύρο επιδρομής στα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα**, για την κατεδάφιση τους, στα πλαίσια του κύκλου βίαιων μετασχηματισμών υπέρ του κεφαλαίου.

Μέσα στους επόμενους μήνες, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα προωθήσει αλλαγές -αντίστοιχες με τον εργασιακό νόμο κόλαφο της Γαλλίας- που θα αφορούν καθολικής έκτασης και βάθους αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στον πυρήνα της αγοράς εργασίας. Οι συλλογικές συμβάσεις και οι μισθοί, οι ομαδικές απολύσεις, το χτύπημα της δράσης των συνδικάτων και του απεργιακού δικαιώματος, η θεσμοθέτηση της εργοδοτικής ανταπεργίας-Λοκ Άουτ είναι ορισμένες βασικές αντεργατικές «μεταρρυθμίσεις» που βρίσκονται στην ατζέντα κυβέρνησης-δανειστών για την αναδόμηση των κερδών και το πέρασμα των πιο εκμεταλλευτικών σχέσεων.

Μέσα στην μαυρίλα της εφαρμογής των προηγούμενων βάρβαρων αντεργατικών-αντιλαϊκών μνημονιακών νόμων και σε μια περίοδο που βιώνουμε ήδη τις δραματικές συνέπειες από την εφαρμογή των μέτρων που ψηφίστηκαν πρόσφατα (ασφαλιστικό-φορολογικό-δάνεια-ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας), τις απολύσεις από τα χιλιάδες κλεισίματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επαγγελματιών, την εκτίναξη της ανεργίας, την περεταίρω φτωχοποίηση από την φοροεπιδρομή, την ακρίβεια, τις νέες μειώσεις μισθών-μεροκάματων και συντάξεων, την απληρωσιά, έρχεται να προστεθεί και η σχεδιασμένη επιδρομή στα εργασιακά και τις ελευθερίες, στο όνομα της δεύτερης αξιολόγησης.

Οι αντιδραστικές αλλαγές στα νέα εργασιακά έχουν σαν βασικό στόχο την ανάταξη των κερδών του κεφαλαίου η οποία περνάει μέσα από :

- την **δραστική μείωση του εργατικού κόστους**, συμπιέζοντας την αξία της εργατικής δύναμης κάτω από τα όρια .
- την **ακύρωση όλων των κατακτήσεων και την αντιδραστική αναμόρφωση όλων των δικαιωμάτων-ελευθεριών**, για τον περιορισμό της δυνατότητας του αγώνα, της συλλογικής οργάνωσης και της διεκδίκησης.

Στόχος τους είναι να καταργήσουν τα ελάχιστα εναπομείναντα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα στη ζούγκλα του ιδιωτικού τομέα και την επέκτασή τους στην συνέχεια στον δημόσιο. Είναι φανερό πως δεν πρόκειται για μια απλή ρύθμιση ή νομοθετική παρέμβαση, αλλά για μια βαθιά και συνολική αντιδραστική αντεργατική τομή.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προσπαθεί με δηλώσεις και χοντροκομμένα ψέματα να επαναφέρει τις γνωστές κοροϊδίες περί «κόκκινων γραμμών» και «σκληρής διαπραγμάτευσης» με τους δανειστές, ενώ έχει συμφωνήσει και υπογράψει το τρίτο μνημόνιο και τις συμφωνίες των πρόσφατων Eurogroup, όπου με σαφήνεια καταγράφονται οι δεσμεύσεις της στις αντιδραστικές τομές. Ενδεικτικά, η κυβέρνηση στο πρόσφατο eurogroup στις 12 Ιουλίου 2016 **συμφώνησε επί λέξη τα παρακάτω:**

«Η κυβέρνηση θα ξεκινήσει τη διαδικασία διαβούλευσης, καθοδηγούμενη από μια ομάδα ανεξαρτήτων ειδικών για να αναθεωρήσουν μια σειρά από τα ήδη υπάρχοντα πλαίσια στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών απολύσεων, της συνδικαλιστικής δράσης, της συλλογικής διαπραγμάτευσης λαμβάνοντας υπόψη τους τις βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν στην ΕΕ σχετικά με την αγορά εργασίας».

Μάλιστα η «Επιτροπή Εμπειρογνομήτων» έπιασε ήδη... δουλειά, σε έναν δήθεν διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, σήριαλ που έχουμε δει τόσες και τόσες φορές πριν από κάθε βάρβαρη αντιλαϊκή μεταρρύθμιση.

Γίνεται σαφές πως συζητούνται και καταλήγονται **κομβικά μέτρα γενικευμένης και καθολικής παρέμβασης στην αγορά εργασίας** με στόχο την αντιδραστική ανατροπή όλων όσων ίσχυαν μέχρι τώρα. Συζητούν και σχεδιάζουν μέτρα για τον ιδιωτικό τομέα, όπως:

1. κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού και στον ιδιωτικό τομέα
2. θέσπιση και προώθηση της γενικευμένης ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις δηλαδή παραπέρα νομική κατοχύρωση-θεσμοθέτηση όλων των «νέων» μορφών φτηνής και απροστάτευτης εργασίας.
3. Μειώσεις στον κατώτατο μισθό, αποδοχές χαμηλότερες από τις Συμβάσεις Εργασίας (Γενική, κλαδική, οποιαδήποτε!) μέσα από τις ατομικές συμβάσεις εργασίας (ΑΣΕ), δικαίωμα του εργοδότη για παράκαμψη των ΣΣΕ. Κατάργηση της μετενέργειας όλων των ΣΣΕ.
4. Πλήρης απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων. Απολύσεις χωρίς κανένα ποσοτικό και ποσοστιαίο όριο. Με κατάργηση του όποιου «διοικητικό βέτο», δηλαδή λόγο στο εκάστοτε Υπουργείο Εργασίας να εγκρίνει ή όχι μια ομαδική απόλυση.
5. Νομοθετική κατάργηση όλων των προσαυξήσεων - επιδομάτων - προϋπηρεσιών.
6. Προωθούν θεσμικό πλαίσιο ίδιο και παράλληλο με αυτό που θα νομοθετήσουν και θα εφαρμόζουν στον ιδιωτικό τομέα και σε δημόσιο και ΔΕΚΟ.
7. Αλλαγή ακόμα και του συνδικαλιστικού νόμου Ν. 1264/82 για τον τρόπο και το χρόνο κήρυξης απεργίας. Μείωση και κατάργηση προστατευτικών διατάξεων για τη συνδικαλιστική δράση, κ.α. Επαναφορά της εργοδοτικής ανταπεργίας (Λοκ Άουτ).

Αυτά είναι οι λεγόμενες «βέλτιστες πρακτικές» στην ΕΕ και με βάση αυτά δεσμεύτηκαν να πορευθούν! Τα παραπάνω αποτελούν **βασικές κατευθύνσεις και στόχους του ευρωπαϊκού κεφαλαίου αλλά και των πιο δυναμικών τμημάτων του ελληνικού κεφαλαίου** (ΣΕΒ, εφοπλιστές, Ξενοδόχοι, κ.α.), **βασικές πολιτικές της ΕΕ, του ΔΝΤ και των κυβερνήσεων** σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο, με ή χωρίς μνημόνια.

Αυτά τα μέτρα δεν θα τα προωθήσουν ενιαία και ευθύγραμμα. **Κάποια θα προωθηθούν άμεσα με εργασιακό νόμο στις αρχές του Φθινοπώρου**, στα πλαίσια της δεύτερης αξιολόγησης, ενώ κάποια άλλα θα συζητηθούν τώρα και θα προωθηθούν «μερικώς» ώστε να αποτελέσουν βάση για να ολοκληρωθούν σε επόμενες αξιολογήσεις.

Να πάμε αυτή τη φορά αλλιώς!

Ανασυγκρότηση και Συσπείρωση των εργαζομένων.

Απαντάμε σε όλη τη γραμμή, διεκδικούμε το σύνολο των αναγκών και δικαιωμάτων μας. Ούτε βήμα πίσω!

Η Κυβέρνηση δεν δυσκολεύτηκε να βρει συνομιλητή-συνεργό στα σχέδια της. Όπως φαίνεται οι ηγεσίες **του ΕΚΑ, της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων και φυσικά της ΓΣΕΕ που ενστερνίζονται την λογική των «κοινωνικών διαλόγων» και του κοινωνικού εταιρισμού** έσπευσαν ήδη να νομιμοποιήσουν σαν συνομιλητές την «Διεθνή Επιτροπή Εμπειρογνομώνων για τα Εργασιακά» και την αντιλαϊκή κυβέρνηση, αντί να αρνηθούν ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ κάθε συνάντηση με την λαομίσητη τρόικα. Μάλιστα το προεδρείο του ΕΚΑ (ΕΑΚ-ΜΕΤΑ ΕΚΑ και τμήμα του ΕΜΕΙΣ-, της ΠΑΣΚΕ, της ΔΑΚΕ, της ΝΕΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ, του ΕΜΕΙΣ) πλαστογράφησε την υπογραφή του ΔΣ του ΕΚΑ στο Δελτίο Τύπου ενώ γνώριζαν πως ΜΟΝΟ οι παρατάξεις που συμμετέχουν στο προεδρείο έτρεξαν να «αποδώσουν φόρο τιμής και υποτέλειας» στα αφεντικά τους. **Καμία μάχη μας δεν θα είναι αποτελεσματική αν δεν ηττηθεί αυτός ο «συνδικαλισμός» της ταξικής συνεργασίας.**

Ο αντεργατικός και αντιλαϊκός κατήφορος και η βάρβαρη πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, της ΕΕ και του ΔΝΤ, ευτυχώς τουλάχιστον, ενταφιάζουν κάθε αυταπάτη και απατηλή αντίληψη ότι μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή πολιτική μέσα στην ΕΕ και στα μνημόνια.

Η ΑΤΕ ΕΚΑ καλεί τους εργαζόμενους, όλες τις αγωνιστικές δυνάμεις, κάθε ταξικό σωματείο και συνδικαλιστή σε αγώνα σύγκρουσης, σε συσπείρωση για μάχη.

Στο νέο γύρο αγώνων που απαιτούνται, να προβάλλουμε και να παλέψουμε από τη σκοπιά των αναγκών και συμφερόντων όλων των εργαζομένων, της νεολαίας, των ανέργων. **Προβάλλοντας τα ζωτικά και απαραίτητα για να ζήσουμε αιτήματα-στόχους για :**

- Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Δουλειά με δικαιώματα. Να μη γίνουμε δούλοι του σύγχρονου εργασιακού μεσαίωνα.
- Μείωση του χρόνου εργασίας τώρα. Για να δουλέψουν οι άνεργοι, για να πάρουμε πίσω από τον κλεμμένο πλούτο που παράγουμε.
- Αυξήσεις μισθών-αποδοχών τώρα. Για να ζούμε αξιοπρεπώς από τη δουλειά μας, για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Με συλλογικές συμβάσεις, κατοχύρωση και άμεση επαναφορά όλων όσων μας έκλεψαν.
- Ελευθερία-δημοκρατία για τους εργαζόμενους και το Λαό. Με συνδικάτα ελεύθερα από κράτος-κυβερνήσεις και εργοδότες. Με πλήρη και διευρυμένα δικαιώματα στη συνδικαλιστική δράση, την απεργία, τον συλλογικό και μαζικό αγώνα. Με εργατικό έλεγχο, βέτο στις απολύσεις, βαριά τιμωρία της εργοδοσίας για την αυθαιρεσία και τρομοκρατία.

Γνωρίζουμε καλά και απευθυνόμαστε στους εργαζόμενους μιλώντας καθαρά:

Για να ανατραπεί αυτή η βάρβαρη πολιτική, για να αντιστρέψουμε την πορεία των αρνητικών οικονομικών και κοινωνικών συσχετισμών που έχουν διαμορφωθεί σε βάρος των εργαζόμενων και του λαού, δεν φτάνουν τα κλαδικά αιτήματα, οι οικονομικές διεκδικήσεις, η πάλη ενάντια στον έναν νόμο ή το άλλο μέτρο. Η μεγάλη πλειοψηφική δύναμη της κοινωνίας, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, η νέα γενιά, τα φτωχά λαϊκά στρώματα χρειάζεται να απαιτήσουμε τώρα συνολικά:

Παύση πληρωμών και διαγραφή του ληστρικού χρέους που έχουμε πληρώσει δυο και τρεις φορές. Σύγκρουση με τις δυνάμεις της εργοδοσίας, του κεφαλαίου, που απαιτούν τα μέτρα αυτά για να ανατάξουν την κερδοφορία τους, απαντώντας στην κρίση του σάπιου συστήματός τους. Ρήξη και έξοδος από την ευρωζώνη και την ΕΕ, αυτό το αντιδραστικό επιτελείο της αντιλαϊκής επίθεσης, το στρατηγείο των ευρωπαϊκών πολυεθνικών. Αγώνας από τη σκοπιά και με τις σημαίες των αναγκών και δικαιωμάτων μας, για μια κοινωνία με τους εργαζόμενους στο τιμόνι, χωρίς φτώχεια, εκμετάλλευση, πολέμους και βαρβαρότητα.

Γνωρίζουμε επίσης καλά και λέμε ανοιχτά στους εργαζόμενους:

Η μάχη που πρέπει να δώσουμε, συνολικά **οι αγώνες μας δεν μπορούν να νικήσουν, ούτε να δημιουργήσουν σοβαρές ρωγμές στην αντιλαϊκή πολιτική, όσο ηγεμονεύουν οι λογικές του υποταγμένου συνδικαλισμού των «κοινωνικών διαλόγων», η λογική της «ανάπτυξης»** για να πάρουν δήθεν κάποια ψίχουλά της και οι εργαζόμενοι, η λογική των «μικρών» και **δήθεν ρεαλιστικών στόχων** για να μας δώσουν έστω... κάτι, **η λογική της «εξαίρεσης» του κλάδου «μου»** από τα μέτρα, κ.α. Οι λογικές και πρακτικές αυτές έχουν οδηγήσει στην ήττα. Δεν κατάφεραν ούτε να σταματήσουν την αντεργατική επιδρομή, ούτε να πάρουν τίποτα για κανέναν. Αντίθετα, μας οδήγησαν βήμα-βήμα πίσω. Γι' αυτό απαιτούνται **άμεσα βήματα για την αναγκαία ανασυγκρότηση του εργατικού-συνδικαλιστικού κινήματος**, με συνδικάτα και αγώνες στα χέρια των εργαζομένων. Για αγώνες σύγκρουσης και ρήξης, και όχι «διαμαρτυρίας» και διαπραγμάτευσης της χειροτέρευσης της θέσης των εργαζομένων.

Καλούμε όλες τις ταξικές αγωνιστικές δυνάμεις, τους εργαζόμενους, τα αγωνιστικά σωματεία, όλες τις συλλογικότητες του αγώνα, να πρωτοστατήσουν από τώρα:

- Στην αποκάλυψη της νέας βάρβαρης επίθεσης και του γύρου αντιδραστικών αλλαγών στα εργασιακά. Με την προβολή των ζωτικών διεκδικήσεων και των αιτημάτων μας, την επιθετική προβολή των αναγκών και δικαιωμάτων των εργαζομένων.

- Στην οργάνωση των εργαζομένων και τη συσπείρωση τους, με κάθε μορφή που θα συμβάλλει στο ξεπέρασμα της σημερινής κατάστασης του συνδικαλιστικού κινήματος. Με τον μαζικό και μάχιμο συντονισμό Πρωτοβάθμιων Σωματείων. Με δημιουργία Επιτροπών Αγώνα σε κλάδους και χώρους δουλειάς, όπου τα συνδικάτα είναι εργοδοτικά-κυβερνητικά-υποταγμένα. Με μορφές μαχητικής δράσης σε όλα τα μέτωπα, στη δουλειά, τον κλάδο, τη γειτονιά. Με συνελεύσεις Αγώνα. Με κοινή δράση και συντονισμό όλων των μαχόμενων δυνάμεων **για να ανατρέψουμε την νέα επίθεση.**