

Το κόμμα υπαναχωρεί και από τη θέση για το ΝΑΤΟ!!!



Τζώτζης Βασίλης

Η πιο ενδιαφέρουσα και χυμώδης στιγμή μιας κομματικής συνδιάσκεψης, **ΔΕΝ είναι αυτή της ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ, αλλά του ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ της διαδικασίας**, από το ανώτερο καθοδηγητικό όργανο! Το γεγονός αυτό είναι αυταπόδεικτο και βιωματικό σε όσους έχουμε παρακολουθήσει Κομματικές Συνδιασκέψεις & Συνέδρια. Είναι η στιγμή της ενιαιοποίησης/ καθολικοποίησης της επί μέρους/ατομικής πείρας του κάθε αντιπροσώπου, με τα συλλογικά καθήκοντα και την συλλογική/καθοδηγητική οπτική. Το αυτό συμβαίνει και με το κλείσιμο της ΚΕ του ΚΚΕ στο 20^ο του Συνέδριο, σε σχέση με την εισήγηση. Η τελική τοποθέτηση της ΚΕ ,δια στόματος του ΓΓ, δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις για την οπτική του κόμματος πάνω στα ζητήματα - σταθμούς της ελληνικής κοινωνίας. **Και αν η εισήγηση θέτει δειλά το ζήτημα του ΕΥΡΩ, το κλείσιμο ΓΕΝΙΚΕΥΕΙ αυτή την οπτική μεταφέροντας την ΠΑΝΤΟΥ, ακόμη και στη θέση για την ΕΞΟΔΟ της χώρας από το ΝΑΤΟ!!!**

Από το κλείσιμο:

«Ταυτόχρονα με την προβολή αυτού του ζητήματος και της γραμμής πάλης και συσπείρωσης στο κίνημα, πρέπει να έχουμε καθαρό, βεβαίως, ότι και αυτό, όπως η έξοδος από το ευρώ, δεν μπορούν να αποτελέσουν τον κρίκο από όπου θα ανοίξει οπωσδήποτε τη βεντάλια της συνολικής αντικαπιταλιστικής ανατροπής».

Η προσπάθεια ανασκευής της παραπάνω θεώρησης είναι περιττή για οποιονδήποτε θέλει να αποκαλείται απλά «σοβαρός άνθρωπος», πόσο δε μάλλον «Κομμουνιστής». **Το χειρότερο απ' όλα είναι η προσπάθεια συγκάλυψης του συστημικού ξεπεσμού με επαναστατική καθαρότητα.**

Το ΕΥΡΩ ΔΕΝ είναι κρίκος, το ΝΑΤΟ ΔΕΝ είναι κρίκος, η ΕΕ ΔΕΝ είναι κρίκος, το ΧΡΕΟΣ δεν είναι κρίκος, τελικά ΔΕΝ υπάρχει ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΡΙΚΟΣ για μια άλλη πορεία αυτής της χώρας. Το μόνο που μας απομένει (ίσως αυτό να είναι Ο ΚΡΙΚΟΣ!!) είναι να ψηφίζουμε ΚΚΕ, τα αγοράζουμε κουπόνια και να διαβάζουμε «Ριζοσπάστη». Η λογική «το μοναστήρι να είναι καλά» σε όλο της το μεγαλείο...

Αλίμονο σε όσους πέθαναν μπροστά στην πύλη του Πολυτεχνείου κάτω από το σύνθημα «Έξω το ΝΑΤΟ», ως αποκορύφωμα ,στρατηγικού προσανατολισμού, της αντιδικτατορικής πάλης. Αλίμονο για όσους λαούς μακελεύτηκαν, αν άκουγαν πως στη χώρα μας το ΚΚ αστείζεται με τις ΝΑΤΟικές βόμβες και τα Ιμπεριαλιστικά εγκλήματα.

Φυσικά μέσα στο κείμενο υπάρχουν ψήγματα των αιτιών οι οποίες οδηγούν σε αυτές τις παραδοχές. Η ανάλυση των μεθοδολογικών λαθών, καθώς και μια προσπάθεια ανεύρεσης των κοινωνικών βάσεων αυτής της τοποθέτησης σε επόμενη τοποθέτηση.