



Όταν διάβασα το γελοίο [λιβελογράφημα στην Εφημερίδα των Συντακτών](#) στην αρχή είναι αλήθεια ότι ανησύχησα. Όχι μήπως και... διασπαστεί το NAP αλλά για τον κίνδυνο να απογοητευθεί ένας ευρύτερος κόσμος που δεν γνωρίζει τις δημοκρατικές διαδικασίες στο NAP. Στη συνέχεια επικράτησαν άλλες σκέψεις ενώ ήρθαν στο νου και πολλές συγκρίσεις.

-Στον **ΣΥΡΙΖΑ** που περηφανευόταν για την δημοκρατία των φραξιών, όταν ήρθαν οι κρίσιμες στιγμές, δε δίσταζαν να διαλύουν συνέδρια με **αποφάσεις δια βοής** ή και να τα ακυρώνουν με πραξικόπημα όπως τον Αύγουστο του 2015 όταν έκαναν το **ΟΧΙ** ένα άθλιο **ΝΑΙ**.

-Πρόσφατο συνέδριο του **ΚΚΕ** τελείωσε μια μέρα νωρίτερα ελλείπει ομιλητών.

-Η **ΛΑΕ** ιδρύθηκε χωρίς συνέδριο, πρόλαβε όμως να έχει Πρόεδρο και. .. επικεφαλής.

-Το **NAP** αντίθετα χρειαζόταν **μια - δυο ακόμη μέρες συνεδρίου** για να μπορέσουν να μιλήσουν όλοι και όλες που ήθελαν να μιλήσουν. Πολλές απόψεις και γνώμες σε μια ελεύθερη εσωτερική και δημόσια αντιπαράθεση. Απόλυτα δημοκρατικές διαδικασίες στην απόφαση.

Την γελοιότητα της ταξινόμησης συντρόφων και απόψεων (ακόμη και πολλών που **ούτε μίλησαν** στο συνέδριο **ούτε έγραψαν** δημόσια!), την αφήνουμε στο ΣΥΡΙΖΙΣΤΑΝ και τους γελοίους κονδυλοφόρους του.

Τους αντιμετωπίζουμε με πλήρη περιφρόνηση. Δική τους επιλογή να διαλέγουν μεθόδους της ΚΥΠ ή των πριβιλέγκιων της συμφοράς.

Είναι τόσο άδαιοι που θα γίνουν ρεζίλι. Ίσως ονειρεύονται ότι κάποια **“μειοψηφία”** θα χρησιμοποιήσει τα λασπόνερα τους για να κολυμπήσει. Ίσως ελπίζουν ότι κάποια **“πλειοψηφία”** θα χρησιμοποιήσει τα ίδια βρομόνερα για να λασπώσει **“μειοψηφίες”** και συντρόφους.

Θα διαψευστούν πανηγυρικά. Όχι επειδή στο NAP δεν έχουμε προβλήματα. Δεν τα κρύψαμε, αντίθετα τα βάλαμε στη βάση της αυστηρής εξέτασης και του ανοιχτού διαλόγου. Αλλά γιατί έχουμε επιλέξει - σε αυτό το συνέδριο πιο συνειδητά και πιο ώριμα- να κινηθούμε αδιαπραγμάτευτα με βάση τη **διπλή αρχή** της ελεύθερης συζήτησης και της δημοκρατικής ενότητας δράσης. Τίποτα από τα δύο δε θα θυσιάσουμε....



Γιατί είμαστε παθιασμένοι όχι με τις απόψεις μας (που μπορεί και να αλλάζουν) αλλά με την **επαναστατική στράτευση** για το δίκιο των εργαζομένων και της νεολαίας.

Γιατί δεν τραβάμε κανένα ζόρι να είμαστε κάπου **“πλειοψηφία”**, αλλά μια ισχυρή κομμουνιστική οργάνωση

αγωνιστών και αγωνιστριών που να μπορεί να συμβάλλει σε ένα ευρύ και συνεκτικό αντικαπιταλιστικό πολιτικό μέτωπο για την ανατροπή της πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ και κάθε αστικής πολιτικής.

Τους παραγοντισμούς τους χαρίζουμε στους εκλογολάγνους πολιτικάντηδες.

Καλή δύναμη λοιπόν και στους πυροβολημένους ευχόμαστε ολόψυχα **περαστικά.**