





Κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 5 Απρίλη έξω από το κτήριο της ΔΕΗ στην Χαλκοκονδύλη για το εργοδοτικό έγκλημα που συνέβη με 3 νεκρούς εργολαβικούς εργάτες του Άκτορα και έναν να βρίσκεται βαριά τραυματίας από ηλεκτροπληξία, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλάβης σε έργα του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στην Εύβοια.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία εργατικών σχημάτων και κινήσεων (δείτε [εδώ](#)). Αντίστοιχη κινητοποίηση πραγματοποιήσε στα Γιάννενα η Ταξική Ενότητα στο ΔΕΔΔΗΕ Ιωαννίνων

Ανακοίνωση εξέδωσε και το **Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών** όπου αναφέρει:

Όχι άλλες ανθρώπινες θυσίες για τα κέρδη των επιχειρηματιών της ενέργειας

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών καταγγέλλει το νέο εργοδοτικό έγκλημα στο Γυμνό Εύβοιας, το οποίο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Τρεις εργαζόμενοι συνεργείου του ΑΚΤΩΡΑ έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένας ακόμα είναι σοβαρά τραυματίας. Μόλις πριν 6 μήνες, το Σεπτέμβρη του 2020 στη Ζάκυνθο, σε αντίστοιχο περιστατικό σκοτώθηκε ένας εναερίτης.

Πρόκειται για εργοδοτικό έγκλημα διαρκείας με ευθύνη της εργοδοσίας (όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ), του ΔΕΔΔΗΕ και των κυβερνήσεων, που διαλύουν όλο και περισσότερο το πρώην κρατικό σύστημα παραγωγής και διανομής ενέργειας.

Η παγίωση εδώ και χρόνια της ευέλικτης εργασίας και της εργολαβίας για να κερδίζουν οι μεγαλοεργολάβοι και αντίστοιχα οι μέτοχοι της ΔΕΗ, τα λειψά ως ανύπαρκτα μέτρα ασφάλειας και η αδιαφορία των ελεγκτικών αρχών συνθέτουν το σκηνικό για αποτρόπαια εγκλήματα. Εγκλήματα που είναι βέβαιο ότι θα πολλαπλασιαστούν αν περάσουν τα σχέδια

της κυβέρνησης για 10ωρη απλήρωτη δουλειά, για χτύπημα κάθε φωνής που αντιστέκεται οργανωμένα μέσα από τα σωματεία.

Οι εργολάβοι των δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ υποβάλλουν τους εργαζόμενους των συνεργείων σε εξαντλητικούς ρυθμούς εργασίας, σε ευέλικτη εργασία και «δουλειά με το κομμάτι», σε έναν κλάδο με υψηλή επικινδυνότητα, την ίδια ώρα που δεν αναλαμβάνουν το κόστος τήρησης μέτρων Υγείας και Ασφάλειας για τους εργαζόμενους. Η εξασφάλιση των κερδών τους φέρει το φορτίο των συνεχιζόμενων θανατηφόρων και των βαρέων τραυματισμών. Δεν είναι τυχαίο ότι τα εργατικά δυστυχήματα στον ΑΚΤΩΡΑ συμβαίνουν παράλληλα με τις συνεχιζόμενες απολύσεις και την περιστολή εργατικών δικαιωμάτων. Όσοι και όσες δηλαδή θα δουλεύουν, θα είναι λιγότεροι από τις ανάγκες, θα δουλεύουν εντατικά και θα είναι φθηνοί αφού επιπρόσθετα δεν θα τηρούνται τα αναγκαία μέτρα υγείας και ασφάλειας. Αυτά φωτίζουν την αιτία που δεν είναι η «κακιά η ώρα» ή η «αμέλεια» αλλά το εγκληματικό σχέδιο. Είναι ένα εγκληματικό σχέδιο όταν οι εργασίες στα δίκτυα και μονάδες παραγωγής απαιτούν επαρκή στελέχωση συνεργείων, υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία, η οποία διασφαλίζεται από συνεχή και με τακτά χρονικά διαστήματα εκπαίδευση και αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας ώστε να μην δημιουργούνται επικίνδυνες συνθήκες, για την ασφάλεια και την σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων

Την ίδια ώρα οι διοικήσεις του ΔΕΔΔΗΕ και του ομίλου ΔΕΗ έχουν εργολαβοποιήσει μεγάλο τμήμα των εργασιών κατασκευής και συντήρησης του δικτύου όπως έχουν κάνει και στην συντήρηση μοναδων παραγωγής αλλά και των πεδίων εξόρυξης, απαξιώνουν συνεχώς τα συνεργεία και όλα τα τμήματα των ΔΕΔΔΗΕ και Ομίλου ΔΕΗ . Εντατικοποιούν συνεχώς την εργασία, ιδιαίτερα σε εργολαβικούς εργαζόμενους ενώ το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έδειξε η πρόσφατη κακοκαιρία 'Μήδεια', απαξιώνεται όταν πρόκειται για τους απλούς καταναλωτές και αναβαθμίζεται μόνο για τα μεγάλα ενεργειακά έργα. Ακόμα και αυτήν την αναγκαία αναβάθμιση του δικτύου οικιακής κατανάλωσης στα πλαίσια της αγοράς ενέργειας θα κληθεί να την πληρώσει ο λαϊκός καταναλωτής είτε μέσω λογαριασμών είτε μέσω των κρατικών ή ευρωενωσιακών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των ομίλων.

Η κυβέρνηση σε συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων έχει δώσει το «πράσινο φως» για αυτά τα σχέδια των εργολάβων και των μεγάλων ομίλων και φέρει αμέριστα ευθύνη στο έγκλημα. Δεν έχει πράξει το παραμικρό για μέτρα υγείας και ασφάλειας στα εργοτάξια και στα γραφεία εν μέσω πανδημίας, προωθεί την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του παλιού κρατικού συστήματος παραγωγής και διανομής ενέργειας, όπως έπραξε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και οι προηγούμενες μνημονιακές και όχι μονοκυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ , ενώ νομοθέτησε το νέο νόμο για τα δημόσια έργα που απαλλάσσει περαιτέρω τους μεγάλους εργολήπτες από την ανάγκη να τηρούν μέτρα ασφαλείας. **Η κυβέρνηση φέρει επίσης την ευθύνη καθώς τα εργατικά «ατυχήματα» θα πολλαπλασιαστούν αν περάσει το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο για 10ωρη απλήρωτη δουλειά. Ειδικά για τους εναερίτες, τους εργαζόμενους σε μονάδες παραγωγής αλλά και σε πεδία εξόρυξης, το νομοσχέδιο μεταφράζεται σε συνέργεια σε θανατηφόρα εγκλήματα. Σε αυτό το ζοφερό τοπίο θέλουν να πραγματοποιηθούν τα νέα μεγάλα έργα της επόμενης περιόδου και η διαφημιζόμενη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ανάκαμψη, μέσω του ταμείου που πρόκειται να χρηματοδοτήσει με δις τους ομίλους της ενέργειας, στο όνομα δήθεν της προστασίας του περιβάλλοντος με την λεγόμενη «πράσινη» ενέργεια.** Η «απολιγνιτοποίηση» προχωρά, ορυχεία, σταθμοί παραγωγής κλείνουν, οι εθελούσιες αποχωρήσεις - απολύσεις συνεχίζονται, ενώ μπαίνει στο σύστημα πανάκριβη για τον καταναλωτή ενέργεια από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, μονάδες καύσης βιομάζας που καταστρέφουν το περιβάλλον καθώς χωροθετούνται ακόμα και

σε περιοχές «NATURA» με το νομικό πλαίσιο που διαμόρφωσαν οι κυβερνήσεις Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ, για τους επιχειρηματίες της «πράσινης οικονομίας».

Απαιτούμε:

- Ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας για όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής τους (μισθό, ΔΠΥ), με προσανατολισμό στον έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης.
- Αποφασιστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους σε όλους τους νομούς της χώρας.
- Υπεράσπιση και διεύρυνση του θεσμού των ΒΑΕ και σε άλλους κλάδους και ειδικότητες (σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα) που δουλεύουν σε ομοιογενείς συνθήκες, ανεξάρτητα από τον ασφαλιστικό τους φορέα, άμεση επανένταξη στο θεσμό των κλάδων που εξαιρέθηκαν το 2011. Μείωση του χρόνου εργασίας για τα ΒΑΕ 6ωρο/5ήμερο/30ωρο και αύξηση των ημερών αδείας. Καθιέρωση επιδόματος Βαριάς Ανθυγιεινής Εργασίας.
- Δημιουργία κρατικού σώματος Τεχνικών Ασφαλείας και Γιατρών Εργασίας και υπηρεσιών ΥΑΕ ενταγμένων στο αποκλειστικά δημόσιο σύστημα Υγείας, κατάργηση των ΕΞΥΠΠ και κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στο χώρο της υγείας και ασφάλειας της εργασίας.
- Πλήρη κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων από τον επαγγελματικό κίνδυνο με ευθύνη του κράτους και αποκλειστική επιβάρυνση του κεφαλαίου.
- Άμεση επίδοση ευθυνών στον εργοδότη για τα εργατικά ατυχήματα, κατάργηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τα εργατικά ατυχήματα που ρίχνει το βάρος στον εργαζόμενο και στους τεχνικούς.
- Τακτική επιθεώρηση και συντήρηση του εξοπλισμού και απόσυρση του ακατάλληλου εξοπλισμού. Υποχρεωτική ενημέρωση του προσωπικού για τα μέτρα ασφαλείας και συνεχή εκπαίδευσή του στο νέο εξοπλισμό. Χορήγηση σε όλους τους εργαζόμενους των απαιτούμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας.
- Να μην τολμήσουν να φέρουν το νομοσχέδιο Βρούτση Χατζηδάκη που καταργεί το οχτάωρο!